

Αριθ. Πρωτ.23310/ΓΒ/σμ

Αθήνα, 7 Μαΐου 2011

Π Ρ Ο Σ

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΣΕΔΕ

**ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις και επισημάνσεις πάνω σε δηλώσεις και κείμενα του κ. Κ. Σαββίδη»**

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι βιώνουμε την πλέον δύσκολη περίοδο σε επαγγελματικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Όλοι οι πραγματικοί επαγγελματίες βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με φοβερά προβλήματα και δυσκολίες.

Είναι φυσικό μέσα σε αυτό το κλίμα, το τελευταίο πράγμα που θα απασχολεί τους επαγγελματίες – κατασκευαστές Εργολάβους Δημοσίων Έργων να είναι οι συνδικαλιστικές αντιδικίες. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα λοιπόν να καταναλώσω τον πολύτιμο χρόνο σας σχολιάζοντας απόψεις του κ. Κ. Σαββίδη.

Όμως και επειδή τα γραπτά του και οι δηλώσεις του συνοδεύονται – δυστυχώς- από την σφραγίδα του Προέδρου μίας ιστορικής Πανελλήνιας Επαγγελματικής Οργάνωσης, της ΠΕΣΕΔΕ, και παρά το ότι οι αναφορές του στο πρόσωπό μου δεν έχουν καμία ουσιαστική βάση, θα επιχειρήσω μία σύντομη απάντηση.

Αρχίζοντας από τα πιο πρόσφατα:

- Στο κείμενο που επέδωσε στην τελευταία συνεδρίαση της ΣΕΕΟ αναφέρει επί λέξει «*Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η δήλωση νομιμοφροσύνης του Προέδρου του ΣΑΤΕ προς τον Υφυπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Γ. Μαγκριώτη*».

Η πραγματικότητα είναι ότι εκ παραδρομής η εφημερίδα «ΙΣΟΤΙΜΙΑ» στο φύλλο της 25-3-2011 ανέφερε ότι χαρακτήρισα ψεύτη και ζήτησα την παραίτηση του Υφυπουργού κ. Γ. Μαγκριώτη. Όπως επιβάλλουν οι στοιχειώδεις κανόνες της δεοντολογίας και της ευγενούς συμπεριφοράς ζήτησα από την εφημερίδα να αποκαταστήσει την πραγματικότητα.

- Στο ίδιο κείμενο αναφέρει ότι «*επίσης αλγεινή εντύπωση προκαλεί η προσπάθεια του Προέδρου του ΣΑΤΕ να βλάψει τα συμφέροντα των μελών της ΠΕΣΕΔΕ*»

Η πραγματικότητα είναι ότι όλες μου οι συνδικαλιστικές προσπάθειες προσανατολίζονται στην υπεράσπιση των Εργοληπτικών Εταιρειών του ΣΑΤΕ τις οποίες και εκπροσωπώ. Παράλληλα θεωρώ ότι και τα συμφέροντα όλων των επαγγελματιών Εργοληπτών είναι κατά βάση κοινά, είτε ανήκουν στον ΣΑΤΕ είτε στην ΠΕΣΕΔΕ είτε σε άλλους χώρους. Σίγουρα πάντως δεν εκπροσωπώ και αντιμάχομαι σθεναρά τα συμφέροντα των επαγγελματιών συνδικαλιστών που δεν ασκούν το επάγγελμά μας αλλά ζουν εις βάρος όλων μας.

Είναι περιττό να σας θυμίσω ότι ο κ. Κ. Σαββίδης, συνεχίζει ως Πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ, ενώ, όπως πληροφορούμαι, στις εργασίες του πρόσφατου Συνεδρίου της ΠΕΣΕΔΕ η πλειοψηφία της Οργάνωσης έκρινε ότι ο Πρόεδρος και η Διοίκηση δεν εκφράζουν τα συμφέροντα της ΠΕΣΕΔΕ (Καταψήφιση Απολογισμού Δράσης). Σε ανάλογη περίπτωση και εγώ αλλά και κάθε πραγματικός επαγγελματίας Συνάδελφος, πράττοντας στοιχειωδώς, θα έθετε την παραίτησή του στην διάθεση της Οργάνωσής του, θα τακτοποιούσε τα ζητήματα με το ΤΣΜΕΔΕ (Κολοκοτρώνη 4) και θα απολάμβανε την σύνταξή του.

- Συνεχώς, ο κ. Κ. Σαββίδης προβαίνει σε δηλώσεις ισχυριζόμενος, έμμεσα και άμεσα, ότι ο ΣΑΤΕ είναι υπέρ του νομοσχεδίου, ο ΣΑΤΕ θέλει να κλείσει του μικρούς, κλπ.

Η πραγματικότητα είναι ότι ο ΣΑΤΕ έχει διατυπώσει την πλέον δριμεία κριτική στις παράλογες διατάξεις του νέου νομοσχεδίου όπως φαίνεται από τις επίσημες θέσεις του που είναι ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του. Από κει και πέρα κάνει σε αρκετά επιμέρους θέματα προτάσεις βελτίωσης διότι θεωρούμε ότι ο κλάδος δεν θα ωφεληθεί από γενικόλογες και αφοριστικές αρνήσεις και πρέπει να διορθώσουμε και να προλάβουμε ότι μπορούμε. Εξ άλλου θεωρούμε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις μικρές επιχειρήσεις προέρχεται από την ανευθυνότητα, τον λαϊκισμό και την όψιμη «επαναστατικότητα».

Τέλος, και όσον αφορά στις «αποχές», «κινητοποιήσεις», «καταλήψεις» και στις τηλεοπτικές κορώνες «θα χυθεί αίμα» κ.λ.π. υπό την ηγεσία του νυν Προέδρου της ΠΕΣΕΔΕ σας δηλώνω ότι εκφράζομαι πλήρως από τον τίτλο της ταινίας του παλιού Γαλλικού κινηματογράφου «ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΕΝΑ».

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ