

► Επιμένει ο ΣΑΤΕ με αιχμές κατά δήμων της Δυτικής Ελλάδας

Καταγγελίες για αδιαφανείς αναθέσεις

Αδιαφανείς διαδικασίες ανάθεσης έργων και κατάτμηση Τεχνικού Προγράμματος από δήμους της Δυτικής Ελλάδας καταγγέλλει με επιστολή του στον Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου το Περιφερειακό Γραφείο του Συνδέσμου Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ).



Το Περιφερειακό Γραφείο του ΣΑΤΕ καταγγέλλει ότι οι καταμήσεις των Τεχνικών προγραμμάτων των δήμων και οι απευθείας αναθέσεις έργων, σε ημετέρους, οικονομικού αντικειμένου από 7.000,00 έως 15.000,00 ευρώ, είναι μια διαδικασία που δημιούργησε τεράστια οικονομικά ανοίγματα στους νεοσύστατους Δήμους, αφήνοντας μία διάχυτη οσμή «διαπλοκής» και «συναλλαγής».

Σύμφωνα με τον ΣΑΤΕ ακόμα και σήμερα οι απευθείας αναθέσεις έχουν μπει στο ημερήσιο πρόγραμμα των Δήμων, πολλές φορές δε, αδιαφορώντας για κάθε έννοια νομιμότητας και χρηστής διοίκησης, όπως ρητά το Σύνταγμα ορίζει, αγνοώντας ακόμα και νόμιμα κατατεθειμένες προσφορές συμμετεχόντων για την κατασκευή έργων, δημιουργώντας πλέον μία νέα πελατειακή σχέση των Δήμων με ημετέρους, προκαλώντας νέα διασπάθιση Δημοσίου χρήματος, στις ιδιαίτερα μάλιστα δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν τόσο οι Δήμοι όσο και η Χώρα γενικότερα.

Μάλιστα ο ΣΑΤΕ αναφέρει ότι

«εσχάτως βλέπουμε, ότι προέκυψε νέα γενιά αναθέσεων, βαφτίζοντας τα έργα Υπηρεσίες, ώστε χωρίς προκηρύξεις και με μόνο την Απόφαση Δημάρχου (αφού προηγουμένως έχουν φροντίσει για τις απαιτούμενες καταμήσεις) να ανατίθενται έργα σημαντικών προϋπολογισμών, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν γίνονται γνώστες των παραπάνω τα θεσμοθετημένα συλλογικά όργανα των Δήμων (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή κλπ.) παρά μόνο όταν κληθούν να πληρώσουν έργα που κανείς δεν ξέρει αν έγιναν, παρά μόνο ίσως ο Δήμαρχος και οι στενοί συνεργάτες του.

Παράλληλα με όλα τα παραπάνω, κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντική, την μη εφαρμογή των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 και τα οποία ρητά υποχρεώνουν τους Δήμους, να αναρτούν τις προσκλήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η μη τήρηση των παραπάνω βοηθά στο να μην

γίνονται ευρέως γνωστά κρίσιμα θέματα παρά μόνο στους λίγους που «από σύμπτωση» θα ενημερωθούν.

Γνωρίζοντας την τραγική οικονομική κατάσταση των Δήμων σήμερα, με απλήρωτους σχεδόν όλους τους λογαριασμούς προηγούμενων ετών συναδέλφων μας, με πρόγραμμα δημοπρατίσιμων έργων ανύπαρκτο οδηγώντας σχεδόν όλες τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του Νομού σε την ανεργία, η διαδικασία απευθείας ανάθεσης έργων αποτελεί μεγάλη πρόκληση δημιουργώντας τεράστια ερωτήματα για την νομιμότητα όλων αυτών των πράξεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Ο ΣΑΤΕ ζητά από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσο Αποστολόπουλο την παρέμβασή του για να σταματήσει κάθε διαδικασία απευθείας ανάθεσης Δημοσίων Έργων ενώ έχει ενημερώσει σχετικά το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Καταργείται η υποχρέωση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την

Πολεοδομία για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που εκτελούνται στο

πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον», με απόφαση του υπουργείου

«Το απόστημα δε λέει να σπάσει...»

Τον προηγούμενο Μάιο σε συνέντευξη Τύπου, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων, Περιορισμένων Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) και το Παράρτημα της Δυτικής Ελλάδας είχε καταγγείλει «την «τακτική» των περισσότερων δήμων της χώρας να προβαίνουν - με την ένδειξη του κατεπείγοντος - στις απευθείας αναθέσεις έργων ή στις καταμήσεις αυτών (όταν είναι μεγαλύτερα τα κονδύλια) με αποτέλεσμα να παίρνουν τις δουλειές οι ίδιοι εργολάβοι».

Της **ΝΑΤΑΣΑΣ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ**

Στο διάστημα που ακολούθησε, ο ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας και ο υπεύθυνος συντονιστής Βασίλης Βλασταράς απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Τάσο Αποστολόπουλο εκθέτοντάς του το θέμα αφού δεν δόθηκε καμία απολύτως λύση παρά τις υποσχέσεις του ότι «θα το κοιτάξει». Σήμερα, ο ΣΑΤΕ επανέρχεται με νέα επιστολή για «τις αδιαφανείς διαδικασίες ανάθεσης έργων και τις καταμήσεις των Τεχνικών Προγραμμάτων», την οποία κοινοποιεί και στον υπουργό Εσωτερικών Χ. Καστανίδα και τον επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λ. Ρακιντζή. Όπως εξηγούν οι εργολάποι, μεταξύ άλλων, «εσχάτως βλέπουμε ότι προέκυψε νέα γενιά αναθέσεων, βαφτίζοντας τα έργα Υπηρεσίες, ώστε χωρίς προκηρύξεις και με μόνο την Απόφαση Δημάρχου (αφού προηγουμένως έχουν φροντίσει για τις απαιτούμενες καταμήσεις) να ανατίθενται έργα σημαντικών προϋπολογισμών, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν γίνονται γνωστές των παραπάνω τα θεσμοθετημένα συλλογικά όργανα των Δήμων (Δημοτικό Συμβού-

λιο, Οικονομική Επιτροπή κ.λπ.) παρά μόνο όταν κληθούν να πληρώσουν έργα που κανείς δεν ξέρει αν έγιναν, παρά μόνο ίσως ο Δήμαρχος και οι στενοί συνεργάτες του. Παράλληλα με όλα τα παραπάνω, κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντική, την μη εφαρμογή των άρθρων 67 και 75 του Ν3852/2010 και τα οποία ρητά υποχρεώνουν τους Δήμους, να αναρτούν τις προσκλήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η μη τήρηση των παραπάνω βοηθά στο να μην γίνονται ευρέως γνωστά κρίσιμα θέματα παρά μόνο στους λίγους που «από σύμπτωση» θα ενημερωθούν.

Ζητάμε άμεσα την παρέμβασή σας ώστε να σταματήσει κάθε διαδικασία απευθείας ανάθεσης Δημοσίων Έργων επιμένοντας σε ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες διαγωνισμών...».

Στην συνέντευξη του Μαΐου είχε παρέμβει και ο γνωστός εργολάβος Κώστας Ασκούνης, που είχε πει χαρακτηριστικά για την συγκεκριμένη υπόθεση:

«Δεν πρόκειται για κατάτμηση έργων αλλά για καταλήστευση! Όλοι οι Ο.Τ.Α. μηδενός εξαιρουμένου έχουν καταλήστευσει το δημόσιο χρήμα!».