

Αριθ. Πρωτ. 24676

ΑΘΗΝΑ, 29 Μαρτίου 2012

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΑΤΕ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΛΑΧΟ**

Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα ξεκινήσω τη σημερινή λογοδοσία με μια αισιόδοξη διαπίστωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Σύνδεσμο το πρώτο τετράμηνο του 2012 δημοπρατήθηκαν ή έχουν προγραμματιστεί να δημοπρατηθούν εκατοντάδες έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1.600.000.000 €. Από αυτά περίπου το 25% αντιστοιχεί σε έργα έβδομης τάξης (αριθμός έργων 2), το 60% αντιστοιχεί σε έργα 3^{ης} έως 6^{ης} τάξης (αριθμός έργων 137) και τα υπόλοιπα κατανέμονται στις μικρότερες τάξεις .

Είναι γεγονός ότι η δημοπράτηση των έργων του ΕΣΠΑ δείχνει να έχει ξεκολλήσει. Δυστυχώς όμως όπως λέει η λαϊκή ρήση «και να θέλεις ν' αγιάσεις δεν σ' αφήνουν».

Με τον πλέον απροκάλυπτο τρόπο και η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έδειξε ότι ακολουθεί την πρακτική σειράς προκατόχων της: μας αγνοεί επιδεικτικά και τραβά το δρόμο «του αποφασίζουμε και ψηφίζουμε».

Στο πρωτοφανές πολυνομοσχέδιο των εκατοντάδων άρθρων και επί παντός, το οποίο κατατέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Βουλή, η πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ συμπεριέλαβε απολύτως αιφνιδιαστικά, αποσπασματικές και φωτογραφικές ρυθμίσεις, οι οποίες – αν ψηφιστούν – περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσουν παρά θα επιλύσουν ως προς την ομαλή παραγωγή των δημοσίων έργων.

Κι αυτό όταν, θυμίζω, επί δυο χρόνια, συζητούσαμε με τις διαδοχικές πολιτικές ηγεσίες του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., ένα νέο ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τα δημόσια έργα, είχαμε καταθέσει αλλεπάλληλες φορές παρατηρήσεις και συγκεκριμένες προτάσεις και είχαμε ζητήσει επιμόνως να προωθηθούν συνολικά για ψήφιση από τη Βουλή, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι

– κυβέρνηση και ο τεχνικός κόσμος – για την ώρα της ανάκαμψης, που αργά ή γρήγορα δεν μπορεί παρά να έρθει.

Είχαμε πάρει υποσχέσεις γι' αυτό που δεν τηρήθηκαν. Αντιθέτως σήμερα εξοστρακίζονται και έναντι αυτών διαβάζουμε αποσπασματικές διατάξεις, οι οποίες με κανένα τρόπο δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την εμφανή ...πρεμούρα της προεκλογικής ψήφισής τους.

Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να λυθούν σύντομα τα θέματα των απαλλοτριώσεων για να προχωρήσουν τα μικρά και μεγάλα έργα που έχουν μπλοκάρει, δεν έχουμε καμία αντίρρηση στο να δοθεί μια μικρή παράταση των πτυχίων εφόσον επί δυόμισι χρόνια τρεις Υπουργοί μαζί με το Υφυπουργό και τους Γενικούς Γραμματείς δεν μπόρεσαν να λύσουν τα απλά θέματα εξορθολογισμού δεικτών βιωσιμότητας και προσαρμογής των κριτηρίων στις σημερινές συνθήκες ύφεσης και έλλειψης αντικειμένου για πολλές επιχειρήσεις. Έχουμε αντίρρηση και μάλιστα έντονη και γι' αυτό προβήκαμε προχθές σε κοινή διαμαρτυρία με όλες τις Εργοληπτικές Οργανώσεις για την :

- Φωτογραφική, αναδρομική παράταση ισχύος πτυχίων που έχουν λήξει εδώ και ένα σχεδόν χρόνο, για δύο χρόνια χωρίς κανένα απολύτως κριτήριο αξιολόγησης
- Από το παράθυρο χωρίς τον παραμικρό διάλογο ή συνεννόηση εισαγωγή αντισυνταγματικών διατάξεων περιορισμού δικαιωμάτων αναδόχων προκειμένου να καλυφθούν παρανομίες δεκάδων (ίσως και εκατοντάδων ;) εκατομμυρίων ευρώ από συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς και πιθανόν και συγκεκριμένους εργολήπτες.

Κύριες και Κύριοι,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι προφανές όσο και αν δυσκολευόμαστε να το αποδεχθούμε – και όσο και αν δυσκολεύονται να το κατανοήσουν και υπηρετήσουν οι κυβερνώντες - ότι ζούμε σε μια άλλη χώρα με ένα άλλο πολιτικό, οικονομικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Η οικονομική κρίση ήρθε να ανατρέψει δεδομένα, καταστάσεις, αντιλήψεις, αλλά και να επιβάλλει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο παρόν και το μέλλον.

Με αυτά τα δεδομένα η έως σήμερα δράση μας – στο σύνολό της - αλλά και οποιαδήποτε προοπτική, πρέπει να τη δούμε, να την κρίνουμε και να την προσαρμόσουμε στις εντελώς νέες συνθήκες.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι εμπρός μας έχουμε ακόμη μεγάλες δυσκολίες, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτές, οφείλουμε οι δράσεις μας να έχουν στόχο την επιβίωση των επιχειρήσεων μας και των ανθρώπων που εργάζονται και ζουν από αυτές. Ταυτόχρονα και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να φροντίσουμε για να διαμορφωθούν δυνατότητες και προοπτικές υγιούς ανάπτυξης στον χώρο των κατασκευών.

Παρόλες τις δυσκολίες πρέπει να εξετάσουμε με απόλυτη νηφαλιότητα και ψυχραιμία τα στοιχεία που συνθέτουν την σημερινή κατάσταση, να διαγνώσουμε και να αναδείξουμε τις αναπτυξιακές δυνατότητες που υπάρχουν στον χώρο μας.

Η κατάσταση, όπως εξελίχθηκε τα τελευταία τρία χρόνια, έχει καταγραφεί από την προσωπική εμπειρία του κάθε ενός από εμάς, αλλά και από τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., των Ισολογισμών των εταιρειών μας και των εξαμηνιαίων εκθέσεων που συντάσσει ο Σύνδεσμος. Και όλα αυτά δείχνουν:

- Την συστηματική και συνεχή μείωση του ΠΔΕ που λειτουργεί, πλέον, ως «μαξιλάρι» του προϋπολογισμού, διαρκώς περικόπτονται δαπάνες και αυτή είναι και η τελευταία σύσταση της «τρόικα».
- Την συνακόλουθη ουσιαστική παύση πληρωμών των υποχρεώσεων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα (Δήμοι, ΔΕΚΟ κλπ).
- Τον πλήρη στραγγαλισμό της χρηματοδότησης και της εγγυοδοσίας από το τραπεζικό σύστημα.
- Το συνεχές και άδικο κυνηγητό από την φορολογική νομοθεσία.
- Την αδυναμία διεξόδου σε ιδιωτικά έργα – αφού η οικοδομή έχει κυριολεκτικά παγώσει όπως επίσης και ο ολόκληρος ο τομέας των Ιδιωτικών Επενδύσεων.
- Τον περιορισμό έως καθολική κατάργηση των δυνατοτήτων για δραστηριοποίηση των εταιρειών μας στις χώρες των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, καθώς το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα αδυνατεί να στηρίξει μια τέτοια έξοδο του παραγωγικού δυναμικού.

Παράλληλα όλο το πλέγμα νομοθεσίας, αλλά και οι διαδικασίες και πρακτικές στο ΥΠΥΜΕΔΙ, στο ΥΠΟΙΟ, στους ΟΤΑ, στο ΙΚΑ και σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με τον οποίο συναλλάσσονται οι επιχειρήσεις μας, έχουν χειροτερέψει - παρά τα όποια σημαντικά είναι η αλήθεια αλλά ανεφάρμοστα μέχρι στιγμής νομοθετήματα - και σ' αυτό ασφαλώς έχει συμβάλλει και η δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Τα διαρθρωτικά προβλήματα του κατασκευαστικού κλάδου – προβλήματα της δημόσιας διοίκησης που υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως

- Η γραφειοκρατία
- Η αδιαφάνεια
- Η μη συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά Δεδομένα σε όλους τομείς
- Η πολυνομία
- Η αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης

δεν είναι συνέπεια του Μνημονίου ή της τρόικας, είναι φαινόμενα που προϋπήρχαν εδώ και πολλά χρόνια.

Αν όλα αυτά τα μεταφράσουμε σε αριθμούς, η εικόνα που έχουμε είναι εξαιρετικά κακή.

Μέσα σε τρία χρόνια (από 2008 έως και το 2011) χάθηκαν 157.000 θέσεις εργασίας από τον κατασκευαστικό κλάδο – περισσότερες από κάθε άλλο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα – δηλαδή, μιάμιση φορά περισσότερες απ’ όσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στη διάρκεια μιας ολόκληρης δεκαετίας (1998-2008) !

Θυμίζω ότι οι 295.000 απασχολούμενοι του 1998 στον κλάδο των κατασκευών, αυξήθηκαν σε 400.000 το 2008, για να μειωθούν σε 242.000 το Γ’ τρίμηνο του 2011.

Βασική αιτία αυτής της δραματικής μεταβολής, όπως προείπα, υπήρξε η συνεχής από χρόνο σε χρόνο συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αλλά και οι αλλεπάλληλες περικοπές του εντός του ίδιου χρόνου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΠΔΕ για το 2011 κατά τον προϋπολογισμό είχε προσδιοριστεί στα 8,5 δισ. ευρώ, όμως έκλεισε στα 6,6 δισ. ευρώ μετά τις αλλεπάλληλες περικοπές στη διάρκεια του χρόνου (μειωμένο κατά 22,3% ή 1,9 δισ. ευρώ).

Ήδη, με την ψήφιση του «Μνημονίου 2», το ΠΔΕ για το 2012 συρρικνώθηκε κατά 400 εκατ. ευρώ (από τα 7,55 στα 7,15 δισ. ευρώ).

Καθώς «λεφτά δεν υπάρχουν», δεν υπάρχει και αντικείμενο απασχόλησης για πάρα πολλές επιχειρήσεις του κλάδου μας.

Η συρρίκνωση του ΠΔΕ – σε συνδυασμό με τη γενικότερη οικονομική κρίση – οδήγησε στην έξοδο από το κλάδο μια στις τέσσερις κατασκευαστικές εταιρείες που υπήρχαν το 2004 !

Από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων την περίοδο 2004-2011 διαγράφηκαν 176 εταιρείες 3^{ης} έως και 7^{ης} τάξης, επί συνόλου 712, εκ των οποίων οι 37 τον τελευταίο χρόνο.

Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι όσες εταιρείες έχουν απομείνει στο ΜΕΕΠ είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ενημερότητα πτυχίου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Πρόκειται για μια δραματική εξέλιξη, συνέπεια ορισμένων πολύ συγκεκριμένων δεδομένων. Όπως:

- Επί 12 συνεχόμενα τρίμηνα συρρικνώνεται ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές (δηλαδή στο σύνολο του κλάδου). Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το Γ’ τρίμηνο του 2011 ήταν σχεδόν κατά 10% μειωμένος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 (μέσα σε ένα μόνο χρόνο).

- Επί 9 συνεχόμενα τρίμηνα συρρικνώθηκε η συμμετοχή του κλάδου στην δημιουργία του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, με αποτέλεσμα να φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο στη διάρκεια των τελευταίων 12 ετών. Μόλις 3,9% το Γ' τρίμηνο του 2011, έναντι 4,8% της ίδιας περιόδου του 2010, και 8,8% του Δ' τριμήνου του 2006. Αυτό για να συνειδητοποιήσουν ορισμένοι την καταλυτική επίδραση του κλάδου στο σύνολο της οικονομίας και να αναθεωρήσουν τη στάση τους.
- Επί 11 συνεχόμενα τρίμηνα οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις στις κατασκευές παρουσίασαν μείωση. Κατά 19,7% το Γ' τρίμηνο του 2011 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2010. Περιορίστηκαν μόλις στα 4 δισ. ευρώ, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδό τους τα τελευταία 13 χρόνια.
- Επί 11 συνεχόμενα τρίμηνα, επίσης, μειώθηκε ο δείκτης παραγωγής έργων πολιτικού μηχανικού (που αφορά σε συντριπτικό ποσοστό τα δημόσια έργα). Μόλις το Γ' τρίμηνο του 2011 εμφανίστηκε μια μικρή αναστροφή της πορείας με αύξηση κατά 3,5 % έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2010.
- Αντίθετα, επί 13 συνεχόμενα τρίμηνα συρρικνώνεται ο δείκτης παραγωγής οικοδομικών έργων, ο οποίος κατά το Γ' τρίμηνο του 2011 εμφάνισε μείωση κατά 41,7%, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2010, καταγράφοντας την χαμηλότερη τιμή από το 2000 και να αντιστοιχεί μόλις στο 1/5 της τιμής του 2005. Η οικοδομή έχει πεθάνει και η επιπλέον και επαχθής φορολόγηση των ακινήτων που επιβλήθηκε κατ' εντολή της «τρόικα», δίχως διάθεση υπερβολής, είναι η «ταφόπλακα».

Όλα αυτά καθρεφτίζονται με σαφέστατο και επαχθέστατο τρόπο στα οικονομικά του συνόλου των επιχειρήσεών μας.

Όλοι μαζί και ο καθένας μόνος αντιμετωπίζει εφιαλτικά προβλήματα, όπως:

- Τις ζημιές, που καταγράφονται διαρκώς σε περισσότερες επιχειρήσεις. Σε μια στις τρεις από τις εργοληπτικές εταιρείες 3^{ης} έως 7^{ης} τάξης κατά το 2010, έναντι λιγότερο από μια στις πέντε το 2009.
- Τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι οποίες έφτασαν το 2010, κατά μέσο όρο, σχεδόν στα δώδεκα εκατομμύρια ευρώ για όλες τις εταιρείες από 3^{ης} έως και 7^{ης} τάξης, αυξημένες κατά ένα εκατομμύριο έναντι του 2009.
- Τη μείωση του μέσου κύκλου εργασιών των εταιρειών 3ης – 7ης τάξης κατά 16,4% το 2010 έναντι του 2009, κατά δυο εκατομμύρια κατά μέσο όρο σε κάθε εταιρεία.

Και αν τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών αναφέρονται στην κατρακύλα του 2010 (αφού για το 2011 δεν υπάρχουν ακόμη τα λογιστικά δεδομένα τους), τα δείγματα της περσινής χρονιάς επιβεβαιώνουν, δυστυχώς, το «κάθε πέρσι και καλύτερα».

- Το 2011 μειώθηκαν σχεδόν κατά το 1/3 ο αριθμός των δημοπρατημένων έργων προϋπολογισμού άνω των 2 εκατ. Ευρώ. Σε 370 έργα, έναντι 516 έργων το 2010.
- Το πρώτο δεκάμηνο του 2011 ο όγκος των οικοδομικών αδειών, περιορίστηκε σε 18,4 εκ. m³, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριάντα ένα (31) ετών, με δεύτερο χαμηλότερο το ίδιο διάστημα του 2010, με 29 εκ. m³.

Κυρίες και Κύριοι,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είμαστε καθρέφτης της βαθιάς κρίσης και ύφεσης στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία. Γνωρίζουμε τις αιτίες του κακού και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην αναφερθούμε ευθαρσώς σ' αυτές. Κατά τη δική μας άποψη είναι:

- η ατολμία/αδυναμία εφαρμογής των αναγκαίων αναπροσαρμογών του δημοσίου τομέα (κατάργηση περιττών φορέων, αποκρατικοποιήσεις, συνέχιση διαβλητών διαδικασιών προσλήψεων, ισοπεδωτικές οριζόντιες μειώσεις στις αμοιβές των δημοσίων λειτουργών χωρίς αντίστοιχη προσπάθεια αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης του δημόσιου τομέα).
- η επί τριετία αδυναμία συγκρότησης ενός αξιόμαχου και αξιόπιστου φορολογικού μηχανισμού που θα μειώσει την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή, ενώ θα εισπράττει τους επιβαλλόμενους φόρους χωρίς να μετακυλύει στο μέλλον την είσπραξή τους, είτε με αλληπάλληλες ρυθμίσεις, είτε με συνεχείς παρατάσεις όλων των φορολογικών υποχρεώσεων.
- η επί διετία αδυναμία αξιοποίησης των δεσμευμένων πόρων του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση έργων υποδομής και άλλων δράσεων κατά της ανεργίας.
- η αδυναμία διοχέτευσης ρευστότητας στην αγορά.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι η περικοπή του ΠΔΕ, ως μέθοδος για την μείωση του ελλείμματος, είναι μία ιδιαίτερα επαχθής πρακτική, αφού η επίπτωση στη μείωση του ΑΕΠ είναι και μεγάλη και μόνιμη και μάλιστα για μακρά περίοδο με τελικό αποτέλεσμα αντίθετο από τον στόχο. Αδιαμφισβήτητη απόδειξη αποτελεί η συνεχιζόμενη επί πέντε συναπτά έτη ύφεση που καταγράφεται στη χώρα.

Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό ότι σήμερα – με μεγάλη χρονική υστέρηση – όλοι, πλέον, αποδέχονται πως για να πετύχει η προσπάθεια της ελληνικής δημοσιονομικής προσαρμογής, απαιτείται να υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική στην οικονομία, βασική προϋπόθεση για την μακροπρόθεσμη μείωση του χρέους.

Κεντρικό ρόλο σε αυτήν την προοπτική, ομολογούν, καλούνται να διαδραματίσουν οι δημόσιες επενδύσεις υποδομής, είτε από εθνικούς πόρους, είτε μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων διαρθρωτικών ταμείων, οι οποίοι θα πρέπει να διοχετευτούν και σε μεσαία και μικρά έργα υποδομής, με άμεση απορρόφηση και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

Την χρονιά που πέρασε όπως και όλα τα τελευταία χρόνια μέσα στο ζοφερό κλίμα που περιγράψαμε ο ΣΑΤΕ έριξε το βάρος της δραστηριότητας τους:

- Στη προώθηση των ζητημάτων διαφάνειας και δημοσιότητας σε όλους του τομείς που σχετίζονται με την δραστηριότητα των επιχειρήσεων μας
- Στη προβολή και την υποστήριξη των δίκαιων αιτημάτων όλων των συναδέλφων που πλήττονται στην καθημερινότητά τους από άστοχες και επιπόλαιες και πολλές φορές παράνομες δράσεις Υπηρεσιών και υπαλλήλων .
- Στην καταπολέμηση των συνεχών αυθαιρεσιών των φορολογικών αρχών με τα συνεχή και επαναλαμβανόμενα αυθαίρετα χαράτσια είτε μικρά όπως τέλος εργοταξίου, είτε πολύ μεγαλύτερα όπως οι έκτακτες εισφορές και η αύξηση της φορολόγησης.
- Στην καταπολέμηση των αυθαιρεσιών του ΙΚΑ (τόσο της Διοίκησης όσο και των κατά τόπους υποκαταστημάτων που κυριολεκτικά αυθαιρετούν και νομοθετούν ανά περίπτωση) και οι οποίες τείνουν να εξελιχθούν σε μεγάλο κίνδυνο για όλες τις εταιρείες.
- Στην νομική στήριξη των συναδέλφων στην καθημερινή τους μάχη με την γραφειοκρατία την αυθαιρεσία και την αδιαφάνεια.
- Στην προβολή και την υποστήριξη αιτημάτων ακύρωσης παράνομων και καταχρηστικών αναθέσεων, δημοπρατήσεων με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτών, παράνομων και καταχρηστικών μελετοκατασκευών, ειδικών όρων και εφαρμογής μικτού συστήματος.

Παράλληλα ο ΣΑΤΕ πρωτοστάτησε, σε συνεργασία και με άλλες Οργανώσεις, στην εφαρμογή ενός σύγχρονου και αντικειμενικού συστήματος :

- Ανάλυσης τιμών εργασιών δημοσίων έργων,
- Σύγχρονων – εναρμονισμένων με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα προδιαγραφών,
- Εξορθολογισμού της διαδικασίας αναθεώρησης,
- Αντικειμενικής τιμολόγησης των εργασιών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη από το φθινόπωρο του 2009 έχουμε αναθέσει σε εξειδικευμένη Ανάδοχη Σύμπραξη την υλοποίηση Νέου Συστήματος Ανάλυσης Τιμών για την Τιμολόγηση των Δημοσίων Έργων και την Αναθεώρηση των συμβατικών τιμών. Αυτό το έργο έχει σήμερα ολοκληρωθεί ενώ παράλληλα, με χρηματοδότηση δική μας και του ΣΤΕΑΤ

ολοκληρώθηκε το Επιχειρησιακό Πλάνο ανάπτυξης ενός Παρατηρητηρίου Τιμών Συντελεστών Παραγωγής Έργων, από έγκριτο συμβουλευτικό οίκο, διεθνώς αναγνωρισμένο. Οι πρωτοβουλίες αυτές, που παρουσιάστηκαν σε σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων με πιο πρόσφατη αυτή διοργανώθηκε στο ΤΕΕ στις 26/3/2012, το υλικό της οποίας σας διανέμεται σήμερα, έτυχαν καθολικής αποδοχής από όλους τους θεσμικούς φορείς (ΤΕΕ, Μελετητές, Εκπρόσωποι Υπουργείων), οι οποίοι και υιοθέτησαν την πρόταση για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Τιμών για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και συντάχθηκαν θετικά στην απαίτηση λειτουργίας του ως το τέλος του χρόνου.

Για το θέμα των πρόσθετων εγγυητικών επιστολών Καλής Εκτέλεσης που πλέον είναι αδύνατον να καλυφθούν ακόμη και από υγιείς επιχειρήσεις συνέταξε και κατέθεσε συγκροτημένη και νομικά τεκμηριωμένη προσφυγή στα αρμόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μη περιοριζόμενος στις συνήθεις διαμαρτυρίες και παραστάσεις ενώπιον της πολιτικής ηγεσίας.

Είναι γεγονός ότι πολλά από τα ζητήματα που χρόνια τώρα θέτουμε έγιναν εν μέρει αποδεκτά από την πολιτική ηγεσία:

- Η γενίκευση και εμπέδωση της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ
- Η οριστική νομοθετική κατάργηση των απευθείας αναθέσεων
- Η νομοθέτηση διαφάνειας στην συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού με κλήρωση
- Η κατάργηση του χαρατσιού της δημοσίευσης ισολογισμών στον τύπο
- Η οδηγία του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. για υποχρεωτική ανάρτηση των τευχών δημοπράτησης στο διαδίκτυο.

είναι μερικά μικρά αλλά σημαντικά βήματα που πρέπει να υποστηριχθούν και να γενικευτεί η εφαρμογή τους.

Κύριες και Κύριοι,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Για τα εσωτερικά ζητήματα του ΣΑΤΕ θέλω να επισημάνω :

- Η μαζικότητα του ΣΑΤΕ , η συμμετοχή στις διαδικασίες του τόσο στα Κεντρικά όσο και στα Περιφερειακά γραφεία βρίσκεται στο μέγιστο σημείο.
- Ο αριθμός μελών τόσο στις μικρές όσο και στις μεγάλες εταιρείες είναι ο μεγαλύτερος από όλες τις οργανώσεις. Στις μεγάλες τάξεις (από 3^η και πάνω) ενεργά μέλη του Συνδέσμου μας είναι πλέον πάνω από το 85% του συνολικού αριθμού των εταιρειών. Στις μικρές τάξεις ο αριθμός των μελών μας είναι διπλάσιος από τον αντίστοιχο αριθμό προ τριετίας.

- Το ενδιαφέρον για την συμμετοχή στις διαδικασίες των αρχαιρεσιών είναι μεγάλο και στις μικρές και στις μεγάλες τάξεις τόσο στην Αθήνα όσο και σε όλη την Περιφέρεια.

Το στοίχημα της σημερινή μέρας για μας είναι να ολοκληρωθεί η δημοκρατική διαδικασία ανάδειξης της νέας διοίκησης σε όλα τα εκλογικά τμήματα χωρίς περιπτώσεις εντάσεις και διαξιφισμούς. Το στοίχημα είναι να κριθεί η θέση και η άποψη κάθε υποψήφιου στα πραγματικά και ουσιαστικά προβλήματα του κλάδου.

Στα τρία χρόνια διοίκησης του ΣΑΤΕ δεν πάψαμε σε όλους τους τόνους και προς κάθε κατεύθυνση να τονίζουμε ότι μέσα στο άσχημο αυτό κλίμα είναι εμφανές ότι υπάρχουν πολλές προοπτικές ανάκαμψης της χώρας. Και αυτές βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση, είτε το θέλουν ορισμένοι, είτε όχι, με τις τον κλάδο μας και τον βαθμό δραστηριοποίησής του.

Ήδη πέραν από την επιτάχυνση υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ, με τον ουσιαστικό μηδενισμό της εθνικής συμμετοχής, συζητείται η χρηματοδότηση και άλλων αναπτυξιακών έργων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με βάση την ομόφωνη απόφαση στην έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του ΣΑΤΕ του Δεκεμβρίου του 2009 υπέρ της Ενοποίησης των Εργοληπτικών Οργανώσεων υπό ένα νέο καταστατικό και οργάνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ συντάχθηκε αταλάντευτα υπέρ μίας ισχυρής ενοποιημένης εργοληπτικής οργάνωσης - Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών (ΣΕΚ) - το καταστατικό της οποίας, πρόσφατα εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε.

Διάθεση και δέσμευση της παρούσας διοίκησης του Συνδέσμου, από οποιαδήποτε θέση και εάν μας ορίσουν τα Μέλη του ΣΑΤΕ, είναι η ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του ΣΑΤΕ για την ενοποίηση να φθάσει μέχρι την πλήρη υλοποίησή της.

Οφείλω, όμως, να πω – και μ' αυτό να κλείσω την ομιλία μου – ότι σε μία τέτοια προοπτική η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη να στηριχθεί σε υγιείς ελληνικές τεχνικές εταιρείες, κάθε μεγέθους και δυναμικότητας, οι οποίες θα δραστηριοποιούνται σε ένα θεσμικά θωρακισμένο, απολύτως διαφανές, περιβάλλον.

Αυτό επεδίωξε η απερχόμενη διοίκηση του ΣΑΤΕ, σ' αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να συνεχίσει η νέα που θα εκλεγεί σήμερα.

Σας ευχαριστώ.