

Αριθ. Πρωτ.: 27378Α

Αθήνα, 3 Απριλίου 2014

ΟΜΙΛΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, Τ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΑΤΕ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κατ' αρχήν εύχομαι στον Ζαχαρία Αθουσάκη να πετύχει στο δύσκολο έργο του προέδρου του Συνδέσμου μας, το οποίο ανέλαβε σε μια εποχή κατά την οποία περισσεύουν τα προβλήματα του κλάδου και απουσιάζουν τα «καθαρά μυαλά» από την πλευρά εκείνων που πρέπει να δώσουν λύσεις.

Συνάδελφοι,

Συμπληρώνω 11 χρόνια που, από διάφορες θέσεις, υπηρετώ τον ΣΑΤΕ. Οφείλω να σας πω ότι στη μακρά αυτή διαδρομή, ουδέποτε άλλοτε αισθάνθηκα ότι αναλώσαμε τόσο χρόνο και κόπο ως διοίκηση του Συνδέσμου, για να επιτευχθούν τόσα λίγα, όσο τον τελευταίο χρόνο.

Όσοι παρακολουθούν συστηματικά τη δραστηριότητα του Συνδέσμου, ακόμη και μέσα από την ιστοσελίδα, είναι βέβαιο ότι θα διαπιστώσουν την προσπάθεια που καταβάλλεται απ' όλους όσους βρίσκονται στη διοίκηση, ώστε ν' αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που μαστίζουν τον κλάδο τα τελευταία χρόνια.

Αν η δουλειά αποτιμώνταν μόνο με βάση τις σελίδες χαρτιού που απαιτήθηκαν για να καταγραφούν και κοινοποιηθούν οι διαμαρτυρίες, οι απόψεις και οι προτάσεις μας προς κάθε αρμόδιο, σίγουρα όλοι θα μιλούσαν για μια εξαιρετικά επιτυχημένη διοίκηση.

Δυστυχώς δεν είναι έτσι.

Από την πλευρά μας σταθήκαμε με συνέπεια, βάλαμε αρχές, καταθέσαμε τεκμηριωμένες προτάσεις σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, στις εποχές που ζούμε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεις «ώτα ακουόντων». Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που οφείλουν εκ της θέσης τους να συζητήσουν, προβληματιστούν και εν τέλει να πράξουν, περί άλλα τυρβάζουν.

Αντιλαμβάνομαι ότι η ανασφάλεια διακατέχει όλους και οπωσδήποτε εκείνους που μετέχουν στο στενό τομέα άσκησης της πολιτικής σ' αυτή τη χώρα. Πολλοί, αν όχι όλοι, πασχίζουν να επιβιώσουν της κρίσης, να παραμείνουν στα «μπαλκόνια» (ή τα «παράθυρα») και την επόμενη ημέρα, αλλά αδιαφορούν ποια θα είναι αυτή η επόμενη ημέρα. Κάνουν όσο το δυνατόν λιγότερα ή δεν κάνουν τίποτα, έχοντας συνείδηση ότι όταν δεν κάνεις τίποτα δεν κινδυνεύεις να κάνεις λάθη, να εκτεθείς και να αξιολογηθείς ως περιττός.

Όταν, όμως, αυτή αναδεικνύεται περίπου ως γενικευμένη στάση, τότε γεννιούνται διαρκώς νέα προβλήματα, ενώ τα παλιότερα οξύνονται.

Τα 3-4 τελευταία χρόνια, το έχω υπογραμμίσει πολλές φορές, συναντήσαμε από τις διαδοχικές πολιτικές ηγεσίες των αρμόδιων, για τις δραστηριότητές μας, υπουργείων, μια άνευ προηγουμένου άρνηση στην πράξη ν' αντιμετωπίσουν τα παλιά και τα νέα προβλήματα.

Κι αυτό, όταν – βιώνοντας την κρίση – διαπιστώσαμε ως Σύνδεσμος πως αυτή δεν παλεύεται με στείρα άρνηση, με φωνές και αντιπαραθέσεις, αλλά με πολύ σκέψη και διάλογο, με σαφείς και τεκμηριωμένες προτάσεις, που αποβλέπουν όχι στη ρύθμιση των δικών μας ζητημάτων, αλλά στην μεταρρύθμιση των θεμάτων που αφορούν ευρύτερα την παραγωγική δομή και κατ' επέκταση τους πολίτες της χώρας.

Στον ΣΑΤΕ, θα πρέπει να το τονίσω, όλοι όσοι μετείχαμε στις τελευταίες διοικήσεις, είδαμε την κρίση ως ευκαιρία για να προωθηθούν ουσιαστικές αλλαγές σε επίπεδο θεσμικό, αλλά

και πρακτικής, στον τομέα των έργων. Σκεφθήκαμε ότι εφόσον δεν υπάρχουν έργα, ο χρόνος πρέπει να αναλωθεί στο μείζον έργο της αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του τομέα και κατ' επέκταση του κλάδου, έτσι ώστε, όταν θα ξαναρχίσουν τα έργα, να είμαστε έτοιμοι, να διαθέτουμε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο δουλειάς, που θα επιτρέπει τον συναγωνισμό, μέσα από συνθήκες διαφάνειας και θα αποτρέπει τον ανταγωνισμό σε συνθήκες καταστροφικές για όλους.

Αυτή ήταν η γραμμή που προδιαγράψαμε και με βάση αυτή πορευτήκαμε.

Ζητήσαμε επίμονα την πλήρη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και όχι εμβολωματικές παρεμβάσεις. Ζητήσαμε, σε γενικές γραμμές, να ισχύσει στη χώρα μας, ότι ισχύει σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να πάψουν οι αμφισβητήσεις και τα προβλήματα που γεννιούνται απ' αυτή τη διάσταση πρακτικών.

Θέσαμε ως πρωταρχικό στόχο τη διαφάνεια, γι' αυτό και ζητήσαμε να προωθηθεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και διαχείριση του τομέα των έργων, με την πεποίθηση ότι μέσα απ' αυτή την αλλαγή, όχι μόνο θα απλουστευτούν οι διαδικασίες και θα περιοριστούν οι αμφισβητήσεις, αλλά θα υπάρξει καλύτερη οργάνωση της δουλειάς μας, με άμεσο θετικό οικονομικό αντίκτυπο. Πάνω απ' όλα θα έχουμε περισσότερο χρόνο να ασχοληθούμε με την υλοποίηση των έργων, αντί να σπαταλάμε ημέρες και μήνες σε διαδικασίες και αντιπαραθέσεις.

Κανείς δεν μας είπε ότι είχαμε επιλέξει λάθος δρόμο. Ο ώμος μας πονάει από τα φιλικά κτυπήματα που συνοδεύουν τις εκφράσεις «καλά τα λέτε», «έχετε δίκιο» και άλλες ανάλογες. Αλλά κανείς απ' όσους κουβεντιάσαμε και είχε την αρμοδιότητα να προωθήσει αυτά τα ζητήματα, τα οποία δεν απαιτούν χρήματα, αντιθέτως εξοικονομούν χρήματα, δεν έκανε τίποτα. Όλοι τα αφήνουν για κάποτε στο μέλλον. Μόνο που το μέλλον είναι συνέπεια των πράξεων του παρόντος και στην περίπτωση της απραξίας. Γι' αυτό, ίσως, βλέπουμε να μακραίνει η ύφεση και ν' απομακρύνεται η προσδοκώμενη απ' όλους ανάπτυξη σ' αυτό τον τόπο.

Δεν είμαι, παρόλα αυτά, απαισιόδοξος. Θεωρώ ότι από την πλευρά μας βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Πεποίθησή μου είναι ότι έχουμε οργώσει καλά το έδαφος και έχουμε σπείρει σωστά τις ιδέες μας.

Ο ΣΑΤΕ έχει βοηθήσει αποφασιστικά ν' αλλάξει η γενικευμένη αρνητική αντίληψη που υπήρχε για τον κλάδο πριν μερικά χρόνια. Το διαπιστώνουμε από την ανταπόκριση που έχει ο λόγος και οι παρεμβάσεις στον Τύπο. Μην φανταστεί κανείς ότι είμαστε αιθεροβάμονες και με κάτι τέτοια ικανοποιούμαστε.

Κάθε άλλο, θα έλεγα ότι με κάτι τέτοια πεισμώνουμε, οπλιζόμαστε με δύναμη, υπομονή και επιμονή. Τα περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ έχουν κάνει την ενασχόλησή τους με τα ζητήματα του κλάδου «πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης».

Οι καθημερινές συναντήσεις με αρμόδιους, η καθημερινή σύνταξη εγγράφων, η καθημερινή παρουσία μας σε υπουργεία, υπηρεσίες, φόρουμ, συνέδρια, ημερίδες, είναι πλήθος (θα σας τα πει πιο αναλυτικά ο γενικός γραμματέας, ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης) και αυτή η δράση έχει αποφέρει καρπούς, που μπορεί να μην είναι ακόμη ορατοί στην καθημερινή πραγματικότητα των εργοληπτών, όμως, να είστε σίγουροι πως πολλά και σχετικά σύντομα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Γι' αυτό και θα πρέπει όλοι να είμαστε έτοιμοι.

Συνάδελφοι,

Τα περισσότερα από τα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο έχουν καταστεί διαχρονικά. Με αυτά ασχοληθήκαμε συστηματικά τον τελευταίο χρόνο.

Πλην, όμως, επικεντρωθήκαμε σε δυο ζητήματα που προέκυψαν κατά το ίδιο διάστημα και απείλησαν την ευστάθεια των επιχειρήσεων μας.

Προέχον αυτή την περίοδο είναι το ζήτημα της αναθεώρησης των τιμών. Το πρακτικό για το τελευταίο τρίμηνο του 2012 είναι καταστροφικό, ταυτόχρονα και προάγγελος για τα χειρότερα μετά την έκδοση των αντίστοιχων πρακτικών για το 2013.

Με τις συνεχείς παραστάσεις και παρεμβάσεις πετύχαμε η δυσμενής εξέλιξη – την οποία είχαμε προβλέψει – να καθυστερήσει. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο, καθώς χρειαζόμασταν χρόνο για να πειστούν οι αρμόδιοι ότι κινδυνεύει περαιτέρω το κατασκευαστικό δυναμικό απ' την εφαρμογή του πρακτικού αναθεώρησης τιμών, το οποίο βασίζεται σε παρωχημένο και αυθαίρετο σύστημα εκτίμησης και όχι σε ένα σύγχρονο και αντικειμενικό σύστημα, όπως είναι το Παρατηρητήριο Τιμών που έχουμε προτείνει ως ΣΑΤΕ, μαζί με άλλες εργοληπτικές οργανώσεις και, μάλιστα, με δικές μας δαπάνες έχουμε διαμορφώσει το πιλοτικό πρόγραμμα.

Και ναι μεν οι υπηρεσίες αντιλήφθηκαν το πρόβλημα και πείστηκαν για όσα υποστηρίζουμε, πλην, όμως, απαιτείται ειδικά αυτή την περίοδο ένταση της προσπάθειας, ώστε να πειστεί και η πολιτική ηγεσία για την ενδεδειγμένη λύση, που δεν είναι άλλη από μια νομοθετική ρύθμιση, μεταβατικού χαρακτήρα και ταυτόχρονα η επίσπευση υλοποίησης του Παρατηρητηρίου Τιμών.

Το πρακτικό του τελευταίου τριμήνου του 2012, στο μεταξύ, εκδόθηκε και ο ΣΑΤΕ αντέδρασε άμεσα καταθέτοντας ένσταση.

Το άλλο ζήτημα που απαίτησε πολλές από τις δυνάμεις μας ήταν το ζήτημα της επανάκρισης των πτυχίων.

Στις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που δημιούργησε στον κλάδο η επί επταετία ύφεση της οικονομίας, η απουσία έργων και ο «στραγγαλισμός» των επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα, δεν διαμορφώνουν πλαίσιο ευθυκρισίας. Αυτό έπρεπε να το καταστήσουμε σαφές στους αρμόδιους και, κυρίως, να τους υποδείξουμε κατά τρόπο τεκμηριωμένο τις απαραίτητες αλλαγές που οφείλουν να προωθήσουν σε ότι αφορά το ΜΕΕΠ.

Δεν έχουμε τελειώσει μ' αυτά τα ζητήματα. Αντίθετα, είναι αυτά που θα κυριαρχήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα και θα απαιτήσουν την εργώδη προσπάθεια του νέου προέδρου μας, του Ζαχαρία Αθουσάκη και όλων των μελών της διοίκησης του Συνδέσμου μας. Είναι ευτύχημα ότι όλοι τους έχουν μακρά εμπειρία και προπαντός γνώση αυτών των ζητημάτων.

Συνάδελφοι,

Πριν κλείσω, θέλω να πω δυο λόγια για την απόφασή μου να εγκαταλείψω την «καρέκλα» του προέδρου.

Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που θέλουν να ασχολούνται με τα κοινά, πρέπει εκτός από τη φιλοδοξία να καταλάβουν μια υψηλή θέση, πρέπει να έχουν και το θάρρος της εγκατάλειψής της. Να εμφορούνται πνεύμα αλλαγής και ανανέωσης. Αυτό κυριάρχησε ως σκέψη υποβάλλοντας την παραίτησή μου από τη θέση του προέδρου του Συνδέσμου μας.

Τον οποίο ούτε για μια στιγμή σκέφθηκα να εγκαταλείψω. Παραμένω μάχιμος στο ΣΑΤΕ και θα εργαστώ από κοινού με τους συναδέλφους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κυρίως, τη διαμόρφωση ενός νέου τοπίου στον τομέα της επαγγελματικής μας δράσης.

Σας ευχαριστώ

Γιώργος Βλάχος

Μέλος Δ.Σ. ΣΑΤΕ