



Αριθ. Πρωτ. 20267

ΑΘΗΝΑ, 18 Μαρτίου 2009

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ  
ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΑΤΕ  
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΛΑΧΟ**

Κυρίες και Κύριοι,  
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται εν μέσω μιας γενικευμένης κρίσης, κατά βάση οικονομικής, με κοινωνικές και εμμέσως, πλην, όμως, σαφώς, πολιτικές προεκτάσεις. Ειδικά ο κλάδος μας, το μεγάλο πλήθος των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, μεσαίων και μικρότερων, αλλά και αρκετές από τις μεγαλύτερες, χειμάζει επικίνδυνα και είναι αυτό το πλήθος που βιώνει μια άνευ προηγουμένου κρίση (οικονομική και θεσμών), με άμεσο κίνδυνο, για τους περισσότερους, την οικονομική κατάρρευση, που θα οδηγήσει τα πράγματα σε διόγκωση της ανεργίας σε ολόκληρο τον τεχνικό κόσμο, αλλά και στις χιλιάδες άμεσα και έμμεσα συνεργαζόμενες μαζί μας παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις - άρα και στους εργαζόμενους - και κατά συνέπεια στην ανατροφοδότηση της κρίσης.

Η δραματική κατάσταση περιγράφεται σαφώς από αδιαμφισβήτητα δεδομένα, που τεκμηριώνουν την έκφραση «κάθε πέρσι και καλύτερα».

Τα γνωρίζετε όλοι, θα μου επιτρέψετε να τα επαναλάβω απολύτως συνοπτικά.

Η διαχρονική εξέλιξη του ΠΔΕ, όπως παρατίθεται στον τελευταίο προϋπολογισμό, καταδεικνύει ότι η αποτίμησή του στο 3,4% του ΑΕΠ για το 2009, δεν είναι απλώς μικρότερη των τελευταίων ετών, αλλά, όπως έχει επισημάνει εδώ και καιρό ο ΣΑΤΕ, μας πηγαίνει πίσω στο 1996 !

Η διαρκής συρρίκνωση του ΠΔΕ αποτυπώνεται και στο πλήθος των δημοπρατηθέντων έργων την τελευταία τριετία: Το 2006 δημοπρατήθηκαν στη χώρα μας 14.389 πάσης φύσης έργα, το 2007 περιορίστηκαν στα 9.209 και το 2008 στα 10.539.

Συνέπεια αυτών των αριθμών, αλλά και της (περίπου) συστηματικής καθυστέρησης πληρωμών εκτελεσμένων έργων από το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε συνδυασμό με τους επαχθείς όρους δανεισμού που επέβαλε στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, είναι και η επιδείνωση των δεικτών για τις οικονομικές υποχρεώσεις - κατά βάση τραπεζικές - που έχουν πλέον δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στον κλάδο. Ενδεικτικό είναι - και αυτό προκύπτει από την ανάλυση των ισολογισμών των επιχειρήσεων μας - ότι κατά μέσο όρο το σύνολο των τραπεζικών υποχρεώσεων για τις εταιρείες από 3ης έως και 7ης τάξης αυξήθηκαν από 3.254.392 ευρώ το 2005, σε 4.449.027 ευρώ το 2007. Εξέλιξη που συνεχίστηκε με δυσμενέστερα δεδομένα το 2008 με βάση προσωρινά στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση μας.

Ο κατασκευαστικός κλάδος, όπως γίνεται φανερό, περιήλθε σε δεινή θέση πολύ πριν ξεσπάσει η κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η οποία, απλώς, σήμερα δραματοποιεί την κατάσταση.

Αυτό για όσους θέλουν να κλείνουν τα μάτια, ακόμη και σήμερα, στην πραγματικότητα που διαμόρφωσαν οι κυβερνητικές επιλογές, οι αποφάσεις που λαμβάνονται και κυρίως - οφείλω να τονίσω - οι αποφάσεις που δεν λαμβάνονται για μια σειρά κρίσιμα ζητήματα που κατά τα άλλα κρίνονται απ' όλους ως δίκαια και εύλογα αιτήματα του κλάδου μας.

«Λέξεις όπως διαφάνεια, νομιμότητα, διασπορά των έργων κλπ. αποτελούν ακόμη για εμάς και τον κλάδο γενικότερα, στόχους προς κατάκτηση, σε συνδυασμό, βέβαια, με την αναγνώριση του έργου μας και την καταξίωση» είχε πει ο φίλτατος Μιχάλης Αλέπης στην Τακτική Γενική Συνέλευσή μας το 2006.

Το γεγονός και μόνο ότι αυτά ισχύουν στο ακέραιο σήμερα καταδεικνύει τα «έργα και τις ημέρες» των αρμοδίων, αλλά και αναδεικνύει την ανάγκη μιας ακόμη μεγαλύτερης συσπείρωσής μας με ταυτόχρονη επιδίωξη της ενότητας του κλάδου.

Τα ζητήματα που μας απασχολούν εκφράζουν την αγωνία της επιβίωσής μας, από την οποία εξαρτάται και η αντοχή της οικονομίας της χώρας.

Η βιομηχανία των κατασκευών στη χώρα μας - όπως αρέσκονται ορισμένοι να την αποκαλούν όταν θέλουν να πουν το μεγάλο λόγο, αλλά όχι και όταν αποφασίζουν μέτρα και

κίνητρα για τη βιομηχανία - δίχως διάθεση υπερβολής, αγωνίζεται να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον που καθίσταται όλο και πιο εχθρικό.

Η χώρα, καθ' όλη τη μεταπολεμική περίοδο και ιδίως τα χρόνια που κατέκτησε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, στηρίχτηκε στο κατασκευαστικό παραγωγικό δυναμικό. Εναλλακτικές λύσεις δεν κατόρθωσε να βρει, αλλά και οι υποδομές της - μεγαλύτερες και μικρότερες - δεν έπαψαν να εμφανίζουν μεγάλο έλλειμμα, ώστε να ισχυριστεί κάποιος ότι αυτό το δυναμικό, πλέον, δεν χρειάζεται στη χώρα.

Σήμερα, πολλές, ιδιαίτερα αναπτυγμένες, χώρες, με λυμένα κατά κανόνα τα προβλήματα υποδομών τους, στρέφονται στον κατασκευαστικό τομέα, σχεδόν ως μόνο «σωσίβιο» από το «ναυάγιο» των οικονομιών τους, διαδηλώνοντας ότι έτσι ρίχνουν το βάρος τους στην πραγματική οικονομία. Αντιθέτως, στη χώρα μας, περί άλλα τυρβάζουν οι αρμόδιοι.

Για παράδειγμα, το ήδη - όπως περιέγραψα συρρικνωμένο ΠΔΕ - το συρρικνώνουν ακόμη περισσότερο, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους και τις πράξεις τους σχεδόν αποκλειστικά σε λίγα και πολύ μεγάλα έργα, προς τα οποία κατευθύνουν τα κονδύλια, συνεχίζοντας την αντίληψη που επικράτησε τα προηγούμενα χρόνια: της συγκέντρωσης των έργων στα χέρια των λίγων, βάζοντας ταυτόχρονα στο περιθώριο τους πολλούς. Δεν θα ισχυριστώ ότι τα μεγάλα έργα δεν είναι απαραίτητα και ότι δεν πρέπει να διασφαλιστεί έργο και για τις μεγάλες εταιρείες.

Θα επισημάνω, όμως - και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι - πως αν οι υπόλοιπες εταιρείες συνεχίσουν να βρίσκονται «με την πλάτη στον τοίχο» και υποχρεωθούν να στείλουν στην ανεργία έστω και επιπλέον ένα άτομο, τότε η συνολική ανεργία στη χώρα θα εκτοξευτεί σε όρια κοινωνικά επικίνδυνα.

Σ' αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε μια παρένθεση, για να επισημάνω μια «είδηση» που πέρασε στα «ψιλά» τις προηγούμενες ημέρες, ενώ έχει μεγάλη και χαρακτηριστική σημασία.

Η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ντανούτα Χούμπνερ κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στη χώρα μας ανακοίνωσε τη χορήγηση πλέον των 400 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ ως προκαταβολή για να προωθηθούν έργα, με τη δέσμευση της κυβέρνησης να βάλει στο τέλος τη συμμετοχή της σ' αυτά. Μόνο που η Επίτροπος ζήτησε οι προκαταβολές αυτές να κατευθυνθούν σε πολύ μεγάλα έργα!

Είτε κάποιος την έπεισαν να ζητήσει κάτι τέτοιο, είτε γνωρίζοντας την συστηματική ασυνέπεια του ελληνικού κράτους απέναντι στις μικρότερες κατασκευαστικές επιχειρήσεις, θέλησε να αποφύγει τις ...μετά τριετία περιπέτειες. Έστω, θα περίμενε κανείς πως το «δώρο» της Ε.Ε., θα υποδείκνυε η κα Χούμπνερ στην κυβέρνηση να το αξιοποιήσει στην ενίσχυση του εθνικού προγράμματος δημόσιων έργων, αφενός για να στηριχτεί το παραγωγικό δυναμικό και ευρύτερα η οικονομία της χώρας, αφετέρου με την κοινή γνώση ότι κανένα μεγάλο έργο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως, αν δεν συμπληρώνεται από πολλά άλλα μικρότερα.

Κλείνω την παρένθεση.

Κυρίες και Κύριοι,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σ' αυτό το δυσμενές φόντο που περιέγραψα έως τώρα, κλήθηκε τα τελευταία τρία χρόνια να δραστηριοποιηθεί ο ΣΑΤΕ. Και το έκανε με απόλυτη προσήλωση για το συμφέρον όλων των συναδέλφων.

Το Δ.Σ. διαρκώς έτεινε «ευήκοον ους» με κάθε πληροφορία και καταγγελία που γινόταν από συναδέλφους μάχιμους. Τα ζητήματα που έθεταν και τις απόψεις που διατύπωναν απασχολούσαν τις συνεδριάσεις μας συστηματικά, ενίοτε και εκτενώς και μέσα από αυτές τις συζητήσεις διαμορφώνονταν οι θέσεις μας, οι προτάσεις μας και τα αιτήματά μας προς τους αρμοδίους.

Από τους οποίους, δυστυχώς, δεν συναντήσαμε αντίστοιχα «ευήκοα ώτα». Πετύχαμε, όμως, να διαδώσουμε τις θέσεις μας, καθώς - όπως οι περισσότεροι έχουν αντιληφθεί - ο ΣΑΤΕ έχει πλέον «φωνή» στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία προβάλλουν τις τεκμηριωμένες, άλλωστε, απόψεις και τα αιτήματά μας.

Οφείλω στο σημείο αυτό να τονίσω - με την εμπειρία που αποκόμισα στα τρία χρόνια της συνεχούς διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των αδελφών εργοληπτικών οργανώσεων - ότι θα είχαμε υπερφαλαγγίσει την αδιαφορία ή την απάθεια των αρμοδίων, αν είχε επιτευχθεί (αν όχι η ενοποίηση) τουλάχιστον η ενότητα του κλάδου.

Ως παράδειγμα, θα αναφέρω τη συνάντηση με τον υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ το Νοέμβριο, στην οποία κληθήκαμε από κοινού όλες οι εργοληπτικές οργανώσεις. Ενόψει της συνάντησης έγινε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των εργοληπτικών οργανώσεων, ώστε να συμφωνηθεί η «ατζέντα» των θεμάτων, αλλά και η κοινή θέση για ένα έκαστο από τα θέματα που θα θέταμε προς συζήτηση. Καταλήξαμε να πάμε δίχως «ατζέντα» και να εμπλακούμε σε μια ατελέσφορη συζήτηση για ζητήματα άσχετα με αυτά που «έκαιγαν» τον κλάδο.

Ο ΣΑΤΕ, όπως επανειλημμένως έχει δηλώσει, είναι και ειλικρινής και σταθερός στο θέμα της προσέγγισης με τις άλλες οργανώσεις του κλάδου. Διατηρούμε άριστες σχέσεις και συμφωνούμε στα περισσότερα θέματα με την ΠΕΔΜΗΕΔΕ και τον ΣΤΕΑΤ. Έχουμε αποκαταστήσει πολύ καλές σχέσεις και έχουμε συμφωνήσει σε μια σειρά σημαντικά ζητήματα με την πλειοψηφία της ΠΕΣΕΔΕ. Θα συνεχίσουμε αυτό το δρόμο, με την ριζωμένη πεποίθηση ότι επί της ουσίας τίποτα δεν μας χωρίζει και κανείς δεν περισσεύει. Όσοι έχουν διαφορετική άποψη, είναι βέβαιο ότι θα περιθωριοποιηθούν από τη συντριπτική πλειοψηφία των κατασκευαστών.

Με την ίδια αντίληψη, αλλά εκ των πραγμάτων διαφορετικό τρόπο, επιδιώξαμε τα τελευταία χρόνια να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις του εργοληπτικού κόσμου με το ΤΕΕ. Το Επιμελητήριο, ένας κατά βάση επιστημονικός οργανισμός, εκ του ρόλου του ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, έχει πολύ μεγάλη σημασία και οφείλουμε να τον στηρίξουμε, αλλά και να παρέμβουμε στα όργανα, στις διαδικασίες και στις θέσεις που διαμορφώνει και προβάλλει. Θεωρούμε ότι ήταν λάθος η απουσία των εργοληπτών από το ΤΕΕ και αναμφισβήτητα εξυπηρετούσε εκείνους που επιδιώκουν προς ίδιον όφελος το «διαίρει και βασιλεύε».

Με αυτή τη λογική στηρίξαμε την Παράταξη «Μηχανικοί επί τω έργω» και πετύχαμε στην πρώτη εκλογική εμφάνισή της να εκλέξει επτά μέλη στην Αντιπροσωπεία και ένα μέλος στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. Η φωνή των κατασκευαστών ακούγεται πλέον στα όργανα του Επιστημονικού Οργανισμού και οι διαρκείς παρεμβάσεις ήδη επηρεάζουν τις θέσεις και τα αιτήματα που διατυπώνονται από αυτόν. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι στις προσεχείς εκλογές το Νοέμβριο - θα ενισχυθεί η δύναμη του εργοληπτικού κόσμου εντός του ΤΕΕ, ώστε αυτό να εκφράζει το σύνολο του τεχνικού δυναμικού.

Με αυτό το πνεύμα επιδιώξαμε και την προσέγγιση με την ΕΜΔΥΔΑΣ, με την οποία βρισκόμαστε σε διαρκή διάλογο. Μέσα από την αλληλοκατανόηση και αλληλοϋποστήριξη σε

ζητήματα που ανακύπτουν και απαιτούν λύση τους, πιστεύουμε ότι θα καταδειχτεί ότι δεν βρισκόμασταν ποτέ - όπως ήθελαν κάποιοι - σε διαφορετικές «όχθες», αλλά στην ίδια, αντιμέτωποι με τα ίδια προβλήματα, επιδιώκοντας τους ίδιους στόχους.

Αντίστοιχο πνεύμα υφίσταται και στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τους Μελετητές, ενώ η «φωνή» μας ακούγεται όλο και περισσότερο στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

«Φωνή» έχουμε πλέον και εντός του ασφαλιστικού μας ταμείου. Η ενοποίηση του ΤΣΜΕΔΕ με άλλα ταμεία ήταν - και επιμένουμε σ' αυτή τη θέση που διακηρύξαμε από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το ζήτημα - καταστροφική για τα συμφέροντά μας ως εργαζόμενοι και ως επιχειρήσεις. Ο φόβος ότι τα προβλήματα θα διογκωθούν είναι υπαρκτός. Με τους εκπροσώπους μας στο ενοποιημένο ταμείο διασφαλίζουμε ότι θα έχουμε άμεση ενημέρωση, αλλά και άμεση αντίδραση, την οποία θα επιδιώκουμε πάντα από κοινού με τις άλλες εργοληπτικές οργανώσεις, το ΤΕΕ, την ΕΜΔΥΔΑΣ και τους κλαδικούς συλλόγους.

Όλα αυτά, συνοπτικά, καταγράφουν την εξωστρέφεια που επέδειξε ο ΣΑΤΕ τα τελευταία τρία χρόνια.

Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω και για τα «εν οίκω».

Κυρίες και Κύριοι,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στο διάστημα της θητείας της απερχόμενης διοίκησης μας απασχόλησε ιδιαίτερα η εσωτερική οργάνωση του ΣΑΤΕ, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε από καλύτερη θέση στις αυξανόμενες απαιτήσεις των καιρών και προπαντός των συναδέλφων.

Προς αυτή την κατεύθυνση κρίναμε σκόπιμο να προχωρήσουμε στην περιφερειακή διάρθρωση και οργάνωση, την οποία στηρίξαμε, με μεγάλη - οφείλω να πω - ανταπόκριση από τους συναδέλφους της περιφέρειας. Οι συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις στα τέσσερα περιφερειακά τμήματά μας συγκεντρώνουν κάθε φορά πλήθος συναδέλφων - ακόμη και πέραν των μελών του συνδέσμου μας - με συνέπεια ο διάλογος να εμπλουτίζεται και να αποδίδει ιδέες και απόψεις που αποτελούν τη δημιουργική «πρώτη ύλη» για τις θέσεις του ΣΑΤΕ.

Ο ΣΑΤΕ, θα μου επιτρέψετε να πω, δεν βρίσκετε σήμερα στην οδό Φειδίου. Βρίσκετε σε όλη την Ελλάδα, ακούει τους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα και εκφράζεται για λογαριασμό των συναδέλφων όλης της Ελλάδας. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα.

Πριν ένα χρόνο, η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε την πρόταση του Δ.Σ. για αλλαγές στο Καταστατικό του Συνδέσμου μας. Δίχως να αλλάζει η διακηρυκτική πράξη ίδρυσής του, χωρίς αποκλίσεις από τους στόχους που χάραξε και υπηρέτησε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ο ΣΑΤΕ δεν μπορούσε να αγνοεί τις εξελίξεις που σημειώθηκαν και αυτές που επέρχονται στον κλάδο μας και δεν μπορούσε να τις παραβλέψει.

Οι αλλαγές που προτείναμε, έγιναν δεκτές από το σώμα και επικυρώθηκαν από το Πρωτοδικείο, αποσκοπούν στη διεύρυνση των μελών του ΣΑΤΕ, την ενσωμάτωση και άλλων εργοληπτικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε και να καταστεί αντιπροσωπευτικότερος ο Σύνδεσμός μας, αλλά και να ενδυναμωθεί η φωνή του.

Στη δύναμη του ΣΑΤΕ έχουν προστεθεί ήδη 140 εργοληπτικές εταιρείες. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα έχουμε και πολλούς άλλους κοντά μας.

Την ίδια ώρα ο ΣΑΤΕ επιδιώκει να γίνει περισσότερο χρήσιμος προς όλους τους συναδέλφους.

Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιούμε όλο και περισσότερο τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής ενημέρωσης. Αναμορφώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας, αλλά, κυρίως, την εμπλουτίζουμε με νέο χρήσιμο υλικό.

Θυμίζουμε ότι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας όλοι οι διαγωνισμοί που αναφέρονται σε έργα άνω των δυο εκατομμυρίων ευρώ, ταυτόχρονα ο μειοδότης και η έκπτωση που έδωσε. Σας βεβαιώνω ότι δεν είναι διόλου εύκολη δουλειά. Θέλει και κόπο και χρόνο για να συγκεντρωθούν τα στοιχεία αυτά, καθώς, όπως γνωρίζετε, μια περίεργη αντίληψη περί διαφάνειας διατρέχει όλο τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα της χώρας μας, παρά τα περί του αντιθέτου επαγγελλόμενα και προβλεπόμενα από κοινοτικές οδηγίες και νόμους.

Στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ δημοσιεύονται άμεσα οι γνωμοδοτήσεις του νομικού μας συμβούλου, αλλά και οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Όπως φυσικά και όλες οι εγκύκλιοι και αποφάσεις, ανακοινώσεις υπουργείων και φορέων που

χρειάζεστε για την άμεση και διαρκή ενημέρωσή σας. Όλα αυτά στο εξής θα εμπλουτιστούν με περισσότερο υλικό, κυρίως, όμως, θα κωδικοποιηθούν κατά τρόπο που θα διευκολύνουν την πρόσβασή σας στις πληροφορίες που ανά πάσα στιγμή θέλετε.

Αξιοποιούμε τις συνδρομές των μελών μας προς δικό τους όφελος. Επιστρέφουμε τα χρήματα που κάθε χρόνο καταβάλουν στο ΣΑΤΕ με την μορφή σύγχρονων, ταχύτατων και άμεσων υπηρεσιών. Αυτός είναι ο σκοπός της ύπαρξης του Συνδέσμου μας και από αυτόν δεν αποκλίνουμε.

Επιδιώκουμε έναν ΣΑΤΕ χρήσιμο, δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο, προς όφελος του εργοληπτικού κόσμου.

Κυρίες και Κύριοι

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ζήτημα της διαφάνειας αποτελεί για όλους εμάς που μας εξουσιοδοτήσατε να διοικούμε τον ΣΑΤΕ τα τελευταία τρία χρόνια κορυφαίο ζήτημα και σε κάθε περίπτωση.

Το κάναμε πράξη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και τη διοίκηση του Συνδέσμου μας. Άλλωστε, οι συνεδριάσεις μας είναι ανοικτές σε όλους και κανένα από τα «χαρτιά» μας δεν φέρει τη σφραγίδα του «εμπιστευτικού» ή «απόρρητου».

Το διακηρύσσουμε ως το πρώτο αίτημά μας για τα δημόσια έργα στη χώρα μας. Κάποιοι που μας ακούν (συνάδελφοι και - κυρίως - αρμόδιοι) δείχνουν αδιάφοροι. Κάποιοι άλλοι μας χαρακτηρίζουν ρομαντικούς. Εμείς θα επιμείνουμε. Κι' αυτό γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από τη διαφάνεια, που μπορεί να επιτευχθεί - και άλλωστε ο νόμος το προβλέπει - μέσω της δημοσιότητας όλων των στοιχείων που αναφέρονται στη δημοπράτηση, ανάθεση, κατασκευή και χρηματοδότηση κάθε έργου, πολλά από τα κακώς κείμενα, από αυτά που επιδεινώνουν την κατάσταση του κατασκευαστικού κόσμου, θα διορθωθούν. Κανείς δεν θα τολμά να μετέρχεται μεθόδους και πρακτικές που στρέφονται κατά των συναδέλφων, αλλά και κανείς δεν θα μπορεί να ...μοιράζει ως «πίτα» τα δημόσια έργα, βάζοντας κατά το δοκούν το ...«φλουρί».



Κυρίες και Κύριοι,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Βιώνουμε τη χειρότερη περίοδο που βρέθηκε ποτέ ο κατασκευαστικός κλάδος. Οφείλουμε να βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση, να αντιδράσουμε συντεταγμένα και όλοι μαζί στον ασφυκτικό κλοιό που μας έχουν επιβάλλει. Είναι ανάγκη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να έχουμε δυνατή και ενιαία φωνή, κατ' αρχήν στον Σύνδεσμό μας και στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό σε όλο τον κλάδο. Μόνο έτσι υπάρχουν περιθώρια να ανατρέψουμε την καταστροφική πορεία.

Η δημοκρατική εκλογική διαδικασία μας προσφέρει την ευκαιρία να αναδείξουμε τη θέληση και την αποφασιστικότητά μας. Ας δυναμώσουμε τη φωνή μας, τόσο που τελικά - θέλοντας και μη - να μας ακούσουν.

Σας ευχαριστώ.