

Μετά από προτροπή του Υπουργού Υποδομών Κου Ρέππα, για υποβολή προτάσεων σχετικών με τον τρόπο δημοπράτησης των δημοσίων έργων, επιχειρώ, μέσω της πρότασής μου αυτής, να γίνει αρχικά ένας καλόπιστος διάλογος με τους φορείς του κράτους, αλλά και μεταξύ μας, με σκοπό πάντα να καταδείξουμε τα προβλήματα, που για χρόνια ταλανίζουν τον κλάδο των μηχανικών εργολάβων δημοσίων έργων.

Ξεκινώντας λοιπόν, θα πρέπει αρχικά να παραδεχτούμε ότι ένα πρόβλημα δεν λύνεται από το τέλος προς την αρχή. Θεωρώ, ότι το να περιοριστούμε, σε μία και μόνη αλλαγή του συστήματος δημοπράτησης των έργων, δεν θα σταθεί αρκετό ώστε να λυθούν τα χιλιάδες προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην επιχειρηματική μας καθημερινότητα. Αν επομένως, αλλάξει ΜΟΝΟ το σύστημα δημοπράτησης των έργων, σε οτιδήποτε, αυτό αυτόματα δεν μας απαλλάσσει από την γραφειοκρατία ή από την διαπλοκή και την αδιαφάνεια. Δεν μας καλύπτει καθόλου έναντι των Υπηρεσιών που σχεδόν υπολειπόμενες, δεν προωθούν έγκαιρα και σωστά τα θέματα που αφορούν σε νομικά ή οικονομικά ζητήματα. Φυσικά και ο σημερινός τρόπος διεξαγωγής των δημοπρασιών έχει φτάσει πλέον στο τέλος του και νομίζω πως όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Δεν είναι όμως μόνο αυτό.

Προτείνω λοιπόν ένα νέο σύστημα (σχεδιάγραμμα του οποίου αλλά και διευκρινίσεις παρέχονται στη συνέχεια), σύμφωνα με το οποίο, πιστεύω, ότι και με τις ενδεχόμενες και ίσως επιβεβλημένες διορθώσεις και βελτιώσεις θα κάνει την επιχειρηματική μας καθημερινότητα λιγότερο αγχωτική και περισσότερο ανθρώπινη. Πιστεύω επίσης, ότι με το σύστημα αυτό, καταστέλλεται άμεσα και σημαντικά η αδιαφάνεια στις συνδιαλλαγές μας με το δημόσιο, η διαπλοκή αλλά και η απαράδεκτη γραφειοκρατία που υφιστάμεθα χρόνια τώρα.

Γι' αυτό, κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία και θέσπιση ενός ενιαίου διαδικτυακού και αποκεντρωμένου στις περιφέρειες φορέα, ο οποίος θα αναλάβει να διεκπεραιώνει καθήκοντα έγκρισης, ελέγχου και παρακολούθησης μελετών και δημοπρατήσεων κάθε έργου. Μικρού ή Μεγάλου.

Συγκεκριμένα, στον προτεινόμενο κεντρικό ενιαίο διαδικτυακό φορέα μελετών – δημοπράτησης και ελέγχου των έργων ιδρύεται Τράπεζα Πληροφοριών η οποία θα παρέχει διαδικτυακά τον έλεγχο και την ταυτοποίηση όλων εκείνων των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή μας στις δημοπρασίες. Πιστοποιητικά, ενημερότητες, ανεκτέλεστα, πτυχία, κ.λ.π. έτσι ώστε :

1<sup>ο</sup> . Να εξαλείψουμε την ακατάσχετη γραφειοκρατία που μας οδηγεί στις ουρές των Υπηρεσιών για τη συγκέντρωση όλων αυτών των εγγράφων. Με την Τράπεζα Πληροφοριών την οποία θα ενημερώνουμε είτε εμείς οι ίδιοι, είτε μόνη της με σύστημα ΟΝ LINE από κάθε αρμόδια Υπηρεσία ή φορέα, αποφεύγουμε όλο αυτό το καθεστώς που μας θέλει γυρολόγους των Υπηρεσιών.

2<sup>ο</sup> . Να γλυτώσουμε από τους εαυτούς μας χαμένες εργατώρες αλλά και σε όλους τους Υπηρεσιακούς παράγοντες.

3<sup>ο</sup> . Κανείς πια δεν θα μπορεί να κάνει ανούσιες ενστάσεις επί των δικαιολογητικών αφού η κεντρική Τράπεζα Πληροφοριών από μόνη της, και με απόλυτη διαφάνεια θα αποκλείει

από τη δημοπρασία όλους εκείνους που δεν συγκεντρώνουν τα νόμιμα δικαιολογητικά, ή δεν έχουν φροντίσει να ανανεώσουν τα ήδη υπάρχοντα, ακυρώνοντας τον κωδικό συμμετοχής τους.

Οι πληροφορίες αυτές για τα στοιχεία των συναδέλφων, καθώς και άλλες, οι οποίες θα εισέρχονται στο σύστημα, όπως αιτήσεις φορέων για νέα έργα, πιστώσεις, ροή χρηματοδοτήσεων κ.λ.π. θα κυκλοφορούν αμφίδρομα στο σύστημα και πάντα υπό την αρχή των προσωπικών δεδομένων.

Στη συνέχεια, θα υπάρχουν τα αποκεντρωμένα περιφερειακά τμήματα του όλου συστήματος στην έδρα κάθε περιφέρειας τα οποία θα αναλαμβάνουν τη διαχείριση όλων αυτών των πληροφοριών, και την κατανομή τους στα επιμέρους τμήματα. Τα περιφερειακά τμήματα θα είναι επιφορτισμένα να τροφοδοτούν, αμφίδρομα πάντα, το σύστημα και τα επιμέρους τμήματα, αρχικά όπως είπαμε με τις πληροφορίες που θα είναι απαραίτητες για κάθε έργο δηλαδή:

1°. Σε συνεννόηση με τις Περιφέρειες, τις Νομαρχίες αλλά και τους νέους Καποδιστριακούς Δήμους, θα ενημερώνουν την Κεντρική Τράπεζα Πληροφοριών για νέα αιτήματα έργων, και ότι αφορά σε αυτά γύρω από χρηματοδοτήσεις.

2°. Θα οργανώνουν και θα τροφοδοτούν το σύστημα με νέες διακηρύξεις έργων.

3°. Θα τροφοδοτούν το σύστημα με όλες τις εξελίξεις επί των έργων όπως αυτές θα παρέχονται από τα επιμέρους τμήματα. Τέλος και επίσης πολύ σημαντικό είναι, ότι μόνο τα Περιφερειακά τμήματα θα έρχονται σε απευθείας επαφή με τους Γεν. Γραμματείς των Περιφερειών, τους Νομάρχες και τους Δημάρχους για να τους πληροφορούν για την έγκριση ή όχι ενός έργου, αλλά και για την πορεία και το αποτέλεσμα μιας δημοπρασίας, έτσι ώστε η αδιαφάνεια και η διαπλοκή να λάβουν επιτέλους τέλος. Αυτό κρίνεται πλέον σκόπιμο, προκειμένου να εξυγιάνουμε τον κλάδο μας και να σταματήσουν όλοι να μας κοσμούν με επίθετα που δεν συνάδουν με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Αξίζει επίσης εδώ να αναφέρω ότι το ιδανικό θα ήταν, στο σύστημα να δηλώνονται ακόμη και οι αναθέσεις έτσι ώστε, να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και αξιοκρατία αλλά και διασπορά αυτών βάσει κριτηρίων (ανάλογα με το ανεκτέλεστο) σε περισσότερους συναδέλφους και όχι σε «ολίγους και εκλεκτούς».

Μετά τα περιφερειακά τμήματα, υπάρχουν τα επιμέρους τμήματα, αυτά δηλαδή που θα ελέγχουν, θα παρακολουθούν στην ουσία του, κάθε έργο και θα πιστοποιούν ηλεκτρονικά πάντα και με σκοπό την άμεση ενημέρωση του ON LINE συστήματος για κάθε εξέλιξη και ανάγκη του έργου, έτσι ώστε να υπάρχει σωστός συντονισμός μελέτης και εκτέλεσης του έργου, πιστοποίησης εργασιών και έγκαιρης βάσει αυστηρού χρονοδιαγράμματος χρηματοδότησης, ελέγχου και οριστικής παραλαβής του έργου.

Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες, δηλαδή όλοι εμείς που κάθε φορά θα εκπληρώνουμε όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για να συμμετέχουμε στο σύστημα, και κατ' επέκταση στις δημοπρασίες βάσει κωδικού που θα δίνεται μέσα από το ίδιο το σύστημα, θα μπορούμε να ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή την πορεία του έργου, της δημοπρασίας και της

χρηματοδότησής του, έτσι ώστε να οργανώνουμε πλέον καλύτερα και χωρίς χάσιμο πολύτιμου χρόνου τις ανάγκες των επιχειρήσεών μας.

Στο σύστημα αυτό, δεν υπάρχει θέση για τους εμπειροτέχνες και γι' αυτούς που ευκαιριακά συμμετέχουν στο επάγγελμα, και όλοι ξέρουμε ποιους εννοώ, γιατί πλέον, δυστυχώς, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η πίτα μας μίκρυνε και το κομμάτι τους παραείναι μεγάλο.

Το σύστημα που προτείνω, θεωρώ ότι ξεκινά μια πορεία μεταρρυθμιστικής εξυγίανσης, η οποία σε συνδυασμό με τις απαραίτητες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις θα αποτελέσει τον μοχλό για μια υγιή ανάπτυξη στα Δημόσια Έργα.