



Αριθ. Πρωτ.23011B

ΑΘΗΝΑ, 31 Μαρτίου 2011

**ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΑΤΕ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΛΑΧΟ**

Κυρίες και Κύριοι,  
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται εν μέσω μιας πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης. Ειδικά ο κλάδος μας, το μεγάλο πλήθος των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, μεγάλων μεσαίων και μικρών, βιώνει τραγικά τις συνέπειες της κρίσης. Πέρυσι τέτοιο καιρό μιλούσαμε για άμεσο κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης, που θα οδηγούσε σε διόγκωση της ανεργίας σε ολόκληρο τον τεχνικό κόσμο, αλλά και στις χιλιάδες άμεσα και έμμεσα συνεργαζόμενες μαζί μας παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις - άρα και στους εργαζόμενούς τους - και κατά συνέπεια στην ανατροφοδότηση της κρίσης.

Φέτος διαπιστώνουμε ότι είμαστε χειρότερα και από τις χειρότερες προβλέψεις μας. Δεν λαϊκίζουμε δεν υπερβάλλουμε.

- ✓ Τουλάχιστον 92 ανώνυμες εταιρείες από 3η τάξη και πάνω διαγράφηκαν ήδη από το ΜΕΕΠ και από τις 560 που απέμειναν πάνω από 80 δεν έχουν καν ενημερότητα πτυχίου.
- ✓ Δεκάδες εταιρείες ειδικά από 5<sup>η</sup> τάξη και πάνω προσφεύγουν πλέον στο άρθρο 99.
- ✓ Η αδυναμία πληρωμών, το σφράγισμα επιταγών και η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αφορούν πλέον την μεγάλη πλειοψηφία των τεχνικών εταιρειών, μικρών και μεγάλων.
- ✓ Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων μειώνεται συνεχώς τα δε κέρδη στους ισολογισμούς έχουν αντικατασταθεί από ζημίες.
- ✓ Ο μέσος όρος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων των εταιρειών 3ης έως 7ης τάξης ακολουθεί την πορεία 2007 - 6,5 εκ. €, 2008 - 7,15 εκ. €, 2009 - 8,5 εκ. € ενώ το 2010 από τα πρώτα στοιχεία αναμένεται να εκτοξευτεί πάνω από τα 10 εκ. €.
- ✓ Η μείωση προσωπικού και οι απολύσεις αυξάνονται συνεχώς σε όλες τις εταιρείες ενώ οι μισθοί και οι απολαβές του προσωπικού που απομένει μειώνονται δραματικά.

Τα στοιχεία που περιέχονται στα τέσσερα τεύχη των εξαμηνιαίων εκθέσεων για την κατάσταση στο χώρο των κατασκευών – πρωτοβουλία που ανέλαβε Σύνδεσμος εδώ και δύο χρόνια -επιβεβαιώνουν τα παραπάνω συμπεράσματα με αδιαμφισβήτητα επίσημα στοιχεία.

Το ΠΔΕ, καταρακυλάει συστηματικά και συνεχώς σε σημείο που να διαμαρτύρεται ακόμη και η τρόικα διότι δεν καλύπτονται, πιθανότατα, οι ανάγκες εθνικής συμμετοχής στα έργα του ΕΣΠΑ.

- Η συστηματική και συνεχής μείωση του ΠΔΕ που λειτουργεί, πλέον, ως «μαξιλάρι» του προϋπολογισμού,
- Η συνακόλουθη ουσιαστική παύση πληρωμών των υποχρεώσεων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα (Δήμοι, ΔΕΚΟ κλπ)
- Ο πλήρης στραγγαλισμός από το τραπεζικό σύστημα,
- Το ανελέητο και άδικο κυνηγητό από το φορολογικό σύστημα,
- Η αδυναμία διεξόδου σε ιδιωτικά έργα – πάγωμα της οικοδομής όπως επίσης και
- Οι πρόσφατες δυσμενείς για πολλές εταιρείες εξελίξεις στις χώρες της Μέσης Ανατολής

έχουν οδηγήσει σε πραγματική ασφυξία τον κατασκευαστικό κλάδο.

Είναι γεγονός ότι τα διαρθρωτικά προβλήματα του κατασκευαστικού κλάδου υπήρχαν εδώ και πολλές δεκαετίες

- Η γραφειοκρατία
- Η αδιαφάνεια
- Η αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης
- Η πολυνομία
- Οι εκβιασμοί και το λάδωμα
- Η μη συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά Δεδομένα σε όλους τομείς

δεν είναι δώρα του Μνημονίου ή της τρόικας, είναι φαινόμενα που προϋπήρχαν για πολλά χρόνια. Έτσι, δυστυχώς αναπόφευκτα για πολλούς, η κρίση μας βρήκε κυριολεκτικά ανοχύρωτους.

Συνάδελφοι,

Από την άλλη είναι επίσης γεγονός ότι η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων με τις πρώτες δηλώσεις και επαφές της δημιούργησε αισιοδοξία και ελπίδες για βελτίωση της κατάστασης και επίλυση πολλών χρόνιων προβλημάτων.

Για τα «αυτονόητα» μίλησε στην πρώτη μας συνάντηση ο κ. Υπουργός.

Είχαμε πέρυσι επισημαίνει δύο σοβαρούς κινδύνους για την διαδικασία διαβούλευσης του θεσμικού πλαισίου παραγωγής των Δημοσίων Έργων στην χώρα μας:

- ✓ Ο πρώτος κίνδυνος ήταν να εκφυλιστεί η διαδικασία σε έναν παρατεταμένο διάλογο με κυριαρχία των θέσεων μερικών δημοσίων υπαλλήλων που εμπεριέχονται στην παγιωμένη σε πολλούς άποψη ότι *«για όλα τα κακά στο χώρο μας φταίει πάντα ο Εργολάβος»*.
- ✓ Ο δεύτερος κίνδυνος προερχόταν από την ανυπαρξία έργων προς δημοπράτηση και δυστυχώς πολλές φορές από την ανυπαρξία πιστώσεων.

Οι δύο παραπάνω κίνδυνοι όχι μόνο αποδείχθηκαν υπαρκτοί στη χρονιά που πέρασε αλλά μοιάζουν πια σαν αισιόδοξες προβλέψεις.

Δεν μπορούμε να μην κάνουμε την αυτοκριτική μας παραδεχόμενοι ότι αποτύχαμε πλήρως στο να προβλέψουμε ότι ένα χρόνο μετά από την περσινή Γενική μας Συνέλευση δεν θα είχε ψηφιστεί απλώς ένας κακός νόμος, αλλά δεν θα είχε καν συνταχθεί νομοσχέδιο.

Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ενάμιση και πλέον χρόνο μετά την ανάληψη από τους κ.κ. Ρέππα και Μαγκριώτη της πολιτικής ευθύνης του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ, δεν θα υπήρχε καν τελικό σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων έργων.

Το Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ – το Υπουργείο των Υποδομών, το παλιό ΥΠΕΧΩΔΕ, το Υπουργείο των έργων δηλαδή, δεν έχει συντάξει ακόμα νομοσχέδιο για τα δημόσια έργα. Τι άραγε μπορεί να συμβαίνει;

1. Δεν ενδιαφέρονται για τα Δημόσια Έργα, για τα έργα των υποδομών σε μια Χώρα που δεν έχουν ακόμη συνδεθεί με αυτοκινητόδρομο οι τρεις μεγαλύτερες πόλεις (Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη), που το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι μακράν το μικρότερο και το χειρότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια τουριστική χώρα όπου οι βιολογικοί καθαρισμοί και τα δίκτυα αποχέτευσης δεν υπάρχουν ή όταν υπάρχουν δεν λειτουργούν στα περισσότερα νησιά και παραλίες;
2. Μήπως δεν υπάρχουν πια όπως οι ίδιοι κατήγγειλαν (το 2008 και το 2009 μαζί μας) και όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν και σήμερα τρομερά προβλήματα αδιαφάνειας, δυσλειτουργίας, αδυναμίας της Χώρας να προχωρήσει στην υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών; Μήπως δεν ξέρουν ότι η χώρα μας σε θέματα διαφάνειας ξεπέρασε πλέον (από κάτω) κατά πολλές θέσεις και την αφρικανική Μποτσουάνα;
3. Δεν ενδιαφέρονται για τις δεκάδες χιλιάδες ανέργους που αυξάνονται καθημερινά στο χώρο των κατασκευών; Θεωρούν μήπως ότι υπάρχουν άλλοι αναπτυσσόμενοι τομείς της οικονομίας που είναι έτοιμοι να απορροφήσουν τους ανέργους;
4. Μήπως θεωρούν ότι οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ και των Υπουργείων είναι οι μόνοι Έλληνες που έχουν οικονομικό πρόβλημα και μήπως δεν ξέρουν ότι υπάρχουν

εκατοντάδες χιλιάδες οικογενειάρχες που κάθε μέρα τρέμουν πια μήπως χάσουν τη δουλειά τους από αβλεψίες, αδράνειες και παραλείψεις δικές τους;

Συναδέλφои,

Σ' αυτό το ιδιαίτερα μαύρο φόντο που περιέγραφα έως τώρα, κλήθηκε και την τελευταία χρονιά να δραστηριοποιηθεί ο ΣΑΤΕ. Και το έκανε, κατά την άποψή μου πάντα, με απόλυτη προσήλωση στο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και μέσα από αυτό όλων των συναδέλφων.

Το Δ.Σ. διαρκώς έτεινε «ευήκοον ους» με κάθε πληροφορία και καταγγελία που γινόταν από συναδέλφους μάχιμους. Τα ζητήματα που έθεταν και τις απόψεις που διατύπωναν απασχολούσαν τις συνεδριάσεις μας συστηματικά, ενίοτε και εκτενώς και μέσα από αυτές τις συζητήσεις διαμορφώνονταν οι θέσεις μας, οι προτάσεις μας και τα αιτήματά μας προς τους αρμοδίους.

Τα τελευταία δύο χρόνια αναπτύχθηκε μέσα στα πλαίσια του ΣΑΤΕ και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα – βήμα μελών αλλά και με διαρκείς συναντήσεις στα κεντρικά γραφεία μας και στα περιφερειακά γραφεία σοβαρότατος διάλογος για το νέο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης των έργων με συμμετοχή εκατοντάδων συναδέλφων. Στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται όλες οι επιστολές των μελών μας ακόμη και αυτές που επικρίνουν έντονα, και ίσως άδικα, τις ενέργειες της Διοίκησης.

Παράλληλα, εντάθηκε η προσπάθεια συνεργασίας και κοινής δράσης με τις άλλες εργοληπτικές οργανώσεις δυστυχώς όχι πάντα με τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Με την ίδια αντίληψη, αλλά εκ των πραγμάτων διαφορετικό τρόπο, επιδιώξαμε τα τελευταία χρόνια να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις του εργοληπτικού κόσμου με το ΤΕΕ, με τους Συνδέσμους των Μελετητών ΣΕΓΜ και ΣΕΜ, αλλά και την ΕΜΔΥΔΑΣ. Με όλες τις Οργανώσεις που προανέφερα βρισκόμαστε σε διαρκή και εποικοδομητικό διάλογο.

Μέσα από την αλληλοκατανόηση και αλληλοϋποστήριξη σε ζητήματα που ανακύπτουν και απαιτούν λύση τους, πιστεύουμε ότι θα καταδειχτεί ότι δεν βρισκόμασταν ποτέ - όπως ήθελαν κάποιοι - σε διαφορετικές «όχθες», αλλά στην ίδια, αντιμέτωποι με τα ίδια προβλήματα, επιδιώκοντας τους ίδιους στόχους.

Όλα αυτά, συνοπτικά, καταγράφουν την εξωστρέφεια που επέδειξε ο ΣΑΤΕ τα τελευταία χρόνια.

Ο ΣΑΤΕ, θα μου επιτρέψετε να πω, δεν βρίσκεται σήμερα στην οδό Φειδίου. Βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα, ακούει τους Συναδέλφους από όλη την Ελλάδα και εκφράζεται για λογαριασμό των Συναδέλφων όλης της Ελλάδας. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα.

Πριν από τρία χρόνια, η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε την πρόταση του Δ.Σ. για αλλαγές στο Καταστατικό του Συνδέσμου μας. Δίχως να αλλάζει η διακηρυκτική πράξη ίδρυσής του, χωρίς αποκλίσεις από τους στόχους που χάραξε και υπηρέτησε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ο ΣΑΤΕ δεν μπορούσε να αγνοεί τις εξελίξεις που σημειώθηκαν και αυτές που επέρχονταν στον κλάδο μας, δεν μπορούσε να τις παραβλέψει.

Οι αλλαγές που προτείναμε τότε, έγιναν δεκτές από το σώμα και επικυρώθηκαν από το Πρωτοδικείο, αποσκοπούν στη διεύρυνση των μελών του ΣΑΤΕ, την ενσωμάτωση και άλλων εργοληπτικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε και να καταστεί αντιπροσωπευτικότερος ο Σύνδεσμός μας, αλλά και να ενδυναμωθεί η φωνή του.

Έτσι, παρόλη τη μείωση του συνολικού αριθμού των εργοληπτικών εταιρειών, η δύναμη του ΣΑΤΕ αυξάνεται σταθερά, από άποψη αριθμού μελών, τα τελευταία οκτώ χρόνια έχοντας υπερδιπλασιάσει τον αριθμό των μελών του.

Ειδικά στον χώρο των εταιρειών 3<sup>ης</sup> , 4<sup>ης</sup> , 5<sup>ης</sup> και 6<sup>ης</sup> τάξης ο ΣΑΤΕ έχει ως μέλη του ποσοστό πάνω από το 80%- 90% των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ και στις μικρότερες τάξεις ο αριθμός των μελών μας αυξάνεται συνεχώς ενώ και στην 7<sup>η</sup> τάξη το 40% των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων είναι μέλη μας. Τα παραπάνω δεν μας εφησυχάζουν, αντίθετα μας δημιουργούν μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης.

Έτσι ο ΣΑΤΕ επιδιώκει να γίνει περισσότερο χρήσιμος προς όλους τους συναδέλφους.

Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιούμε όλο και περισσότερο τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής ενημέρωσης. Αναμορφώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας, αλλά, κυρίως, την εμπλουτίζουμε με νέο χρήσιμο υλικό.

Αξιοποιούμε τις συνδρομές των μελών μας προς δικό τους όφελος. Επιστρέφουμε τα χρήματα που κάθε χρόνο καταβάλουν στο ΣΑΤΕ με την μορφή σύγχρονων, ταχύτατων και άμεσων υπηρεσιών. Αυτός είναι ο σκοπός της ύπαρξης του Συνδέσμου μας και από αυτόν δεν αποκλίνουμε.

Επιδιώκουμε έναν ΣΑΤΕ χρήσιμο, δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο, προς όφελος του εργοληπτικού κόσμου.

Συναδέλφои,

Οι παρεμβάσεις του ΣΑΤΕ καταγράφονται στον απολογισμό του Γεν. Γραμματέα που σας έχει ήδη διανεμηθεί. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι:

α) Το ζήτημα της διαφάνειας αποτελεί για όλους εμάς που μας εξουσιοδοτήσατε να διοικούμε τον ΣΑΤΕ τα τελευταία τρία χρόνια κορυφαίο ζήτημα και σε κάθε περίπτωση.

Το κάναμε πράξη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και τη διοίκηση του Συνδέσμου μας. Άλλωστε, οι συνεδριάσεις μας είναι ανοικτές σε όλους και κανένα από τα «χαρτιά» μας δεν φέρει τη σφραγίδα του «εμπιστευτικού» ή «απόρρητου».

Δεν υπάρχει ούτε μια καταγγελία για:

- Παράνομες απ' ευθείας αναθέσεις ή προσκλήσεις περιορισμένου αριθμού
- Στημένες μελετοκατασκευές ή μεικτό σύστημα
- Προκλητικούς ειδικούς όρους

που να μην απαντιέται από το Σύνδεσμο και να μην προωθείται αρμοδίως.

Έχουμε ήδη στραφεί και καταγγείλει με ανακοινώσεις, Δελτία τύπου, συνεντεύξεις ακόμα και δικαστικές ενέργειες παρατυπίες υπουργείων (π.χ. Εσωτερικών, Πολιτισμού), δεκάδων Δήμων, οργανισμών όπως η ΔΕΠΑΝΟΜ, η Εγνατία Οδός κλπ.

Το γραφείο καταγγελιών του ΣΑΤΕ με υπεύθυνο τον συνάδελφο κ. Γ. Κυριακόπουλο προωθεί όλα τα σχετικά θέματα φροντίζοντας με μεγάλη επιμέλεια να μην υπάρχει προσωπικό στοιχείο αλλά μόνο θεσμική χροιά σε όλες τις ενέργειες.

- Ακυρώσαμε πάνω από 30 προκλητικά αυθαίρετες μελετοκατασκευές.
- Ακυρώσαμε ήδη απόφαση του Υπ. Εσωτερικών για δήθεν «ειδικά έργα» μετά από σχετική έρευνα του Γεν. Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης που προκλήθηκε από έγγραφό μας.
- Έχουμε ήδη προτείνει από κοινού με το ΤΕΕ και τους Συνδέσμους Μελετητών, τη συγκρότηση πλέον των Επιτροπών Διαγωνισμού - τουλάχιστον όπου υπάρχει αιτιολόγηση - με ανοικτή διαδικασία κλήρωσης για να σπάσει επιτέλους το απόστημα την προκαθορισμένου αναδόχου και των «συνδικαλιστών» μονίμων μελών επιτροπών.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε την εξαιρετική συνεισφορά του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπ. Εσωτερικών. Ήδη διερευνούμε τις δυνατότητες βελτίωσης του συστήματος αναζήτησης στοιχείων από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

β) Πολύ σημαντικές προσπάθειες με δεκάδες παραστάσεις, έγγραφα, συνεντεύξεις κλπ, έχουμε πέραν των ζητημάτων του ΥΠΟΜΕΔΙ κάνει για τα θέματα του Υπ. Οικονομικών:

- Συμψηφισμός οφειλών απαιτήσεων
- Απόδοση ΦΠΑ με τις εισπράξεις - Άρση ποινικοποίησης Διαφάνειας
- Δυνατότητα εξόφλησης με έντοκα ομόλογα σε εθελοντική βάση
- Χρηματοδότηση έργων

Με το ΙΚΑ:

- Υπαγωγή Εργοληπτών στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
- Βελτίωση διαδικασίας καθορισμού ποσοστού εργατικής δαπάνης
- Επιστροφές αδικαιολόγητων καταβληθέντων εισφορών

γ) Οι προσπάθειες του ΣΑΤΕ επεκτείνονται επίσης:

- στην εξυγίανση του συστήματος Μελέτη – Κατασκευή. Ήδη λειτουργεί μετά από πίεση μας Επιτροπή στο Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ για τον σαφή καθορισμό των εξαιρετικών περιπτώσεων όπου απαιτείται, η εφαρμογή του συστήματος και για τον καθορισμό του τρόπου εφαρμογής του.
- στον εξορθολογισμό του συστήματος Αναθέωσης Τιμών και της Εφαρμογής Ενιαίων Αναλυτικών Τιμολογίων
- στην διαρκή ενημέρωση των συναδέλφων για τα τρέχοντα προβλήματα και δυνατότητες όπως το πρόσφατο σεμινάριο για το άρθρο 99
- στην αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων για την εκπαίδευση και προσαρμογή των στελεχών των εταιρειών στις νέες συνθήκες και ευκαιρίες που δημιουργούνται για το επάγγελμά μας

Συνάδελφοι,

Βιώνουμε τη χειρότερη περίοδο που βρέθηκε ποτέ ο κατασκευαστικός κλάδος. Οφείλουμε να βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση, να αντιδράσουμε συντεταγμένα και όλοι μαζί στον ασφυκτικό κλοιό που μας έχουν επιβάλλει. Είναι ανάγκη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να έχουμε δυνατή και ενιαία φωνή, κατ' αρχήν στον Σύνδεσμό μας, και στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, σε όλο τον κλάδο. Μόνο έτσι υπάρχουν περιθώρια να ανατρέψουμε την καταστροφική πορεία.

Σας ευχαριστώ.