

## **Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΔΗΣ (Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων**

**ΥΠΥΜΕΑΙ):** Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι δεν έχω προετοιμαστεί για να κάνω μία ομιλία στο θέμα αυτό, αλλά ήρθα πραγματικά για να ακούσω τον κ.Τάσιο. Θεωρώ ότι για όλους εμάς, όλους τους μηχανικούς ο κ.Τάσιος είναι μία ιδιαίτερη αναφορά. Κατά συνέπεια, ήρθα και εγώ όπως και εσείς, βεβαίως με την πολιτική μου ιδιότητα να τον παρακολουθήσω.

Επιτρέψτε μου κύριε Τάσιο, ήταν πραγματικά μία εκπληκτική ομιλία, από τις μοναδικές που έχουν γίνει –τουλάχιστον εγώ θέλω να πιστεύω– τα τελευταία χρόνια. Όμως δυστυχώς, ως εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας, αναγκάζομαι να ξαναγυρίσω πίσω στην πραγματικότητα. Αυτά τα οποία είπατε, ήταν πραγματικά ενδιαφέροντα, ήταν οραματικά, βάλατε όλους τους προβληματισμούς. Το σύστημα πράγματι είναι πολυπαραγοντικό και πρέπει να σας πω ότι όλοι – μα όλοι φταίμε. Όλοι λοιπόν έχουμε συμβάλει σε αυτό που είπατε εσείς και του δώσατε το όνομα Ετεροδοσοληψία, στο “λάδωμα”: οι εργολήπτες, οι μελετητές, οι Υπηρεσίες, το πολιτικό σύστημα, οι “άδολοι” πολίτες και οι “άδολοι”, Πρόεδρε του Τεχνικού Επιμελητηρίου, μηχανικοί, δηλαδή ο δικός μου Κλάδος. Άρα λοιπόν, όλοι είμαστε μέρος του προβλήματος.

Βεβαίως, στο ερώτημα: το αυγό ή η κότα, τη δουλειά την κάνει ο πετεινός. Άρα, λοιπόν, έρχομαι στον πετεινό. Ποιος είναι ο πετεινός; Η πολιτική ηγεσία. Οι πολιτικές ηγεσίες λοιπόν καλούνται να βρουν τον τρόπο να μειώσουν αυτό το πρόβλημα, ή τουλάχιστον να το περιορίσουν το πρόβλημα.

Πώς μπορεί κανένας να περιορίσει το πρόβλημα; Το είπατε ήδη κύριε καθηγητά, κύριε Τάσιο, είπατε: θεσμικό πλαίσιο. Αν βελτιώσουμε τις χαραμάδες, αν βελτιώσουμε τις τρύπες, αν περιορίσουμε αυτά τα

κενά, τότε πράγματι θα συμβάλλουμε πραγματικά σε αυτό που λέγεται μείωση του προβλήματος της Ετεροδοσοληψίας.

Αυτό λοιπόν κάναμε και εμείς. Βεβαίως, έχουμε κάνει μία τεράστια –πρέπει να ομολογήσω και το λέω έτσι, με παράπονο– έχουμε κάνει μία τεράστια δουλειά μαζί σας, μαζί με όλους τους εργολήπτες, με όλες τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, αλλά και με όλους τους Μελετητικούς Συνδέ-σμούς σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο. Και εκεί έχουμε συμπεριλάβει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές διατάξεις, τις ξέρετε, δεν έχει νόημα να αναφερθώ σε αυτές, αλλά πολύ σύντομα πρέπει να σας πω, ότι έχουμε συγκεκριμένες επεμβάσεις που βελτιώνουν το σημερινό θεσμικό πλαίσιο από την ανάθεση, από τη διαδικασία της συμβασιοποίησης, την επίβλεψη, τους ελέγχους, τις διαδικασίες αναφοράς σε πρότυπα – προδιαγραφές, σε αυτό που είπατε, τις ΕΤΕΠ, τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, που πρέπει εδώ (ανοίγω μία παρένθεση) λίαν συντόμως, πράγματι και εγώ λέω λοιπόν ότι εδώ επί τρεις (3) μήνες προσπαθούμε μέσα από αυτή τη γραφειοκρατία να πείσουμε τη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης πώς θα τις εκδώσουμε; Θα βγουν όλες στο Τυπογραφείο, 10.000 σελίδες, ή όχι; Καταλάβατε; Να ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο δεν μπορέσαμε, λόγω της γραφειοκρατίας να τις βγάλουμε γρήγορα και να γίνουν αν θέλετε, κτήμα όλων των συναδέλφων μηχανικών.

Άρα λοιπόν, το ένα ζήτημα είναι το θεσμικό πλαίσιο και νομίζω ότι εδώ έχουμε κάνει σημαντική δουλειά και αυτή η δουλειά σύντομα θα φανεί, όταν τουλάχιστον μέρος ή το σύνολο αυτού του θεσμικού πλαισίου θα προχωρήσει –και είναι έτοιμο να προχωρήσει προς τη Βουλή– για τη συζήτησή του και τη ψήφισή του.

Το δεύτερο είναι τα οργανωτικά. Κοιτάζετε να δείτε, η εμπειρία μου έχει δείξει αυτά τα τελευταία δύο (2) χρόνια, ότι κανένας, μα κανένας από τις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες δεν ασχολήθηκε σοβαρά με το θέμα: οργάνωση του Υπουργείου. Και λέω ότι κανένας δεν ασχολήθηκε, διότι αν πράγματι είχε ασχοληθεί, τότε θα έκανε σοβαρές επεμβάσεις στη μορφή του Οργανισμού και θα είχε αποτρέψει πάρα πολλά πράγματα και θα είχε βελτιώσει και την κουλτούρα των ίδιων των Υπηρεσιών.

Αλλά δεν το έκανε και αναγκαζόμαστε να το κάνουμε τώρα πλέον. Τώρα, που νοιώθουμε αν θέλετε, την ανάσα της Τρόικας, που νοιώθουμε από πίσω μας την ανάσα της Task Force που λέει: «*Κύριοι, είναι οργάνωση αυτή που έχετε; Είναι αποτελεσματική οργάνωση αυτό που έχετε δημιουργή-σει;*» 3.000 άτομα ήταν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων και είχαμε μία οργάνωση η οποία εμφάνιζε δύο και τρεις και τέσσερις φορές τα ίδια Τμήματα, τις ίδιες Διευθύνσεις με τα ίδια αντικείμενα.

Άρα, λοιπόν, η ευθύνη χάνεται μέσα από αυτό το δαιδαλώδες οργανωτικό σχήμα. Και σε αυτό πρέπει να σας πω ότι αθόρυβα, χωρίς να βγαίνουμε και εγώ και ο κ.Λαμπρόπουλος, να το προβάλλουμε προς τα έξω, ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε έτοιμο Οργανισμό ο οποίος βρίσκεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπου πράγματι αυτός ο Οργανισμός έχει ως φιλοσοφία το στρατηγικό αν θέλετε, επίπεδο, όπου εκεί γίνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο επιτελικός σχεδιασμός και το εκτελεστικό επίπεδο, εκεί όπου λοιπόν εκτελείται η διαδικασία όλη της παραγωγής του τεχνικού έργου, αλλά όμως με διαδικασίες όπου το ένα επίπεδο επικοινωνεί με το άλλο, μέσα από μία διαδικασία περιφοράς εργασίας και έτσι λοιπόν, οι ίδιοι οι σχεδιαστές, οι μελετητές, αυτοί που κάνουν εποπτεία μελέτης, πρέπει να έχουν περάσει από την κατασκευή

και αυτοί που εκτελούν κατασκευή, πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της μελέτης.

Άρα, λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι, το κομμάτι δηλαδή της οργανωτικής παρέμβασης είναι ιδιαίτερος σημαντικό. Και είναι ιδιαίτερος σημαντικό διότι η άποψή μου είναι ότι πρέπει όλοι μας να ξέρουμε ότι αυτός που “τα δίνει” λέει πάντοτε, μα πάντοτε πού τα έδωσε. Αυτό λοιπόν πρέπει να το ξέρουν όλες οι Υπηρεσίες, πρέπει να το ξέρουν οι πάντες. Αυτός που τα δίνει, ποτέ δεν κρατάει μυστικό σε εκείνον που τα έδωσε. Γι αυτό λοιπόν και από εδώ, από αυτό το βήμα, καλώ και τις δικές μας Υπηρεσίες, αυτό να το έχουν πάντοτε μα πάντοτε υπόψη τους. Και θα πρέπει να επιτελέσουν το έργο τους, που πράγματι πρέπει να πω ότι έχω δει εκπληκτικά στελέχη σε αυτό το Υπουργείο. Υπάρχουν στελέχη τα οποία είναι υψηλότατων προδιαγραφών και δυνατοτήτων. Υπάρχουν όμως και άλλοι, οι οποίοι πίνουν “εις υγείαν των κορόιδων”.

Εγώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλω από αυτό το βήμα να υπερασπιστώ αυτούς, που χάνοντας το 50% του μισθού τους, εξακολουθούν να αγωνίζονται και εξακολουθούν πραγματικά να παλεύουν με αντίξοες συνθήκες, πραγματικά να επιτελέσουν τον ρόλο τους στην εποπτεία της κατασκευής και στην εποπτεία της μελέτης. Γι αυτούς βρίσκομαι εδώ, μεταξύ των άλλων και για εσάς βέβαια, κύριε Τάσιο, αλλά και για αυτούς εδώ, που μου δίνεται η δυνατότητα να πω αυτά τα λόγια και να τους υπερασπιστώ.

Τώρα, Πρόεδρε του Τεχνικού Επιμελητηρίου και εγώ υπήρξα Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου σε Περιφερειακό Τμήμα. Πρέπει να πω ότι έχουμε ευθύνες, Πρόεδρε, οι μηχανικοί έχουμε ευθύνες. Δεν είμαστε άμοιροι των ευθυνών μας. Επομένως, μη ρίχνετε μόνο ευθύνες

στους τρίτους, πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας και δεν είμαστε άδολοι οι μηχανικοί. Δεν είμαστε καθόλου άδολοι οι μηχανικοί.

Πρέπει να σας πω ένα απλό παράδειγμα: υπάρχουν πάρα πολλοί που κλείνουν το μάτι στον Γενικό Γραμματέα, ούτως ώστε στις Επιτροπές για την εισήγηση ανάθεσης μελέτης, να δοθεί η βαθμολογία, αφού βέβαια παρέμβει ο Γενικός Γραμματέας στην Επιτροπή, να τη βαθμολογήσει κατά τι περισσότερο και έτσι ο τρίτος να γίνει πρώτος και να πάρει τη δουλειά. Και βεβαίως, όλοι ξέρουμε πώς λειτουργούν όλα αυτά τα συστήματα, ότι δηλαδή εντάξει, όλοι πήραν. Εμείς να μην πάrouμε; Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να πάρουν όλοι. Αν είναι οι άριστοι, αν είναι οι βέλτιστοι, αν πράγματι τα κριτήρια επιλογής είναι αυτά που πρέπει να είναι, να πάρουν μόνο αυτοί που πρέπει. Αλλά βλέπετε, δεν εξελίσσονται έτσι τα πράγματα.

Και πρέπει να πω ότι και εδώ έχουμε κάνει σοβαρότατες παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο, για να μπορούμε να αποτρέψουμε αυτά εδώ τα φαινόμενα και το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι εκπρόσωποι των μελετητών, αλλά και οι εκπρόσωποι των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία είπατε, κύριε Βλάχο, για το σύστημα της επιτελικής παρακολούθησης έργων, πρέπει να πω ότι όταν πήγα σε αυτό το Υπουργείο, εγώ δεν βρήκα καμία βάση δεδομένων και είναι ανόητο, μετά από τόσα χρόνια, μετά από τέτοιο έργο που έχει γίνει σε αυτό το Υπουργείο να μην υπάρχει μία βάση δεδομένων, όπου σε αυτή να καταγράφονται όλα τα στοιχεία της παραγωγής του τεχνικού έργου στη χώρα μας, τουλάχιστον τα τρέχοντα.

Εδώ έχουμε κάνει μία τεράστια δουλειά σε αυτό τον τομέα. Και πραγματικά με πιάνει και το παράπονο ορισμένες φορές και ο κ.Βλάχος

τα έχει δει όλα αυτά, έχει δει αναλυτικά όλα τα στοιχεία τα οποία κρατούνται και ένα μέρος αυτών των στοιχείων σηκώνονται πάνω στο Διαδίκτυο. Μπορεί ορισμένες φορές να μην προλαβαίνουμε να τα σηκώσουμε στον κατάλληλο χρόνο, αλλά πρέπει να σας πω ότι όλα τα στοιχεία, ίσως με μία υστέρηση της τάξης των δύο – τριών μηνών, δεν βρίσκονται σε πλήρη επικαιροποίηση.

Επίσης, πρέπει να σας πω ότι επειδή τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερος σημαντικά, όχι μόνο για εμάς, αλλά για όλους μας, θεωρώ ότι όλοι είμαστε partners μέσα σε αυτή τη διαδικασία της παραγωγής του τεχνικού έργου, εμείς έχουμε ήδη ετοιμάσει και έχουμε υποβάλλει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στη “Διοικητική Μεταρρύθμιση”, όπου αυτή τη βάση δεδομένων την εκσυγχρονίζουμε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να είναι πιο ευέλικτη, πιο επεξεργάσιμη και να μας δίνει με μεγαλύτερο αυτοματισμό τα στατιστικά στοιχεία.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι είναι πραγματικά σημαντική, ιδιαίτερη χαρά για εμένα για το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ. Θεωρώ ότι έχουμε προσθέσει και εγώ – κύριε Λαμπρόπουλε, αν θέλετε και εσείς α πάρτε τον λόγο– έχουμε προσθέσει εμείς οι δύο τουλάχιστον, ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό που λέγεται: να βελτιώσουμε την παραγωγή του τεχνικού έργου στη χώρα μας. Έχουμε προσθέσει αυτό το λιθαράκι με αυτά τα οποία έχετε δει και έχουμε συζητήσει μαζί και πιστεύω ότι όταν αυτά, στο Νομοσχέδιο το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο, θα περάσουν στη Βουλή, τότε πράγματι σημαντικά πράγματα θα γίνουν από εκεί και μετά και θα έχουν βελτιωθεί ως ένα βαθμό, όλα αυτά τα φαινόμενα της Ετεροδοσοληψίας.

Κύριε Τάσιο, εγώ ως Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι αυτή σας την παρουσίαση και επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τις Εργοληπτικές Οργανώσεις που είχαν την ιδέα να

σας καλέσουν και να κάνετε αυτή την τόσο έξοχη σημερινή εκδήλωση.  
Ευχαριστώ πολύ.