

Μιχάλης Αλέπης, πρόεδρος ΣΑΤΕ

Το μειοδοτικό σύστημα δεν έφερε την «άνοιξη» στην παραγωγή των έργων

Σπην αναστροφή του υφιστάμενου κλίματος που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εταιρίες του κλάδου των κατασκευών, με την ανατροπή της κατάστασης που επικρατεί στα δημόσια έργα, στον διάλογο με την πολιτεία και σπην υλοποίηση μιας σωστής στρατηγικής, στρέφονται πλέον οι άμεσα εμπλεκόμενοι με τον κλάδο. Στόχος είναι να υπάρξει το κατάλληλο αντικείμενο έργου που θα οδηγήσει τις τεχνικές να εξέλθουν από τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ανώνυμων Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) κ. Μιχάλης Αλέπης, εμφανίζεται σπην συνέντευξη που μας παραχώρησε ιδιαίτερα ανίσυχος για την πορεία του κλάδου των κατασκευαστικών, αφού, δύναται αναφέρει, το περιβάλλον δράσης του δεν εμφανίζεται πλέον ευνοϊκό.

Η ευθύνη της πολιτείας, τονίζει ο κ. Αλέπης, «είναι πολύ μεγάλη, για την απαξίωσή τους, αφού δεν μπορεί να θέτει τους πιο σκληρούς όρους και προϋποθέσεις άσκησης της επιχειρηματικότητας στον κλάδο και να μην εξασφαλίζει παράλληλα ένα ομαλά εξελισσόμενο και μακροχρόνιο σύστημα δραστηριοποίησης και αξιοποίησης των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων». Παράλληλα σημειώνει την αποκλεισμός των επιχειρήσεων του κλάδου από τον αναπτυξιακό νόμο και τα κίνητρά του, έρχεται σε αντίθεση σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΕ με τον χαρακτηρισμό «ως τον πιο πλέον προστατευόμενο κλάδο της χώρας». Αναφερόμενος στο νέο μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων που έχει αντικαταστήσει τον μαθηματικό τύπο ο κ. Αλέπης τόνισε ότι «δεν έφερε την πολυπόθητη άνοιξη στην παραγωγή των έργων».

Ποιο στάδιο διανύει ο κλάδος των κατασκευαστικών και πώς έχει πλέον διαμορφωθεί ο τομέας των δημοσίων έργων και ιδιωτικών έργων;

- Δυστυχώς είμαι εκ των πραγμάτων αναγκασμένος να σας επαναλάβω την απογοήτευση του κλάδου των κατασκευών για την κατάσταση που επικρατεί κυρίως στον τομέα των δημοσίων έργων που είναι η κυριότερη πηγή άντλησης αντικείμενου. Οι τεχνικές επιχειρήσεις μη έχοντας αντικείμενο για να παράγουν έργο, δεν αξιοποιούν τις μεγάλες επενδύσεις τους σε ανθρώπινο δυναμικό και πάγια καταγράφοντας μεγάλες ζημιές από αυτή την αδράνεια. Θυμάμαι ότι, τον περασμένο Νοέμβριο, σε μια αντίστοιχη συνέντευξη μου με την ευκαιρία της ειδικής εκδόσεως σας για τα «Μεγάλα Έργα», είχα επισημάνει τα μεγάλα προβλή-

ματα εκ της παραπορύμενης ύφεσης υπογραμμίζοντας παράλληλα και την εξάντληση των περιθώρων προσμονής. Ένα εξάμπλιο μετά, η κατάσταση αντί να έχει βελτιωθεί, έχει επιδεινωθεί, αφού δεν έγινε τίποτα από δύο έπερπε. Εμείς παρ' όλα αυτά δεν θα πάψουμε να διεκδικούμε πολιτεία και φορείς να καθίσουμε στο κοινό τραπέζι του διαλόγου και με διάθεση συναντήσιμης να προχωρήσουμε σε λύσεις προβλημάτων και αναστροφή του υφιστάμενου κλίματος. Στο πρόσφατο συνέδριο του ΤΕΕ για τα δημόσια έργα, ζήτησα τη χάραξη και εφαρμογή μιας μακρόνοντς στρατηγικής για τον κλάδο και σπην άποψή μου αυτή επιμένω. Παράλληλα στον ΣΑΤΕ έχουμε συστήσει τρεις επιτροπές, έπειτα και από πρόταση της Γενικής μας Συνέλευσης του περιασμένου Φεβρουαρίου, που αφορούν τα τιμολόγια εργασιών, στη λειτουργία του ΜΕΕΠ και στις Αναθέσεις των έργων, βλέποντας ότι οι υποσχέσεις της πηγεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ για κοινές δράσεις στους τομείς αυτούς δεν υλοποιούνται. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις.

Αναφορικά τώρα με τον τομέα των ιδιωτικών έργων, αυτά προς το παρόν περιορίζονται στην οικοδομική δραστηριότητα, η οποία όμως δεν είναι ικανή να δώσει το αντικείμενο εργασίας που λείπει από τον κατασκευαστικό χώρο. Ενθαρρυντική πάντως είναι η εμφανίζόμενη αύξηση κατά το πρώτο δίμυνο του 2005 του οικοδομικού όγκου πανελλαδικώς κατά 4% σε σχέση με πέρυσι.

Στο ανωτέρω πλαίσιο ποιο ρόλο καλούνται να διαδραμίσουν πλέον οι τεχνικές επιχειρήσεις

- Δεν χρειάζεται πιστεύω να αναφερθώ στα αυτονότα και το ρόλο που διαδραματίζουν οι τεχνικές επιχειρήσεις στην ανάπτυξη και πρόσδοτο της χώρας. Πρόσφατα, με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, έδωσαν εξετάσεις και πιστεύω ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανταποκρίθηκαν με αυξημένη συναίσθηση του καθίκοντος. Αυτός άλλωστε είναι και ο ρόλος τους. Είναι οι «σκαπανείς» της οι-

κονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου. Γι αυτό και η ευθύνη της πολιτείας είναι πολύ μεγάλη, για την απαξιώση τους.

Δεν μπορεί να θέτει τους πιο σκληρούς όρους και προϋποθέσεις άσκησης της επιχειρηματικότητας στον κλάδο και από την άλλη, να μην έχασφαλίζει ένα ομαλά εξελισσόμενο και μακροχρόνιο σύστημα δραστηριοποίησης και ανισούποίσης των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων.

Δεν μπορεί επιχειρήσεις ενός κλάδου που έχει χαρακτηρίσει η ίδια η πολιτεία πιλότων της ανάπτυξης να τις αποκλείει από τον αναπτυξιακό νόμο και τα κίνητρά του.

Δεν μπορεί στην κυριολεξία να τις θυσιάζει στον βωμό της συρρίκνωσης του δημοσιονομικού - ελλείμματος μειώνοντας αφενός το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά 16,1% και αφετέρου μη εκπληρώνοντας οικονομικές υποχρεώσεις της προς αυτές ύψους πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν μπορεί η «έξωστρέφειά τους» να είναι μόνο δικό τους μέλημα. Είναι καιρός οι ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις να απεγκλωβιστούν από τις διάχυτες αγκυλώσεις και να τους διδούν οι απαραίτητες ευκαιρίες αξιοποίησης των συγκριτικών τους δεδομένων και προοπτικών. Εκ των πραγμάτων λοιπόν για το παρόν ή το άμεσο μέλλον οι τεχνικές επιχειρήσεις θα έχουν ως πρωτεύοντα αν όχι μοναδικό σκοπό αυτόν της επιβίωσής τους, ώστε να εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν και στο μέλλον τον ρόλο που έχω προαναφέρει.

Κατά τη γνώμη σας πόσο αποδίδει το νέο μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων σε σχέση με τον μαθηματικό τύπο;

- Η κατάργηση του «μαθηματικού τύπου» στην ανάδειξη διάδοχων κατασκευαστών στα δημόσια έργα και η αντικατάστασή του με τη μειοδοσία, δεν έφερε την πολυπόθιτη άνοιξη στην παραγωγή των έργων. Οι μεγάλες εκπτώσεις που εγκαινίασαν το νέο σύστημα ανάθεσης των έργων συνεχίζονται και αποκαλύπτουν την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο και είναι φυσική συνέπεια, της απελισμένης προσπάθειας εύρεσης αντικειμένου απασχόλησης.

Επειτα από δύο σχεδόν χρόνια, μόλις τον περασμένο μήνα υπεγράφησαν οι πρώτες συμβάσεις μεγάλων έργων συνολικού ύψους 689,7 εκατ. ευρώ και αφορούν έργα της Εγνατίας Οδού που δημοπρατήθηκαν με το σύστημα της μειοδοσίας.

Βέβαια ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ πρόσφατα μήλωσε για ένα πρόγραμμα έργων ύψους 13,5 δισ. ευρώ για τη διετία 2005-2006. Εκτιμώ πάντως ότι το σύστημα της μειοδοσίας δεν θα προχωρήσει και οι μεγάλες εκπτώσεις δεν θα περιοριστούν, αν δεν υπάρχουν και άλλα πρόσθετα μέτρα όπως η εκλογήκευση των τιμολογίων εργασιών, η με πρόγραμμα δημοπράτηση πλήθους έργων, η εξέύρεση τρόπου συμ-

μετοχής στα έργα και των μικρομεσαίων και κυρίως περιφερειακών επιχειρήσεων, η διεύρυνση της δυνατότητας συνεργασιών των επιχειρήσεων στα έργα κ.ά.

Στον ΣATE, έχουμε ξεκίνησε μια συντονισμένη προσπάθεια και σύντομα θα είμαστε σε θέση να εισηγηθούμε σειρά διορθωτικών κινήσεων έτσι ώστε η παραγωγή των δημοσίων έργων να προχωρήσει έχασφαλίζοντας δουλειά σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων αλλά και ποιότητα κατασκευής και έγκαιρη ολοκλήρωσή τους.

Είστε αισιόδοξος για την πορεία του κλάδου των κατασκευαστικών επιχειρήσεων;

- Άπροκάλυπτα θα σας έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος από τις εξελίξεις που σημειώνονται και οι οποίες έχουν τις αρνητικές τους επιπτώσεις στην πορεία του κλάδου. Με τα δεδομένα που υπάρχουν θα απαιτηθεί αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, άλλοι προσανατολισμοί, μείωση του εύρους απασχόλησής τους και εξειδίκευση, συμπράξεις κ.ά. Θα προκύψουν ανακατατάξεις και δυστυχώς θα υπάρξουν και θύματα. Ήδη υπάρχουν.

Σε ένα και μόνο αισιοδοξώς. Ότι ακόμα πολλά έργα βασικής υποδομής στη χώρα μας δεν έχουν γίνει και ότι εάν επισπευσθεί η διακοπέσα διαδικασία υλοποίησής τους τότε θα στηριχθεί η αξιοποίηση του παραγωγικού μας δυναμικού. Η χώρα, από την ύφεση θα πρέπει να περάσει στην ανάπτυξη και στην προσέλκυση έγνων επενδυτών. Και προς την κατεύθυνση αυτή, οι υποδομές παιζουν αποφασιστικό ρόλο. Σε δι αφορά τις γειτονικές μας αγορές και την τυχόν δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων του κλάδου θα έλεγα ότι θα πρέπει προηγουμένως να υπάρξει η απαραίτητη στήριξη από την πλευρά της πολιτείας και η εξασφάλιση ίσων όρων με τους ανταγωνιστές μας, της υπόλοιπης Ευρώπης. Τονίζω ότι και εδώ υπάρχει ένα αισιόδοξο μήνυμα από την ενεργοποίηση που έγινε πρόσφατα από το Υπουργείο Εξωτερικών στον άξονα στήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Στο νέο διαμορφωμένο πλαίσιο ποιος είναι ο ρόλος του ΣATE;

- Ο ρόλος του ΣATE από διαμορφωμένο «κενό» πλαίσιο δράσης περιγράφεται στο νέο μας καταστατικό που εγκρίθηκε πρόσφατα από τη γενική συνέλευση και γίνεται σύντομα μετά την ολοκλήρωση των τυπικών και νομικών διαδικασιών.

Περιλαμβάνει πολλές καινοτομίες που θα ενισχύουν το ήδη αυξημένο συνδικαλιστικό του κύρος ανάμεσα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οργανώσεις σε πανελλήνιο επίπεδο, χωρίς να αφιστάμενα τη μεγάλη μας στοχού που είναι η ενοποίηση όλων των εργαλητικών οργανώσεων. Εμείς στον ΣATE προετοιμαζούμαστε και προσαρμόζουμαστε στις διοργανώμενες από τη Μητρική δικαιοσύνη επιχειρηματικής δράσεως στον κλάδο μας. Άλλοτε, χρειάζεται μεγάλος και διάφορος συνδυασμός σε πολλά μέτωπα, ώστε διά της συλλογικής εκπροσωπησης να υπάρχουν και τα απαραίτητα θετικά αποτελέσματα.

«Δεν μπορεί επιχειρήσεις ενώς κλάδου που έχει χαρακτηρίσει η ίδια ποιότητα πυθών της ανάπτυξης να ποικλεί από τον αναπτυξιακό νόμο και το κίνητρά του»