

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Προκειμένου να κατανοήσουμε τις πολὺ σημαντικές εξελίξις στον κλάδο των κατασκευών, ζητήσαμε τη γνώμη του κ. Μάνου Βράιλα, ως γνώστη του αντικειμένου, καθώς είναι αντιπρόεδρος τόσο στο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων όσο και στο Σύνδεσμο Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών. Συνέντευξη: ΠΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΧΝΙΑΣ

Oκτώβριος Βράιλας, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) και του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), πιστεύει ότι η επανέναρξη των μεγάλων έργων υποδομής (σε συνδιασμό με την εκκίνηση, όπως έχει ανακοινωθεί, μέσα στο επόμενο έτος) και πολλών άλλων μηκρότερων αιτήσεων σημαντικών έργων, που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης της «Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020» μέσω της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, δηλαδή του νέου ΕΣΠΑ της αντίστοιχης περιόδου) σηματοδοτεί και την αρχή της αναθέρμανσης της εθνικής οικονομίας γενικότερα.

Επιπλέον, η επανέναρξη των μεγάλων έργων θα έχει θετικές συνέπειες και για τον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος παραμένει «η ατμομηχανή της οικονομίας» και πάντα προηγείται στην ανοδική περίοδο του οικονομικού κύκλου.

► **Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου υπεγράφουσαν οι τροποποιήσεις των τεσσάρων συμβάσεων παραχώρησης που είχαν υπογραφεί το 2007 ύστερα από το σταμάτημα των έργων το 2010. Τι μνημόνια τα παραβάνετε εσείς για το συγκεκριμένο θέμα;**

Πράγματι, μετά από πολλείς διαπραγματεύσεις μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου, των δανειστιών τραπεζών (ελληνικών και ξένων) και των εταιρειών παραχώρησης, συμφωνήθηκε τελικά η τροποποίηση των συμβάσεων παραχώρησης για τα τέσσερα σημαντικότατα για την ανάπτυξη της χώρας έργα.

Τα έργα αυτά είχαν σταματήσει από το 2010, λόγω της μη τήρησης σημαντικών όρων από την πλευρά του ελληνικού Δημοσίου όσον αφορά τις προβλεπόμενες από τις συμβάσεις υποχρεώσεις, καθώς και λόγω σημαντικών καθυστερήσεων εξαιτίας αρκαιοτυπικών ερευνών, με αποτέλεσμα την παύση της χρηματοδότησης από τις δανειστικές τράπεζες.

Στη συνέχεια, λόγω της δημιουργικής κρίσης στην οποία περιήλθε η χώρα, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση του ΑΕΠ και τη σημαντικότατη αύξηση στην τιμή των καυσίμων λόγω υπερφοιλόγυψης, μία από τις τέσσερις πηγές χρηματοδότησης των έργων, ήταν οι εισπράξεις από τα διόδια, μειώθηκε δραματικά. Το αποτέλεσμα του χρηματοδοτικού κενού που δημιουργήθηκε λόγω των ανωτέρω συγκυριών έκανε ακόμα πιο δύσκολο το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης για την επίτευξη συμφωνίας για την επανέναρξη των έργων.

Τελικά, μέσω του μηχανισμού ανακύκλωσης των μεταποντικών εσόδων του ελληνικού Δημοσίου από τα διόδια και μέσω χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι διαπραγματεύσεις αλιοκλήρωθηκαν με επιτυχία, με τα εξής προφανή για τη χώρα και τον κατασκευαστικό κλάδο αποτελέσματα:

- Η επανέναρξη των έργων αναμένεται να επηρεάσει κατά 1,15% θετικά το ΑΕΠ έως το 2015.
- Θα δημιουργηθούν περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας, σε μια χρονική στιγμή που η ανεργία στη χώρα μας έχει επεπεράσει το 27% (και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΑΤΕ στη χώρα των κατασκευών έχουν αποθεσθεί 218.000 θέσεις εργασίας από τις περίου 400.000 που υπήρχαν το 2008).
- Διεθνή και ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα επενδύσουν 1,6 δισ. ευρώ στη χώρα μας, ενώ θα επενδύσουν και επιπλέον 650 εκατ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
- Θα υπάρξουν θετικές αιτησιδωτές επιδράσεις στους κιλάδους των μεταφορών, του τουρισμού και της γεωργίας, ενώ μέγιστη σημασία είναι και η ενίσχυση περιοχών που πλήττονται πολλαπλάσια από την κρίση, όπως είναι για παράδειγμα η Ήπειρος, που διαθέτει το χαμηλότερο καθαρή ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το σημαντικότερο δύμας είναι ότι με τη δημιουργία σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων, η ουσιαστική αναβάθμιση των οδικών υποδομών της χώρας θα οδηγήσει σε ασφαλείς και ταχύτερες μετακινήσεις. Μιλάμε για μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων κατά 4,4 φορές και μείωση των θυμάτων κατά 5,1 φορές!

Οι τροποποιημένες συμβάσεις που υπεγράφουσαν μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και των τεσσάρων εταιρειών παραχώρησης, μετά την κύρωσή τους από τη Βουλή στις 10-12-2013 και την τελική έγκρισή τους τόσο από το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και από τις τρεις αρμόδιες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισέρχονται πλέον στη φάση του χρηματοοικονομικού κλιεσίματος με τους δανειστές. Η φάση αυτή αναμένεται να έχει οικοκλήρωση μέχρι το τέλος του έτους, ώστε αμέσως μετά να γίνει η επανέναρξη των έργων με στόχο την οθοκλήρωσή τους έως το τέλος του 2015 και τις αρχές του 2016.

► **Ποιες είναι οι διαφορές της σημερινής «επανέναρξης» των έργων σε σχέση με την πρόσφατη «πανεκκίνηση» τους;**

Η επανεκκίνηση που αναφέρετε ξεκίνησε πλήρως πριν το καλοκαίρι, και ήταν το πρώτο βήμα για την επανέναρξη των έργων ύστερα από την πλήρη παύση τους για πάνω από μία διετία.

Στο διάστημα που μεσοιδάθησε μέχρι την τελική συμφωνία εκτελέστηκαν σημαντικές εργασίες, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την αποφυγή της πλήρους απαρξίωσης των έργων. Έγινε εκ νέου κινητοποίηση πολλών εργοταξίων, προετοιμάζοντας το έδαφος, ώστε μετά την επανέναρξη να μπορέσει να επιτευχθεί ο πολύ δύσκολος και φιλόδοξος στόχος της παράδοσης των έργων στο τέλος του 2015.

Στην ουσία οι εργασίες επανεκκίνησης ήταν ένας τρόπος να καταψεύσει το χαρέμα έδαφος (πλήρως των χρονοβόρων



Ο κ. Μάριος Βραίλας,
αντιπρόεδρος του
Συνδέσμου Τεχνικών
Επαρειών Ανωτέρων Τάξεων
(STEAT) και του Συνδέσμου
Ανωνύμων Τεχνικών
Επαρειών (SATE).

διαπραγματεύσεων) έως ότου ο πλοκηληρωθούν οι διαδικασίες κύρωσης και έγκρισης των συμβάσεων. Η επανέναρξη των έργων σε συνδυασμό με το σύστημα παράδοσής τους στα τέλη του 2015 δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί εάν δεν είνει προηγηθεί η επανεκκίνησή τους.

Υπενθυμίζω ότι το ελληνικό Δημόσιο συνεισφέρει σημαντικά κονδύλια για αυτά τα εθνικής σημασίας έργα, κονδύλια που διατίθενται από το ΕΣΠΑ και κινδύνευαν να καθούντεινες σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των έργων ως το τέλος του 2015. Και είναι γνωστό ότι δυστυχώς αυτή τη στιγμή το ελληνικό Δημόσιο δεν έχει περίσσεια χρημάτων για να χρηματοδοτήσει τα απαραίτητα έργα ανάπτυξης για τη χώρα.

➤ **Συρρίκνωση του ιδιωτικού τομέα στις κατασκευές, μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο μισό, πλήξη της χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ το 2015. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στον κλάδο των κατασκευών στο ύμεσο μέλλον. Δεδομένων των παραπάνω καταστάσεων;**

Όπως είναι ευρέως γνωστό, ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος έ-

«Θα προκληθούν απλυτιδωτές θετικές επιδράσεις στους κλάδους των μεταφορών, του τουρισμού και της γεωργίας».

STEAT

Ο Σύνδεσμος Τεχνικών Επαρειών Ανωτέρων Τάξεων Ιδρύθηκε το 2003 και μέλη του αποτελούν οι 36 μεγαλύτερες τεχνικές επιχειρήσεις της Ελλάδας, κάτοχοι πτυχίων 7ης και 6ης τάξης. Ο ελληνικός τεχνικός κλάδος, ιστορικά, είναι επιφορτισμένος με την εκτέλεση των ελληνικών τεχνικών έργων, αλλά έχει αποδείξει και το υψηλό επίπεδό του επιτυγχάνοντας διείσδυση και στις αγορές του εξωτερικού (Βαθκανία, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή).

χει δεκτής το μεγαλύτερο πλήγμα από οποιονδήποτε άλλο κλάδο. Από πρόσφατα στατιστικά κλαδικά στοιχεία προκύπτει ότι συνεχίζουν να διαγράφουν πτωτική πορεία οι δείκτες παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, καθώς επίσης η συμβολή του κλάδου στη δημιουργία ΑΕΠ και η συνολική απασχόληση. Ταυτόχρονα, σημαντικές αυξήσεις παρατηρούνται στο ποσοστό των επιχειρήσεων που εμφανίζουν ζημιές ή συνεχή μείωση του κύκλου εργασιών τους.

Με αυτά τα δεδομένα, το μέλλον των κατασκευών σίγουρα δεν είναι στρωμένο με ροδοπέταλα. Η συνεχής συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), σε συνδυασμό με τις συνθήκες περιοριστικής χρηματοδότησης, πλήττει και θα συνεχίσει να πλήττει τον ελληνικό κατασκευαστικό τομέα. Ωστόσο, με βάση στοιχεία πρόσφατων ερευνών του ΙΟΒΕ στις Κατασκευές, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών βελτιώθηκε το Νοέμβριο του 2013 στις 74,4 μονάδες, επίπεδο που είναι σημαντικά ανώτερο του περυσινού.

Η ενίσχυση του δείκτη οφείλεται κυρίως στην άνοδο του δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών όσον αφορά τα δημόσια έργα (πάγω της επανεκκίνησης της κατασκευής των τεσσάρων

μεγάλων έργων θασικής υποδομής), αλλά και στη μικρή αύξηση των επιχειρηματικών προσδοκιών στις ιδιωτικές κατασκευές.

Θέλω να πιστεύω ότι οι ευεργετικές απλυτιδωτές αντιδράσεις της επανέναρξης των αυτοκινητόδρομων, στην απασχόληση και στους λοιπούς κλάδους της οικονομίας, μπορούν να αποτελέσουν επενδυτικό μοχλό ανάκαμψης όχι μόνο του κλάδου των κατασκευών αλλά και της ίδιας της εθνικής οικονομίας γενικότερα.

➤ **Εθνική οικονομία – Ανάπτυξη – Σύστημα παραγωγής δημόσιων έργων. Πόσο επιπλακτική κρίνετε τη χάραξη και τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής για τα έργα υποδομής της χώρας;**

Είναι νομίζω κοινώς παραδεκτό ότι στο πλαίσιο των δράσεων της εθνικής οικονομίας, τα δημόσια έργα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας, ως βασική στρατηγική για τη μακροπρόθεσμη μείωση του χρέους. Σε μια τέτοια προοπτική ελληνική οικονομία έχει ανάγκη να αποριχθεί στις ελληνικές τεχνικές εταιρείες κάθε μεγέθους και δυναμικότητας, με την προϋπόθεση αυτές να δραστηριοποιη-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



► ούνται σε ένα θεσμικά θωρακισμένο, χωρίς αδιαφάνεια, περιβάλλον.

Απαραίτητο εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί μια εθνική στρατηγική για τα έργα υποδομής που να προβλέπει:

- Περιορισμό της χρηματοπιστωτικής αβεβαιότητας και σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα.
- Αναμόρφωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου με στόχο την αποδύστευση, τη διαφάνεια και την εξάλειψη των απληπλοεμπλεκόμενων αρμοδιοτήτων.

- Αξιοποίηση της τεχνολογίας.
- Εκσυγχρονισμό του συστήματος παραγωγής δημόσιων έργων.

- Επιστημονικά τεκμηριωμένο και αδιάβλητο σύστημα διαπίστωσης των τιμών συντελεστών παραγωγής δημόσιων έργων.

- Πλήρη πληκτρονική διασύνδεση των αναθετουσών αρχών με το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ).

- Αναμόρφωση της λειτουργίας του ΜΕΕΠ.

► **Τι έχετε να πείτε όσον αφορά τις ενιαίες προδιαγραφές και τους ενιαίους κανονισμούς για δημόσια και ιδιωτικά έργα;**

Η τήρηση ενιαίων προδιαγραφών τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά έργα είναι προφανής για τους μηχανικούς που ασκούμαστε με αυτά, και αποτελεί –πολλά χρόνια τώρα– στόχο των εργοληπτικών οργανώσεων ΣΤΕΑΤ και ΣΑΤΕ.

Δυστυχώς και παρά τις συνεχείς σχηματισμούς του κλάδου, η πολιτεία δεν έχει ανταποκριθεί ακόμα στην αυτο-

νότη τη υποχρέωσή της για θεσμοθέτηση και υποχρεωτική εφαρμογή ενιαίων προδιαγραφών από όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή των έργων, δημοσίων και ιδιωτικών. Ούτε και έχει συστήσει μηχανισμό για τη συνεχή ανανέωση και παρακολούθηση τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι κάθε μέρα σκεδόν, πλόγων ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και απόκτησης εμπειρίας από παλαιότερες κατασκευές, οι προδιαγραφές απλαίζουν, εξελίσσονται και βελτιώνονται.

Προς την ίδια κατεύθυνση είναι αποδύτως απαραίτητο να θεσμοθετηθεί αρμέσως ένα αξιόπιστο και δυναμικό σύστημα αποτίμησης των συντελεστών παραγωγής, τιμολόγησης των τεχνικών έργων και τεκμηρίωσης της δαπάνης κατασκευής. Για το θέμα αυτό έχουν συνταχθεί –με ξέδια των εργοληπτικών οργανώσεων– οι οικοπληρωμένες μερίτες και έχουν υποθηθεί στο Υπουργείο Υποδομών εδώ και τρία χρόνια, αλλά δυστυχώς έχουν μείνει –όπως συνήθως– στα συρτάρια των αρμοδίων.

Είναι ευκαιρία –τώρα που πολλά επιπλέοντας απλαίζουν σ' αυτή τη χώρα– να εκσυγχρονιστούμε θεσπίζοντας τις αναγκαίες ρυθμίσεις και να εναρμονιστούμε με τα τεκταινόμενα στις πιοπτές χώρες της Ε.Ε. στην οποία ανήκουμε.

Επιτελικός στόχος είναι να μην κοστίζουν τα δημόσια έργα παραπάνω από ό,τι πραγματικά πρέπει, αλλά σύτε να κοστίζουν και λιγότερο καταστρέφοντας το υγιές τεχνικό δυναμικό της χώρας. Τα έργα δεν πρέπει να προϋπολογίζονται και να τιμολογούνται αυθαίρετα, όπως δυστυχώς γίνεται για πάρα πολλά χρόνια στην χώρα μας.

ΠΑΝΩ: Ο κ. Μάνος Βράιλας ενώ συνομιλεί με τον αρχικαντάκη του «Ε.Θ.» Πάνο Καπσανιά.

«Θα ενισχυθούν περιοχές της χώρας που πλήριται πολιτισμόσια από την κρίση, ενώ θα εξομαλυνθούν οι περιφερειακές ανισότητες».

SATE

Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρεών δημιουργήθηκε το 1965, όταν η ελληνική εργοληπτική επιχείρηση άρχισε να μεγιστοποιεί την προσφορά της προς την οικονομία και την κοινωνία, με την κατασκευή πάσης φύσεως δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

Συντονίζει τις κοινές προσποθετικές πολιτείας και κιλάδου στην ανάπτυξη της χώρας, αναβαθμίζοντας το διάλογο και τη συνεργασία που άρχισε να αναπτύσσεται μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

► **Η κατάθεση ενός πλήρους και καθικοποιημένου νομοσχεδίου θα ήταν ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση;**

Θα έπειγα πως ναι, αλλά θα διαφωνούσα με την έννοια «καθικοποιημένο», αν αυτό σημαίνει να συρράψουμε όλα τα νομοθετήματα που έχουν ψηφισθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά αυτά τα νομοθετήματα, και τα περισσότερα είναι αντικρουόμενα, χωρίς να εκσυγχρονίζονται ώστε να ανταποκρίνονται στη σημερινή τεχνική πραγματικότητα.

Απαιτείται σίγουρα ένας νέος νόμος που να καθίπτει όλο το πλέγμα παραγωγής των έργων στην χώρα μας, αλλά θα πρέπει να έχει πρακτικές ύστερα από διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τεχνικού και κατασκευαστικού δυναμικού της χώρας, δηλαδή τις εργοληπτικές οργανώσεις και το ΤΕΕ.

Πρέπει να τεθεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτού του απαραίτητου έργου και πιστεύω ότι είναι δυνατό να οικοκληρωθεί μέσα στο 2014, διότι έχει γίνει σημαντική προεργασία από τις εργοληπτικές οργανώσεις για όλα τα ζητήματα που απαιτούν σύγχρονη και διαφανή θεώρηση.

Αρκεί να το επιζητήσει και να το επιδιώξει με συστηματικό τρόπο η πολιτική της Υπουργείου Υποδομών, που είναι και η αρμόδια για τη χαρακή της στρατηγικής στον κρίσιμο τομέα των κατασκευών, ο οποίος –όπως γνωρίζουμε– επιφρέαζε την ομαλή και σταθερή ανάπτυξη της χώρας.

► **Η πρακτική με τα μεγάλα ποσοστά έκπτωσης στους διαγωνισμούς τις αποτελέσματα έχει φέρει μέχρι στιγμής; Επιπλέονται έγκαιρη παράδοση ποιοτικών έργων, ώστε να σημειώνεται και γρήγορη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων;**

Είναι προφανές ότι τα ασυνήθιστα μεγάλα ποσοστά έκπτωσης δεν ανταποκριθείνται στις πραγματικές συνθήκες κόστους, με συνέπεια την τακτική αυτή να αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας του έργου.

Η πρακτική αυτή εννοείται ότι είναι ζημιούντα και για την ταχύτητα εκτέλεσης του έργου, ενώ δημιουργεί και σοβαρό πρόβλημα στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, δεδομένου ότι ο Ανάδοχος που έχει δώσει τη μεγάλη έκπτωση, εντέλει δεν καταφέρνει να ανταπεξέθει στις οι-



κονομικές υποχρεώσεις του. Τελικά το έργο σταματά και επαναδημοπρατείται—με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κόστος και σε χρόνο—ή απλά απεντάσσεται, με συνέπεια την επιστροφή των κονδυλίων που έχουν δοθεί για το έργο αυτό από την Ε.Ε.

Εδώ θα πρέπει να αναφέρω ότι έχει παρατηρηθεί ραγδαία αύξηση των εκπτώσεων στους διαγωνισμούς δημόσιων έργων, μετά από τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις οποίες:

- Μειώνονται στο μισό τα ποσά των εγγυητικών επιστολών καθής εκτελέσσης που απαιτείται να προσκομίζει ο εργοθάβος με την ανάθηψη του έργου.
- Μειώνεται το ποσό της εγγυητικής καθής εκτέλεσης σε περίπτωση που δίνεται προκαταβολή (που πιλέον προβλέπεται σε όλα τα δημόσια έργα), δεδομένου ότι συμψωφίζεται με το ποσό της προκαταβολής που τυχόν ήσαμβανει το Ανάδοχος.

► Τα έργα πρέπει να γίνουν επειδή είναι ώριμα ή επειδή τα έχει ανάγκη ο τόπος;

Τα έργα πρέπει να αποφασίζονται, να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται μόνο μέσα από ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας. Οι αποφάσεις πρέπει να ήσαμβανονται μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, γιατί μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της αειφόρου ανάπτυξης. Έργα ώριμα αλλιώς όχι απαραίτητα, που δεν εντάσσονται σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, δεν ωφελούν τον τόπο.

► Από την έως τώρα εμπειρία, υπάρχει σήμερα ανάγκη δημιουργίας κατάλληλου πλαισίου για συμβάσεις παραχώρησης;

Χωρίς αμφιβολία, τα τελευταία έτη έχει αποκτηθεί σημαντικότατη εμπειρία στην Ελλάδα μέσα από την υλοποίηση συμβάσεων παραχώρησης για σοφαρά έργα υποδομής, όπως εί-

ΠΑΝΩ: «Διανοίγονται προοπτικές για την κατασκευή ή επέκταση άπλων σπανακιών έργων υποδομών όπως είναι τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, που θα συμβάλουν και αυτά στην περαιτέρω ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας» δηλώνει ο κ. Βραβίας.

ναι το αεροδρόμιο «Ε.Π. Βενιζέλος», η γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, η Αττική Οδός και οι αυτοκινητόδρομοι.

Άρα η «τεχνογνωσία» υπάρχει, και συνεπώς είναι πιλέον ώριμες οι συνθήκες για καθορισμό ενός πλαισίου για τις συμβάσεις παραχώρησης. Κάτια ανάλογο συμβαίνει εξάλλου και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την εποχή, και αύντομα πρόκειται να καθοριστούν πανευρωπαϊκοί κανόνες και ρυθμίσεις που θα εφαρμόζονται στις συμβάσεις παραχώρησης.

► Ποια εικόνα παρουσιάζουν ως προ την εξωστρέφειά τους οι τεχνικές εταιρείες, σε μια εποχή δύσκολη για την εσωτερική αγορά, και τι προβλήματα αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια αυτή;

Είναι γεγονός ότι η συρρίκνωση της εγκώριας ζήτησης –σε συνδυασμό με την ελληνική οικονομική κατάσταση, με τα αυξημένα επενδυτικά κονδύλια στις νεοεισαχθείσες χώρες της Ε.Ε.

και με το πρόσφορο έδαφος σε αραβικές χώρες πλόγω πλιονεκτημάτων π.χ. σε φθινό εργατικό δυναμικό και ανταγωνιστικές τιμές— έχει από το 2000 οδηγήσει τις τεχνικές εταιρείες σε επανασχεδιασμό της επενδυτικής τους στρατηγικής. Αρκετές ελληνικές τεχνικές εταιρείες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε χώρες πρόσφορες σε επενδύσεις, τόσο στην ινδονησιανή Ευρώπη (σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και ΠΓΔΜ), όσο και στις αραβικές χώρες (Μπαχρέν, Κατάρ, ΗΑΕ).

Οστόσο, ο δρόμος δεν είναι ούτε εδώ στρωμένος με ροδοπόταλα, δεδομένου ότι η στήριξη από πλευράς πολιτείας απουσιάζει πανεπίλως.

Οι παρενέργειες της κρίσης της ελληνικής οικονομίας δυστυχώς πλήττουν και την εξωστρέφεια των ελληνικών τεχνικών εταιρειών, αφού αφενός μεν ο ελληνικός τραπεζικός τομέας είναι αποθύτως απών από τις αγορές της Μέσης Ανατολής, και αφετέρου οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν θέση εξαρτήσεων των επιχειρήσεων.

Ο «ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΠΑ ΤΟ ΞΕΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η έξοδος από την κρίση, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν μπορεί να γίνει χωρίς ευελπίδια και σωστό προγραμματισμό, από πλευράς πολιτείας. Σήμερα πιστεύω ότι μας δίνεται αυτή η ευκαιρία αν τα παθήματα έχουν γίνει βέβαια μαθήματα. Κατά συνέπεια λέμε «ναι» σε:

1. Δημοσιότητα, διαφάνεια και απλοποίηση θεσμικού περιβάλλοντος.
2. Αύξηση παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.
3. Βελτίωση μηχανισμών - εργασιείων για την υποστήρι-

4. Ποιότητα παραδοτέου ύφους.

5. Τίρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

6. Εξορθολογισμό δαπανών.

7. Εξοικονόμηση ενέργειας.

8. Έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία.

9. Χρηματοοικονομικά έργα πλειάρια για βελτίωση πρόσθιας σε χρηματοδότηση και ενίσχυση ρευστότητας.

10. Ενέργειες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων

τωπίζονται αρνητικά από τους ξένους πελάτες μόνο και μόνο από το γεγονός ότι είναι ελληνικές.

Δυσκολίες συναντώνται επίσης και στην ανεύρεση των απαραίτητων συνεργασιών, πλόγω της επιφυλακτικής στάσης των τοπικών τραπεζών, των αρχών και των προμηθευτών προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας.

Πιστεύω ότι με την αρχή της εξόδου της χώρας από την κρίση θα μπορέσουν αξιόλογες ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ανταγωνιστικά πλιονεκτήματα να επανέθουν ή να επεκταθούν στις αγορές αυτές. Γιατί –όπως σωστά παρατηρήσατε – οι ευκαιρίες της εσωτερικής αγοράς για τα αμέσως επόμενα χρόνια φαίνεται ότι είναι περιορισμένες, και δεν μπορούν να καλύψουν τις αιχμένες ανάγκες ούτε και τις δυνατότητες των ελληνικών τεχνικών εταιρειών.

► Κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί από «επίσημα χείλη» χαρακτηρισμοί για τον κατασκευαστικό κλάδο όπως «μοχλός ανάπτυξης», «πυλώνας ανάπτυξης» «εθνικό κεφάλαιο» και πρόσφατα «κλάδος δημιουργίας ωτικού περιβάλλοντος». Ανταποκρίνονται οι όροι αυτοί στη σημερινή πραγματικότητα;

Η «βιομηχανία των κατασκευών» αποτελεί το μεγαλύτερο βιομηχανικό κλάδο στην Ευρώπη. Σε εθνικό επίπεδο, μέχρι πρόσφατα, ο κατασκευαστικός κλάδος ήταν ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος της ελληνικής οικονομίας. Ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η αξία του ευρύτερου κατασκευαστικού κλάδου – που είναι καθοριστικός όχι μόνο για τη μεγέθυνση απλή και για την ανάπτυξη της οικονομίας – είναι σημαντική.

Η προσφορά του στην εθνική οικονομία είναι πολληπλασιαστική, αφού συμβάλλει στην παραγωγή ποικιλών θέσεων απασχόλησης, εισαργητικών εσόδων. Επίσης διασυνδέεται με βασικούς δομικούς βιομηχανικούς τομείς, σχετίζεται με περισσότερα από 150 επαγγέλματα και συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της χώρας μας και στην ενδυνάμωση της επενδυτικής ελκυστικότητας, ενώ συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αναπτυξη- σε όρους αειφόρου ανάπτυξης – της εγκώριας παραγωγικής και οικονομικής διαδικασίας.