



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΠΩΡΓΟΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ

Πρόεδρος του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ)

Τη πήγαν θα φέρουν οι επενδύσεις

Ο κ. Γεώργιος Συριανός, πρόεδρος του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ), προτείνει μέτρα για την ενίσχυση των μηχανισμών της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου. Συνέντευξη στον ΗΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ



«Εκείνο που χρειάζεται είναι μία αιθλαγή οικονομικής πολιτικής σε σχέση με την ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων, ώστε να αξιοποιηθούν οι πόροι για την ανταμετώπιση της κρίσης και να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας» επισημαίνει στα «Εργοταξιακά Θέματα» ο κ. Συριανός.



ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ μέτρων από την πολιτεία, που θα βοηθήσουν στον εξορθολογισμό του συστήματος δημοπράτησης και παραγωγής των έργων, ζητά με συνέπεια που παραχωρηθεί στα «Εργοταξιακά Θέματα» ο κ. Γεώργιος Συριανός, πρόεδρος του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ). Ο κ. Συριανός αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τεχνικές επιχειρήσεις της Ελλάδας, κάτοχοι πτυχίων 7ης και 6ης τάξης, και εξηγεί σε ποιο βαθμό συμβάλλουν τα έργα ΔΔΤ στην αύξηση της κερδοφορίας των κατασκευαστικών εταιριών.

— Μπορείτε να μας περιγράψετε το προφίλ, τους στόχους και τις δραστηριότητες του Συνδέσμου σας;

— Ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) ιδρύθηκε το 2003 και μέχι του είναι οι 51 μεγαλύτερες τεχνικές επιχειρήσεις της Ελλάδας, καθώς και κάτοχοι πτυχίων 7ης και 6ης τάξης, των οποίων η κατάταξη έγινε από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι εταιρίες - μέχι του ΣΤΕΑΤ καλούνται να εκτελέσουν τα μεγάλα έργα της χώρας και να αποτελέσουν τον κύριο άξονα διεύθυνσης στις αγορές του εξωτερικού και ειδικότερα στις χώρες των Βαλκανίων, της ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Οι κύριοι στόχοι του ΣΤΕΑΤ είναι ο απεγκλωβισμός από γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ταχύτερη ανάθεση των μεγάλων έργων, με κε-

Μια γενναία αύξηση του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων θεωρείται αναγκαία από τον πρόεδρο του ΣΤΕΑΤ.

φάλαια τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από άλλες πηγές, έτσι ώστε τα δημόσια έργα να πειτουργήσουν αποτελεσματικά σαν μοχλός ουσιαστικής ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

– Σε ποιο βαθμό έχει επηρεάσει τον κλάδο των κατασκευών η παγκόσμια οικονομική κρίση;

– Η χρηματοοικονομική κρίση αναμένεται να επηρεάσει την επιχειρηματική δυνατότητα των κατασκευαστικών μονάδων. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι από τους δημοσιευμένους ισοποιησμούς των εταιριών του Μητρώου Εργοδημοτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) προκύπτει σημαντική επιδείνωση του δείκτη υποχρέωσεων προς τον κύκλο εργασιών μετά το 2004 και κυρίως το 2007, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες εταιρίες μέχρι την διά τάξη.

Στο βαθμό επομένων που δεν υποποιηθούν οι αιλλαγές στην οικονομική πολιτική, το μέλλον του κλάδου είναι δυσίσινο. Στην πραγματικότητα, η οικονομική πολιτική την οποία έχει ανάγκη η χώρα είναι συναρπαγμένη με τη στροφή προς την ενισχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της.

– Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα μέλη των;

– Σήμερα, εν μέσω κρίσης, το Δημόσιο δανείζεται χρήματα από τις κατασκευαστικές εταιρίες, εισπράττοντας προκαταβλητικό φόρο πολιτικόπλαστο από τον φόρο που πραγματικά πρέπει να εισπράξει, χωρίς να πήρωντε τα χρήματα που τους οφείλει από εκτελεσμένες εργασίες.

Η πολιτεία «υπεξαιρεί» χρήματα από τις κατασκευαστικές εταιρίες μέσα από ένα στρεβλό σύστημα υπολογισμού της αναθεώρησης των τιμών κατά τη διάρκεια της κατασκευής. (Επιλογή τυχαίας πηρομηνίας κάθε τρίμηνο για τον καθορισμό τιμών υπήκων και κυρίως των πετρελαιοειδών, καθήλωση μισθωμάτων μηχανημάτων, ξεπερασμένες αναδύσεις τιμών κλπ.). Από την άλλη πλευρά, οι κρατικοί μηχανισμοί απαιτούν από τις κατασκευαστικές εταιρίες να είναι συνεπίς στις υποχρεώσεις τους.

Το Δημόσιο εξαιρεί τις κατασκευαστικές εταιρίες –τον πλεύμενο «πυλώνα» της ανάπτυξης– από κάθε



Από τους δημοσιευμένους ισοποιησμούς των εταιριών του Μητρώου Εργοδημοτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) προκύπτει σημαντική επιδείνωση του δείκτη υποχρέωσεων προς τον κύκλο εργασιών μετά το 2004 και κυρίως το 2007, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες εταιρίες μέχρι την 6η τάξη.

Αναπτυξιακό Νόμο ή συναφές μέτρο, και αφήνει απροστάτευτες τις κατασκευαστικές εταιρίες που υπόκεινται σε ανατροπή των όρων δανεισμού τους από τις Τράπεζες (επιτόκια, προμήθειες εγγυητικών, πλαφόν κλπ.).

Το γεγονός ότι υπήρχε δυσχέρεια εκ μέρους της πολιτείας να χρηματοδοτούσε επαρκώς τις εκτελεσθείσες εργασίες δημοσίων έργων, έχει οδηγήσει σε αδυναμία πολλής τεχνικές εταιρίες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, τόσο για τη συνέχιση των έργων όσο και για κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς εργαζόμενους, προς την αγορά, προς το Δημόσιο και προς διάφορους Οργανισμούς.

– Ποιες πλύσεις προτείνετε για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων;

METEC: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

– Στην παραπάνω προσφέροντας πλήρη πληροφορίες για την ανταποκριστική της στην παραγωγή της, η METEC προσπαθεί να αποδεικνύει για την προστασία της έκθεση στην παραγωγή.

– Πιστεύουμε ότι η παραγωγή της πρέπει να επιβιώσει στην παραγωγή της ΜΕΕΠ - Μετατροπής Εργών είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα γεγονότα για την παραγωγή της παραγωγής μας, δεδουλεύοντας ο εξοπλισμός της με τη για τις εργοδημοτικές επιχειρήσεις.

ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Όσον αφορά τα προβλήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως και τα οποία έχουν σχέση με την αυτομετρία της κατάστασης χρειάζεται μία κίνηση σε καθένα απ' τα προβλήματα, προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που σήμερα ακολουθείται.

Επιπλέον απαιτούνται θεαματικά μέτρα (πέρα από την αναμόρφωση του τρόπου αναθεώρησης των τιμών) που θα βοηθήσουν στον εξορθολογισμό του συστήματος δημοπράτησης και παραγωγής των έργων, με βασικά στοιχεία την καθιέρωση του συστήματος της ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου και των σύγχρονων αναθύσεων τιμών.

– Πώς κρίνετε να εξελίσσεται μελλοντικά στην εγκώρια απλά και σπινθερή σκηνή ο κλάδος των κατασκευών;

– Για την ανατροπή της δύσκολης σημειρινής κατάστασης απαιτείται ενίσχυση της κατασκευής υποδομών κάθε μορφής, μέσω σοβαρής ενίσχυσης του Π.Δ.Ε., καθώς και πρώθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Είναι απαραίτητη παραπλήσια προσέταξη στην ενίσχυση του κλάδου που αποτελεί τον φορέα υποποίησης αυτών των υποδομών, προκειμένου αυτός να πάιξει αποτελεσματικά τον αναπτυξιακό του ρόλο.

Εφόσον αντιμετωπιστούν όλα όσα προαναφέρθηκαν, τότε διαμορφώνονται οι συνθήκες για να ανέξει ο κλάδος των κατασκευαστικών εταιριών και συγχρόνως να πειτουργήσει αποτελεσματικά στο μέτρο της δικής του ευθύνης για το ξεπέρασμα της κρίσης, ενισχύοντας την ανάπτυξη της χώρας.

Περαιτέρω, αυτός ο κλάδος μπορεί να συνεχίσει και να επεκτείνει τη δραστηριότητά του (ιδιαίτερα μετά το ξεπέρασμα της κρίσης) στις άλλες χώρες των Βαθκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Δεν θα πάψει ποτέ συγχρόνως να είναι αναγκαίος για τη στήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής και στο εσωτερικό της χώρας, όπου θα συνεχίσουν να υπάρχουν ανάγκες για κατασκευή κάθε μορφής τεχνικών έργων και έργων υποδομής.