

**«Εισαγωγή εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΔΟΣΟΛΗΨΙΑΣ
ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ»**

Κ.ΣΑΒΒΙΔΗΣ (Πρόεδρος ΠΕΣΕΔΕ): Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνά-δελφοι, σας ευχαριστώ κατ' αρχήν για τη συμμετοχή σας στη σημερινή Ημερίδα που διοργανώνουν οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις, το σύνολο του κατασκευαστικού κόσμου:

- Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ).
- Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΗΕΔΕ)
- Η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ)
- Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ)
- Ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ)

Το σύνολο του κατασκευαστικού κόσμου λοιπόν της χώρας, αποφάσισε να κάνει αυτή την Ημερίδα σήμερα, να καλέσει τον καθηγητή του Πολυτεχνείου κ.Τάσιο, να είναι ο κύριος ομιλητής στη σημερινή μας συνάντηση.

Το θέμα μας είναι η Ετεροδοσοληψία, θα μας το αναπτύξει ο καθηγητής αργότερα, πολύ νωρίς. Η ορολογία, όπως ξέρετε, είναι λέξη που σημαίνει: προσφορά δώρου σε κάποιον. Από νομική άποψη, δωροδοκία είναι η παροχή δώρου ή και η λήψη δώρου, με σκοπό την εκτέλεση μιας οποιασδήποτε πράξης, συνήθως παράνομης και άδικης. Η δωροδοκία σαν πράξη που είναι αντίθετη στον Νόμο, δικάζεται αυστηρά, ιδίως όταν αυτή γίνεται από δημόσιους λειτουργούς, ή ενόρκους. Ο Νόμος προβλέπει ποινή όχι μόνο για εκείνον που παίρνει δώρο, δηλαδή

εξαγοράζεται, αλλά και για εκείνον που κάνει την απόπειρα δωροδοκίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Νόμο, η τιμωρία επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις:

- Όταν ο δημόσιος υπάλληλος δεχθεί με οποιαδήποτε αιτιολόγηση, δώρο, ακόμα και όταν δεχθεί τις υποσχέσεις για δωροδοκία.
- Δικάζεται αυστηρότερα η απαίτηση παροχής δώρου, που στην περίπτωση αυτή θεωρείται καθαρός εκβιασμός.

Η δωροδοκία συνδυάζεται με τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Διαφθορά είναι η κατάχρηση της εξουσίας από τους κυβερνητικούς ανώτε-ρους υπαλλήλους και λοιπά πολιτικά πρόσωπα. Συνήθως, η κατάχρηση έγκειται στην παράνομη απόκτηση ιδιωτικής περιουσίας, ή αποκόμιση κάποιου άλλου ιδιωτικού οφέλους. Σχεδόν οι περισσότερες μορφές κυβερ-νήσεων είναι ευαίσθητες στη διαφθορά και την πολιτική δωροδοκία (πολιτικό χρήμα).

Οι μορφές διαφθοράς ποικίλλουν. Περιλαμβάνουν τη δωροδοκία, τον εκβιασμό, τον νεποτισμό, την υπεξαίρεση χρημάτων, τη δωροληψία και την κατάχρηση. Σχεδόν όλες οι μορφές διαφθοράς συνδέονται με τη διαπλοκή. Η διαφθορά μπορεί να διευκολύνει την εγκληματική επιχειρηματικότητα, όπως την εμπορία ναρκωτικών, το ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος και την παράνομη διακίνηση προϊόντων. Σε μερικές χώρες, η διαφθορά είναι τόσο κοινή, που αναμένεται, όταν αλληλεπιδρούν οι μικρές επιχειρήσεις, ή οι απλοί πολίτες, με τους κυβερνητικούς ανώτερους υπαλλήλους.

Η διαφθορά επίσης δημιουργεί σοβαρό πλήγμα στην ανάπτυξη. Επιπλέον, η υπερκοστολόγηση παροχής υπηρεσιών, για να καλυφθούν και τα αναγκαία ποσά της δωροδοκίας, επιφέρει σε βάθος χρόνου

κρατικά ελλείμματα, τα οποία στη συνέχεια καλούμαστε να πληρώσουμε οι φορο-
λογούμενοι πολίτες.

Μία άλλη σημαντικότερη συνέπεια της διαφθοράς είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος. Επίσης, στην Υγεία δεν είναι λίγες οι φορές που καθυστερείται η εξυπηρέτηση ατόμων που δεν έχουν οικονομική άνεση, στα Δημόσια Νοσοκομεία. Στον πολιτικό βίο η διαφθορά υπονομεύει τη δημοκρατία και την καλή και σωστή διακυβέρνηση. Η δωροδοκία υπονομεύει επίσης την οικονομική ανάπτυξη, με την οικονομική ανεπάρκεια.

Στον Ιδιωτικό Τομέα, η διαφθορά αυξάνει το κόστος της επιχείρησης μέσω της τιμής των παράνομων πληρωμών, το διοικητικό κόστος των ανωτέρω, καθώς και τον κίνδυνο αποκάλυψης παραβιασμένων συμφωνιών. Η διαφθορά παράγει τις οικονομικές διαστρεβλώσεις στον Δημόσιο Τομέα, με την παρέκκλιση της δημόσιας επένδυσης. Οι ανώτεροι υπάλληλοι, μπορούν να αυξήσουν την τεχνική πολυπλοκότητα των προγραμμάτων Δημοσίου Τομέα, για να κρύψουν, ή να προετοιμάσουν το έδαφος για τέτοιες συναλλαγές, με συνέπεια περαιτέρω διαστρέβλωση των επενδύσεων. Ακόμη, η διαφθορά χαλαρώνει τη συμμόρφωση με την κατασκευή περιβαλλοντική, ή άλλους Κανονισμούς, μειώνει την ποιότητα των κυβερνητικών υπηρεσιών και της υποδομής και αυξάνει τις δημοσιονομικές πιέσεις στην κυβέρνηση.

Από τον Περσικό χρυσό στη Ρωμαϊκή διαφθορά και από της δημιουργίας του Ελληνικού κράτους, η δωροδοκία λειτούργησε ως μέσον άσκησης εξουσίας. Για τους αρχαίους Έλληνες, η αναζήτηση με κάθε τρόπο του χρυσού, του χρήματος, οδηγούσε στη διαφθορά που ήταν συνυφασμένη με τη δυστυχία και όχι την ευτυχία. Και ο Ρωμαϊκός

ιμπεριαλισμός που αντικατέστησε τους Έλληνες στον τότε γνωστό κόσμο, είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με τον σημερινό ιμπεριαλισμό, την αναζήτηση δηλαδή του πλούτου και της δύναμης.

Από τη δημιουργία του Ελληνικού κράτους, ο όρος: διαφθορά, χρησιμοποιείται ευρύτατα από πολιτικούς και ιστορικούς, αλλά και από απλούς πολίτες. Την εικόνα της νεοελληνικής κοινωνίας απέδωσε παραστατικά ο Υπουργός και Βουλευτής του Χαρίλαου Τρικούπη Βουλφιώτης, που απαντώντας στη Βουλή σε σχετικό ερώτημα, τόνισε: *«Ένα ξέρω να πω: εγώ κλέβω, εσύ κλέβεις, κλέβουμε όλοι»*.

Αγαπητοί φίλοι, σήμερα ο κατασκευαστικός κόσμος της χώρας, αποκηρύσσει στο σύνολό του για μία ακόμη φορά, τα φαινόμενα αυτά. Ζητάμε καθαρούς κανόνες στην ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Έργων της χώρας και όχι μόνο, ζητάμε την καθιέρωση της γενικής διαφάνειας όλων των διαδικασιών παραγωγής των έργων, από τη διακήρυξη, μέχρι την παράδοση και συντήρησή τους.

Αγαπητοί φίλοι, κάποιοι λειτουργοί του Δημόσιου Τομέα, διάγουν πολυτελή βίο, έχουν καταθέσεις και περιουσίες αναντίστοιχες με τα νόμιμα εισοδήματά τους. Κάποιοι είναι και στο pay roll μεγάλων Ομίλων. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να τα διερευνήσουμε. Εμείς ανοίγουμε τον δρόμο και όσοι άλλοι φορείς, ή άλλοι παράγοντες θέλουν να ακολουθήσουν, ας ακολουθήσουν.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον μεγάλο δάσκαλο πολλών μηχανικών και άλλων, κ.Θεοδόση Τάσιο, καθηγητή του Μετσοβείου Πολυτεχνείου, αυτή την εμβληματική μορφή και τη ψυχραιμη και λογική φωνή, για την καθοριστική συμβολή του στην προσπάθειά μας για ανάδειξη και καταγγελία αυτού του φαινομένου. Σας ευχαριστώ πολύ.

«Χαιρετισμοί Εκπροσώπων Φορέων»

Κ.ΣΑΒΒΙΔΗΣ: Είναι ανάμεσά μας ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, ο κ.Ασκούνης – Δήμαρχος Καλλιθέας, ο κ.Μπακούρης, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας “ΕΛΛΑΣ”, οι οποίοι θα απευθύνουν έναν χαιρετισμό. Αναμένεται ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο οποίος με ενημέρωσε... ήρθε και ο κ.Ρακιτζής, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ.

Θα δώσω τον λόγο στους καλεσμένους μας, στους προσκεκλημένους μας, πριν να ξεκινήσει η βασική ομιλία του καθηγητή κ.Τάσιου. Ο κ.Βορίδης, ο Υπουργός Υποδομών, μας είχε ενημερώσει και επισήμως και ανεπισήμως ότι θα έρθει, δυστυχώς τώρα λάβαμε ένα μήνυμά του ότι κάτι του έτυχε και δεν θα μπορεί να έρθει. Ο κ.Ρέππας επίσης μας είχε ενημερώσει ότι θα ερχόταν, δεν επιβεβαιώθηκε η προσέλευσή του. Ίσως το θέμα να είναι λίγο βαρύ. Είναι και ο Πρόεδρος των Μελετητών, βλέπω, ο κ.Αλεξόπουλος εδώ, στον οποίο θα δώσω μετά τον λόγο επίσης.

Πριν ξεκινήσουμε, ο κ.Ρωμοσιός, ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ θέλει να πει δυο κουβέντες. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.