



SOTIS FRANCIS STYLAKIS

Πόλεις σε υπερταχύτητα

Η δόμηση αυξάνεται,
αλλά οι δήμοι αντέχουν;

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΑΠΗ

περασμένες ρυθμίσεις και «օυρές» που κλείνουν τις λωρίδες. Η πολύπανση, ιδίως από «ανεξέλεγκτες εξατμίσεις» και γκαζίες, προσθέτει ένα ακόμα επίπεδο δυσφορίας – με επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών, όπως καταγράφεται σε σύγχρονες μελέτες.

Το πρόβλημα δεν είναι η δόμηση αυτή καθαυτήν, αλλά η έλλειψη παραλλήλου σχεδιασμού και ενίσχυσης των υποδομών. Πάρκινγκ, χώροι για νέα σχολεία, βρεφονηπακούς και παιδικούς σταθμούς, ελλείψεις στο προσωπικό των δήμων, σύγχρονα οχήματα για την καθαριότητα είναι μόνο μερικά. Για να μη αναφέρθει το αναγκαίο για την ποιότητα žwāς ισοζύγιο πρασίνου. Οι δήμοι λοιπόν καλούνται να διαχειριστούν έναν πληθυσμό που αυξάνεται, χωρίς όμως να έχει προβλέψει ο τρόπος. Μια αδύνατη αποστολή, όπως εξελίσσεται.

Η ανάγκη για πράσινες πόλεις είναι διακριτικόν. Ομως, χωρίς χρηματόδοτη προσπορία για απαλλοτριώσεις ή αγορά ελεύθερων χώρων, οι δήμοι αδύνατον να μετατρέψουν εγκαταλελευμένα οικόπεδα σε πάρκα ή πλατείες. Οπως τονίζουν δήμαρχοι της Αττικής, «το Πράσινο Ταμείο έχει δυνατότητες, αλλά δεν φτάνουν μόνο σε καλές προθέσεις, χρειάζονται και πράξεις».

Οι κατασκευές δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, αλλά χωρίς συνοδευτική στρατηγική ενίσχυση των ΟΤΑ η πίεση στις αστικές υποδομές καθίσταται μη διαχειρίσιμη.

Το πρόβλημα δεν είναι η δόμηση. Είναι η απουσία σχεδιασμού

Η αστική ανάπτυξη είναι αναγκαία. Η αύξηση της προσφοράς κατοικιών μπορεί να οδηγήσει και σε έξιστορρόπτηση των τιμών. Ωστόσο, η εξίσωση

Η αύξηση του πληθυσμού και των απαιτήσεων φέρνει μαζί της και την ανάγκη ενίσχυσης όλων των αστικών υποδομών: από σχολεία και παιδικές χαρές μέχρι αποκομιδή απορριμμάτων και κοινωνικές δομές.

Αυτοκίνητα, φανάρια και υποσιδέρες ασφυξία στους δρόμους

Οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι βιώνουν την αλλαγή καθημερινά: αδιαχώριτο στοιχείο στους δρόμους, παρκαρισμένα αυτοκίνητα παντού, φανάρια που λειτουργούν με ξε-



► Το στοίχημα για την Αττική δεν είναι να σταματήσει η δόμηση, αλλά να την υποδεχτεί οργανωμένα. Με θεσμούς που να μπορούν να την υποστηρίξουν. Με πόλεις ανθρώπινες. Με δήμους ικανούς να σταθούν δίπλα στον πολίτη



Η απαγόρευση προσλήψεων την τελευταία δεκαετία – λόγω των μημονιακών περιορισμών – άρπεσε τους δήμους με δραματικές ελλείψεις:

Καθαριότητα: με λιγότερο προσωπικό, ενώ τα απορρίμματα αυξάνονται και θα αυξηθούν περαιτέρω στο μέλλον.

Κοινωνικές δομές: με περιοστέρων πολύτες να ζητούν σταριέν λόγω της δυσβάστακτης για πολλούς συμπόλιτές μας ανδρών του κόστους žwāς. Κοινωνικές δομές, όπως φαρμακεία, παντοπωλεία, ΚΔΑΠ, κοινωνικά ιατρεία, για να λειτουργήσουν σωστά θα πρέπει να έχουν προσωπικό και πόρους.

Βρεφονηπιακοί - παιδικοί σταθμοί και σχολεία: δεν θα μπορούν να απορροφήσουν δύλα τα παιδιά και πολλά θα αναγκαστούν να πραγιάνουν πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους σπαταλώντας πόρους και χρόνο αλλά και συμβάλλοντας, χωρίς να το θέλουν, στην πίεση του κυκλοφοριακού φόρτου.

Τεχνικές υπηρεσίες: χωρίς επαρκείς πτυχαινού για να υλοποιούν βασικά έργα και να επισκευάζουν ούτι καλά.

Το στοίχημα για την Αττική δεν είναι να σταματήσει η δόμηση, αλλά να την υποδεχτεί οργανωμένα. Με θεσμούς που να μπορούν να την υποστηρίξουν. Με πόλεις ανθρώπινες. Με δήμους ικανούς να σταθούν δίπλα στον πολίτη.

Οποιος έχει πράσινες ώρες στα δημαρχεία της Αττικής καταλαβαίνει τις πιέσεις που ασκούνται στις δημοτικές Αρχές. Τα πλέοντα και οι επισκέψεις πολιτών στα δημαρχεία είναι ενδεικτικά. Ο κάθε πολίτης και οι αντιλαμβάνεται το δικό του žwās που το βασικότερο δύλων. Και μπορεί να είναι. Οσο ο πληθυσμός αυξάνεται γίνεται αντιληπτό ότι οι δήμοι θα λιγύσουν. Άρκει κανείς να δει ότι το μόνιμο προσωπικό στους δήμους που τα τελευταία χρόνια – κυρίως λόγω συνταξιοδότησης – έχει μειωθεί κατά τουλάχιστον 30.000 ανθρώπους. Πότες υπερβάσεις θα χρειαστεί να κάνουν οι δημοτικές Αρχές στο μέλλον; Οταν μάλιστα δεν έχουν πόρους να κάνουν απαλλοτριώσεις – για παραδειγμα – για να φτιάξουν δημοτικούς χώρους σταθμευσης, σχολεία, κοινωνικές δομές, αθλητικά κέντρα κ.λπ.; Θα πρέπει να γίνουν κυριολεκτικά εφευρέτες λύσεων.