

## Υπάρχει έλλειψη συγκεκριμένης πολιτικής

του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ\*

**M**ε δεδομένο ότι είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος αυτή τη στιγμή, δεξεριάζεται να γίνουν αναφορές στα επιμέρους θέματα, αλλά να τονιστεί η έντονη αντίδραση του κατασκευαστικού κόσμου στην έλλειψη συγκεκριμένης πολιτικής για το παρόν και το μέλλον των δημόσιων έργων. Πολιτική, η οποία δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Συγκεκριμένα, ζητάμε:

1. Να υπάρχει οριστική τοποθέτηση του υπουργείου γύρω από το Πρόγραμμα των Δημόσιων Επενδύσεων (θα συνεχίστε να μειώνεται δόπιας προκύπτει από τα μέχρι σήμερα στοιχεία).

2. Τι θα γίνει με τα θέματα Συμπράξων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Θα προωθηθούν; Και πότε; Υπάρχει προτεραιότητα έργων;

3. Τι θα γίνει με τις εν ενεργεία συμβάσεις για τα έργα παραχώρησης; Θα λυθούν τα υπάρχοντα προβλήματα, ώστε να προχωρήσουν με γρήγορο ρυθμό;

4. Ποιος είναι ο προγραμματισμός για τα έτη 2010 - 2011 - 2012;

5. Πότε θα γίνει γνωστό το νέο θεομηκό πλαίσιο, το οποίο έχει αναγγελθεί από καιρό;

Για όλα αυτά ο κατασκευαστικός κλάδος περιμένει εναγωνίως μια σαφή τοποθέτηση και θέση από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

\* Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ

## Το δημόσιο χρέος μειώνεται μεταφερόμενο στις «πλάτες» των εργοληπτικών επιχειρήσεων

του Γεωργίου Βλαχού\*

**Π**ίσω από την ικανοποίηση που εκφράζουν κυβερνητικοί, αλλά και κοινωνικοί παράγοντες το τελευταίο διάστημα, τόσο για την καλή εφαρμογή του προϋπολογισμού, όσο και τη μάσωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, κρύβεται μια αλήθεια, δυσβάσταχτη και καταστροφική για το κατασκευαστικό δυναμικό της χώρας. Το δημόσιο χρέος μεταφέρεται –και διογκώνεται– συστηματικά στις «πλάτες» των εργοληπτικών εταιρειών!

Η μέθοδος απλή, σύμφυτη με την ασυνέπεια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στην εξόφληση των υποχρεώσεών του έναντι εκέλεσης δημόσιων έργων. Άρχισε να εφαρμόζεται εδώ και μια πενταετία, στο πλαίσιο μιας κακώς νοούμενης, τελικά, με αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα πολιτικής για μείωση των ελλειμμάτων του Δημόσιου, προσέλαβε μεγάλη έκταση την τελευταία τριετία και συνεχίζεται σήμερα, απειλώντας με καταστροφή τις εργοληπτικές εταιρείες και δύος επικαρπήσεις –βιομηχανικές και εμπορικές– συνέδενται μαζί τους.

Η απόδειξη, στίσηση, απλή, καταδεικνύεται με τη διαχρονική διόγκωση του βρακυπρόθεσμου δανεισμού των εργοληπτικών επικειρήσεων, κατά 15% κατά μέσο όρο γιατίς εργοληπτικές εταιρείες των τάξεων 4η - 7η του ΜΕΕΠ το 2009 έναντι του 2008.

### Διαχρονική εξέλιξη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανά εργοληπτική εταιρεία τάξεων 4η - 7η του ΜΕΕΠ

Έτος	Χιλιάδες ευρώ	Επίσημα (%) Μεταβολή
2004	13.894	-
2005	13.645	-1,79%
2006	14.957	9,62%
2007	13.737	-8,16%
2008	14.873	8,27%
2009	17.102	14,99%

Πηγή: ΣΑΤΕ - Επεξεργασία στοιχείων βάσης δεδομένων ισολογικών εργοληπτικών εταιρειών του ΣΑΤΕ

Άμεση συναπαγόμενη επίπτωση η εντυπωσιακή αύξηση της ανεργίας μεταξύ των διπλωματούχων μηχανικών, των άλλων τεχνικών και των εργατών. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτής δεν καταγράφεται στους επίσημους αριθμούς που παρ' όλα αυτά το τελευταίο διάστημα καταγράφουν ποσοστά δίχως προηγούμενο (στο 11,7% ανέβασε την επίσημη ανεργία η ΕΛΣΤΑΤ, η πρώην ΕΣΥΕ, πριν λήγε η μέρες).

Έμμεση, πληγή, όμως εμφανής στίπτωση η συνεχώς διευρυνόμενη ύφεση της οικονομίας η οποία επιδεινώνει την οικονομική κρίση στη χώρα μας, της προσδίδει μόνιμα χαρακτηριστικά. Η απέμηση διεθνών παραγόντων ότι η ύφεση στην Ελλάδα -εν αντιθέσει με άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ- θα

συνεχιστεί και το 2011 είναι βάσιμη, μετα σημερινά δεδομένα.

Οι ανατροπές που συντελούνται στον κατασκευαστικό κλάδο, με την ανεπάρκεια πιστώσεων, τις επιπελούμενες ουσιότητες για τις επιβλέπουσες υπηρεσίες τις αυξήσεις σε βασικά υλικά (πιμές σιδήρου, ασφαλτικών, πετρελαίου κλπ.), έχουν οδηγήσει σε υποτονική κατασκευαστική δραστηριότητα, σε τελμάτωση πολλών έργων και εγκαταλειμμένα εργοτάξια.

Ταυτόχρονα, ο κατασκευαστικός κόσμος βρίσκεται υπό διωγμό: Την ίδια περίοδο κατά την οποία ο δημόσιος τομέας οφείλει προς τους εργοληπτικές εργαλαβικό αντάλλαγμα, από εκτελεσμένες εργασίες, ο ίδιος (δημόσιος τομέας) θεωρεί όμεσα απατητές τις οφειλές των εργοληπτών για ΙΚΑ, ΦΠΑ και φόρους. Με δυο λόγια, έχει καταστήσει την καθολική ασυνέπιστη του πράξη ποικιλώς κολάσιμη για δύο συνταγτικά την ασυνέπιστα του!

Σε ένα στοιχειωδός ευνομούμενο κράτος, ο συμφωφισμός χρεών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θα ήταν μια πράξη δικαίου, ταυτόχρονα μια σημαντική ανακούφιση για την αγορά, η οποία στανάζει κάτω από το βάρος των χρεών που έχει δημιουργήσει ο δημόσιος τομέας σε έναν παραγωγικό κλάδο, ο οποίος με τη δραστηριότητά του έδωσε επί δεκαετίες τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στη χώρα.

Ακόμη και η αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Δημοσίου, με τη διάθεση μέρους των τεράστιων κονδυλίων που διαπεθκαν για τη διάσωση των τραπέζων, θα έχει ως συνέπιση την άμεση αισορόχρηματος στην αγορά, το οποίο ανανεκούλευνο –όπως ως υμβάνει με τα χρήματα που δύνονται για έργα – θα επενεργούσε πολλαπλασιαστικά, βάζοντας την «ατμομηχανή» της οικονομίας σε κίνηση.

Αν όχι τίποτε άλλο, θα έδινε τη διωνάτητη να αποπρατθούν εκποντάδες ημετελή έργα, τα οποία κινδυνεύουν με καταστροφή και απαίχνεωση.

Οι οικονομικές συνθήκες είναι εξαιρετικά αντίξοες. Ωστόσο, πρώτης θέσης για να ξεπεραστεί η κρίση –και αυτό ουδείς το αμφισβητεί– είναι η στροφή της οικονομίας σε αναπτυξιακή κατεύθυνση και στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται ενίσχυση των μηχανισμών της ανάπτυξης και όχι η διάλυση τους. Μια στροφή που δεν μπορεί να γίνει (ειδικά με τα χαρακτηριστικά της οικονομίας της χώρας μας) χωρίς τη συμμετοχή του ελληνικού κατασκευαστικού δυναμικού.

Οι καταστροφικές επιπτώσεις που βιώνει ο κλάδος των κατασκευών, οφείλουν όλοι να συναδηποτοίσουν, δεν αφορούν μόνο αυτόν τον κλάδο, αλλά το κοινωνικό σύνολο (ανεργία, μείωση εσόδων ασφαλιστικών ταμείων, κοινωνική αναπορακή κλπ.), ενώ η χώρα κινδυνεύει να απολέσει το εργαλείο ενεργοποίησης του μηχανισμού της ανάπτυξης, βασικό τημήμα του οποίου αποτελεί ο κατασκευαστικός κλάδος.

\* Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ