



# Τέσσερα στοιχήματα για το «πακέτο» της ΔΕΘ

Υστερα από μια παρατεταμένη περίοδο δημοσκοπικής υποχώρησης, το Μαξίμου επενδύει σε 4 άξονες προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ

Σε έναν μίνια την κυβέρνηση περνά και τυπικά στο δεύτερο μισό της δεύτερης θητείας της, ενώ έχει στη διάθεσή της τρεις (γεμάτους) μήνες για την παραδοσιακή πολιτική αφετηρία του φθινοπώρου: τη ΔΕΘ, η οποία αντιμετωπίζεται τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση ως σημείο κομπάνια για την πολιτική κλίμα και ως άσπιτο αφετηρία μιας «προεκλογικής χρονιάς».

Υστερά από μια παρατεταμένη περίοδο δημοσκοπικής υποχώρησης και αγωνιώντας να καλύψει το χαμένο έδαφος, το Μέγαρο Μαξίμου ανοίγει τέσσερις δρόμους προς τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ. Στόχος, να κτίσει εγκαίρως νέο αφήγημα με «θετικά» μηνύματα, όσο κι αν από τις τομείς τους οποίους προβάλλει εξακολουθεί να έρχεται η αιστράρτερη (αρνητική) αξιολόγηση και επίνοια αιτήματα της κοινωνίας. Είτε με «μεταρρυθμιστικά διλήμματα» (ενδεικτικά η εκκένωση της συζήτησης για την άρση της νομοθετικής στον δημόσιο τομέα), είτε με «μικρές» λύσεις στην καθημερινότητα (ενδεικτικά η προσαναγγελία λειτουργίας του ειδικού τετραφύπου 1566 για θέματα υγείας), ο Κυριακός Μπαστούκης επικειμένη να ασκήσει πίεση στους πολιτικούς αντιπάλους του – πρώτος στο ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε παλεύει να καλλιεργήσει ξανά στους πολίτες την εικόνα ότι η κυβέρνηση του κινείται με «καθαρός, ρεαλιστικούς στόχους» ως το 2027.

«Οι φωνές του λαϊκισμού πάντα καραδόκού» είπε από τα Μέγαρα το Σάββατο, και σε μια επίδειξη αυτοπεποίθησης και τόνωσης την νεοδημοκρατικό ποθικό εκτίμωσε ότι «οι πολίτες θα εμπιστευθούν ξανά τη μία δύναμη που μπορεί να εγγυθεί τη σταθερότητα και την πρόοδο».

**Κράτος:**  
**Και μπόνους και απολύσεις**

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπαστούκης διατυπώνει σύνθημα «φίξης» με το βαθύ κράτος. Για μάχες κατά τον ανακρινούμονο μιλούσε ο ίδιος και πριν από την εθνική αναμέτρηση του 2023 – υπό τη σκιά της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπα. Το κράτος, υπό την έννοια της σύγκρουσης με κατεστημένες νοοτροπίες και προβληματικές πρακτικές, επανέρχεται στην κορυφή του πολιτικού λόγου του: ετοιμάζονται περισσότερα μπόνους απόδοσης, προαναγγέλλεται περισσότερη αξιολόγηση. «Άς μπούμε στα βαθιά, η κοινωνία είναι πόλη που μπροστά υποστηρίζουν πρωθυπουργικοί συνεργάτες. Το στοίχημα της «αποτελεσματικής» δημόσιας διοίκησης τη βάζει ξανά στην κυβέρνηση – με όποιο ρίσκο υπάρχει για την εικόνα αποτελεσματικότητας της στις περιπτώσεις που αυτό (θα) έχει». Οι λόγοι που το κάνει είναι συγκεκριμένοι: πρώτον, η κρατική λεπτουργία αφορά τα πρακτικά της καθημερινής ζωής των πολλών και άρα επιτρέπει γέφυρες με διευρυμένα ακροστήρια – τον αποδειχθεύν αποτελεσματικές θα φανεί. Δεύτερον, φορτίζεται το δίπολο πρόδοσης - αποσθοχήρη π σε μια περίοδο που το Μαξίμου έχει ανάγκη από διαλωριστικές γραμμές με τους πολιτικούς αντιπάλους του, επιδιώκοντας αντιπαράθεσην και με ιδεολογικό πρόσπιρο.

**Στέγη:**  
**Ένας οξύς πονοκέφαλος**

Στον εκλογικά νεκρό χρόνο αλλά πολιτικά κρίσιμο σε ό,τι αφορά την οριθμητική της πολιτικής αιτέντας και του κλίματος της αντιπαράθεσης, η κυβέρνηση αδύνατεί να απαλλάξει από το οδύτερο πονοκέφαλό της: το στεγαστικό. Το βάρος που προσπαθεί να δείχνει ότι ρίχνει το Μαξίμου στο θέμα της στέγης δικαιολογείται από το γεγονός ότι αυτό πλήττει μεγάλες κοινωνικές ομάδες – αν όχι οριζόντια την κοινωνία. Κι αυτό την ώρα που η κυβέρνηση αντικρίζει σε κυλιόμενες μετρήσεις μια ανυσχητική κατάσταση ως προς την επιρροή της στις παραγωγικές πληκτικές (σε άλλοτε ισχυρά κοινά της ΝΔ όπως οι 4θαρρόδες και οι 45άρηδες). Το θέμα ιεραρχείται ψηλά στη λίστα προβλημάτων των πολιτών, έξι ου κι η κυβέρνηση αναγκάζεται εδώ και μήνες να το εντάξει – μαζί με την ακρίβεια – στις κεντρικές προτεραιότητές της. Το κρισιμότερό είναι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, να διατεθεί στην αγορά μεγαλύτερος αριθμός κατοικιών – στόχος που δεν έχει επιτευχθεί προς το παρόν. Στην επικείμενη ΔΙΘ αναμένονται προτοβουλίες: οι αποφάσεις θα ληφθούν το καλοκαίρι, ενώ για την ώρα εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια, όπως η μείωση φόρου στα εισοδήματα από ακίνητα, νέες παρεμβάσεις στη βραχυχρόνια μισθωση κ.ά.



ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΑΡΑΣ

**Υγεία:**  
**Πυλώνας «καθημερινότητας»**

Η δημόσια υγεία είναι στην κυβερνητική βιτρίνα με αγωνιώδεις προσπάθειες να προβάλλεται κάθε – μικρό ή μεγαλύτερο – θέτικό «νέο». Είναι άλλωστε βασικός τιλώνας της «καθημερινότητας» – μαζί με εκείνον της παιδείας. Ο Μπαστούκης έχει ορίσει το «νέο ΕΣΥ» ως προσωπικό στοίχημα της δεύτερης τετραετίας (το επανέλαβε το Σάββατο από τα Μέγαρα), ζητώντας μάλιστα να είναι αυτό ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης της κυβέρνησης από τους πολίτες στην κάλπη. Η υγεία δεν έλεγε ούτε από τη διαδικτυακή ανασκόπηση έργου μή μέρα αφότου ο Πρωθυπουργός επικέφθιπε το Κέντρο Υγείας Μεγάρων, μία από τις 160 δομές στις οποίες κατευθύνονται πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ, μπορούμε να πούμε ότι το επίπειρο και το κάναμε (...). Στο τέλος της τετραετίας θα μιλάμε για νέο ΕΣΥ» είπε σε πολίτες των Μεγάρων, επιβεβαιώνοντας ότι αποπειράτας (και) μέσα από το ΕΣΥ να ενισχύσει το προφίλ «αξιοποιτικής» της κυβέρνησης – παρότι συνεχώς ακούγονται φωνές για ελλείψεις και καθυστερίεις –, δίνοντας έμφαση και στις ψηφιακές υπηρεσίες, όπως το MyHealth, το οποίο επεκτείνεται από σήμερα σε όλους τους γιατρούς.

**Εισοδήματα:**  
**Κωδικός «μεσαία τάξη»**

Η βασική κατευθυντήρια γραμμή έχει χαρακτεί από το Μαξίμου και με βάση αυτήν κάνει ασκήσεις επί της κάρτας το οικονομικό επιπλεόν: μείωση φόρων για τη μεσαία τάξη. Ο Μπαστούκης θα επισφραγίσει στην επικείμενη ΔΕΘ ότι θα μείνουν έως το 2027 στον πορίνα του κυβερνητικού αρμόδιων τα εισοδήματα. Επιστρέψει με ακροατήρια που δεν έχουν υηπλές κοινωνικές ταυτίσεις, αντίθετα έχουν διεπικύνησης τους στο πολιτικό φάρομα. Τα θέματα της οικονομίας και η ακρίβεια έχουν επανέλθει στην κορυφή της λίστας με τις αγορές των πολιτών. Εξ ου κι ο κυβερνητικός αγώνας αναζήτησε θετικούς «ειδόπειρους». Ο Μπαστούκης ξεκίνησε την κυριακάτικη ανασκόπηση ύρου με τις επιρρέες προβλέψεις της Κομισιόν (ανάπτυξη 2,3% για το 2025, στο 2,2% για το 2026 κ.λπ.), ομολογώντας βεβιώσις ότι παραμένει η «πρόκληση» του πληπληρωμού. «Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια» επανέλαβε από τα Μέγαρα είναι «να έχουμε μια σταθερή πολιτική αύξησης μισθών, μείωσης των φόρων, ενίσχυσης των συντάξεων, στήριξης του διαθέτουμε εισοδήματος και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας».

► Σπηλιόπουλος από την περισσή συνέντευξη  
Τύπου του Κυριακού Μπαστούκη  
στο πλαίσιο της 88ης ΔΕΘ