

Βρόχος για κατασκευαστές οι μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από το Δημόσιο

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 21,25 Ημερομηνία έκδοσης: 05-09-2023
Αρθρογράφος: Επιφάνεια 428.61 cm² Κυκλοφορία: 14860
Θέματα: ΣΑΤΕ



• **Κατασκευαστές.** Για πρόβλημα που στραγγαλίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου κάνει λόγο ο κ. Μιχάλης Δακτυλίδης, πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων), αναφερόμενος στις πολύμηνες καθυστερήσεις των φορέων του Δημοσίου στην απόδοση των σχετικών πληρωμών. Σελ. 25

Βρόχος για κατασκευαστές οι μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από το Δημόσιο

Για πρόβλημα που στραγγαλίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, κάνει λόγο ο κ. Μιχάλης Δακτυλίδης, πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), αναφερόμενος στις πολύμηνες καθυστερήσεις των φορέων του Δημοσίου στην απόδοση των σχετικών πληρωμών.

Μιλώντας στην «Κ» ο κ. Δακτυλίδης, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών (FIEC), σημειώνει ότι «κατά μέσον όρο οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από τέσσερις έως έξι μήνες, τη στιγμή που υπάρχει κοινοτική οδηγία, η οποία κάνει λόγο για μέγιστο χρόνο αναμονής δύο μηνών ως προς την πληρωμή των προμηθευτών του Δημοσίου».

Πηγή του υπουργείου Οικονομικών πάντως εξηγήσεως χθες ότι το θέμα είναι διαδικαστικό. Κάθε χρόνο, ιδίως μετά τις διακοπές του Αυγούστου, υπάρχει μια καθυστέρηση στις πληρωμές, αλλά έως τις αρχές του επόμενου χρόνου θα έχουν εκκαθαριστεί οι πληρωμές, ξεκαθάριζε η πηγή, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει θέμα έλλειψης ρευστότητας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Δακτυλίδη, το φαινόμενο των καθυστερήσεων στις πληρωμές δεν είναι συγκυριακό, αλλά είναι πλέον μια κανονικότητα, η οποία «στραγγαλίζει» τη ρευστότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, απειλώντας ευθέως τη βιωσιμότητά τους, αφού όλα τα έργα είναι ουσιαστικά αυτοχρηματοδοτούμενα, μιας και οι μικρές εταιρείες δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση και στερούνται ρευστότητα. «Όταν λοιπόν δεν υπάρχει φυσιολογική ροή στην εκταμίευση των πληρωμών προς τις εταιρείες του κλάδου, γεννάται ζήτημα ομαλής εκτέλεσης των έργων και επιβίωσης», λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία επικρατεί έντονη αστάθεια στις τιμές των υλικών κατασκευής, το πρόβλημα της καθυστέρησης των πληρωμών καθίσταται ακόμη εντονότερο.

Χθες, το σύνολο των θεσμικών φορέων του κλάδου των κατασκευών, ήτοι ο ΣΤΕΑΤ (Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανώτερων Τάξεων), ο ΣΑΤΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών), η ΠΕΣΣΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) και η ΠΕΔΜΕΔΕ, συνυπέγραψαν κοινή επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς ώστε να δοθεί λύση στο ζήτημα της έγκαιρης αποπληρωμής των οφειλών. Όπως υπογραμμίζεται, «εδώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του κλάδου βιώνουμε μια άτυπη στάση πληρωμών των δημοσίων έργων. Θέματα αυτονόητα, όπως η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού τιμήματος και η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών των δημοσίων συμ-

κών Εταιρειών Ανώτερων Τάξεων), ο ΣΑΤΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών), η ΠΕΣΣΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) και η ΠΕΔΜΕΔΕ, συνυπέγραψαν κοινή επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς ώστε να δοθεί λύση στο ζήτημα της έγκαιρης αποπληρωμής των οφειλών. Όπως υπογραμμίζεται, «εδώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του κλάδου βιώνουμε μια άτυπη στάση πληρωμών των δημοσίων έργων. Θέματα αυτονόητα, όπως η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού τιμήματος και η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών των δημοσίων συμ-

Στην αναμονή για να πληρωθούν έως και 6 μήνες - Απειλείται η βιωσιμότητά μας, λένε οι φορείς του κλάδου.

βάσεων, παραμένουν άλυτα, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για έναν σημαντικό και παραγωγικό κλάδο.

Κατά τον κ. Δακτυλίδη, το πρόβλημα δεν αφορά μεμονωμένα κάποιους φορείς ή κάποια κατηγορία έργων. Αντιθέτως, το πρόβλημα των καθυστερήσεων είναι γενικευμένο και αφορά το σύνολο των έργων, είτε πρόκειται για κοινοτικά έργα από το ΕΣΠΑ είτε για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ή για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή και έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικά η τελευταία κατηγορία έργων, και συγκεκριμένα όσα υπάγονται στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», αντιμετωπίζουν ζήτημα, εξαιτίας του ότι η πληρωμή τους έχει ανατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που είναι σημαντικό υποστελεχωμένο και καλείται να αντεπεξέλθει σε έναν πολύ υψηλότερο όγκο εργασιών.

Ν. Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ



Το φαινόμενο των καθυστερήσεων είναι πλέον μια κανονικότητα, η οποία «στραγγαλίζει» τη ρευστότητα των επιχειρήσεων του κλάδου.

Κακοπληρωτής το Δημόσιο, «στα κάγκελα» οι εργολήπτες



Τι καταγγέλλει η πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ- Η Ελλάδα , η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα, που δεν εφαρμόζει την Οδηγία 2011/7/ΕΕ

Την τακτική του Δημοσίου, κεντρικής διοίκησης αλλά και Περιφερειών, για πληρωμές με χρονοκαθυστερήσεις, καταγγέλλουν οι εργολήπτες, με την Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, να μιλάει

για μία άτυπη στάση πληρωμών, που έχει γίνει καθεστώς σε βάρος των εργοληπτικών επιχειρήσεων, την τελευταία διετία. Όπως δήλωσε στο makthes.gr η κα. Μαρία Τσιομπάνου, πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ, πρόεδρος του ΣΠΕΔΕ Δυτικής Μακεδονίας και μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, οι εργολήπτες ζητούν τα αυτονόητα από τις αναθέτουσες αρχές- φορείς του δημοσίου, να τηρούν τους όρους των συμβάσεων και να σέβονται την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. « Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν τηρεί την Οδηγία 2011/7/ΕΕ, περί έγκαιρης πληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου, που απορρέουν από την εκτέλεση έργων. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις τηρούν μέχρι κεραίας τα όσα προβλέπει ο νόμος για τα δημόσια έργα και αφού περίπου αναλωθεί ένα τρίμηνο για επιμετρήσεις, ελέγχους, πιστοποιήσεις, τελικό έλεγχο από την αναθέτουσα αρχή και, κοπεί το τιμολόγιο, το Δημόσιο βάζει τους εργολήπτες σε πολύμηνη αναμονή, όταν αυτοί στο μεταξύ καταβάλλουν ΦΠΑ, κάνουν προμήθειες υλικών και γίνονται πιστωτές του ελληνικού δημοσίου», τόνισε η κα. Τσιομπάνου. Μετά την τιμολόγηση εργασιών, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις περιμένουν ως και πάνω από έξι μήνες για να πληρωθούν, δηλαδή κοντά χρόνο από τη στιγμή που εκτέλεσαν τις εργασίες και κατέθεσαν τις επιμετρήσεις, μέχρι που κάποια στιγμή, επειδή δεν πληρώνονται, αναγκάζονται να προβούν σε διακοπή των εργασιών. Αίτημα για άμεση αποπληρωμή των οφειλών «Αυτό που ζητούν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, μέσω όλων των πανελληνίων εργοληπτικών οργανώσεων - ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ- είναι η άμεση αποπληρωμή των οφειλών στις εταιρείες του κλάδου. Η κεντρική διοίκηση όπως και πολλές Περιφέρειες, έχουν επιδοθεί σε ένα ράλι δημοπρατήσεων και συμβασιοποιήσεων έργων, τα οποία προφανώς δυσκολεύονται να διαχειριστούν ή και δεν έχουν εξασφαλισμένες ροές χρηματοδότησης. Οι εργολήπτες ζητούν συνέπεια από πλευράς του Δημοσίου, στις συμβάσεις που υπογράφονται και κανονικότητα στις πληρωμές», επισήμανε η πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ συμπληρώνοντας: «Είναι προτιμότερο να συμβασιοποιούνται λιγότερα έργα, έργα για τα οποία είναι εξασφαλισμένη ομαλή ροή χρηματοδότησης, παρά να προκαλούνται προβλήματα στον κατασκευαστικό κλάδο , ο οποίος αναγκάζεται σε μία μάλιστα δύσκολη οικονομική συγκυρία, να πιστοδοτεί το Δημόσιο αλλά και να

επιβαρύνεται με πρόσθετα διαχειριστικά βάρη, καθώς ακόμη και η διακοπή εργασιών συνεπάγεται κόστος για τις εταιρείες, όπως κόστος συνεπάγεται και η αδυναμία ορθής οργάνωσης των εργασιών ενός project, συνεπεία των καθυστερήσεων στις πληρωμές». Τι προβλέπει η Οδηγία 2011/7/ΕΕ Αξίζει να μεταφερθούν τα όσα προβλέπει η Κοινοτική Οδηγία 2011/7 για τις πληρωμές τους Δημοσίου, η οποία αναφέρεται και στη διεκδίκηση τόκων υπερημερίας από πλευράς πιστωτών όπως και αποζημίωσης για το κόστος είσπραξης των οφειλών. Όσον αφορά τις πληρωμές δε, επισημαίνονται τα εξής: «Επομένως, είναι σκόπιμο να καθιερωθούν ειδικοί κανόνες για τις εμπορικές συναλλαγές που αφορούν την πώληση εμπορευμάτων ή την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις σε δημόσιες αρχές, οι οποίοι θα πρέπει να προβλέπουν ειδικότερα προθεσμίες πληρωμής κατά κανόνα όχι μεγαλύτερες από 30 ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν στη σύμβαση προβλέπεται ρητά μεγαλύτερη προθεσμία η οποία τεκμηριώνεται αντικειμενικά υπό το πρίσμα του ιδιαίτερου χαρακτήρα ή των ειδικών χαρακτηριστικών της σύμβασης, και, σε κάθε περίπτωση, όχι μεγαλύτερες από 60 ημερολογιακές ημέρες.» Αλλά η τακτική των φορέων του δημοσίου, διαφέρει και όπως επισημαίνει εγγράφως η ΠΕΣΕΔΕ: « Ε δώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του Κλάδου βιώνουμε μία άτυπη στάση πληρωμών των Δημοσίων Έργων. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που τείνει να γίνει «κανονικότητα», παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς την κυβέρνηση. Στην παρούσα χρονική στιγμή, με την αιφνίδια και υπερβολική επιβάρυνση του κόστους εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, ο Εργοληπτικός Κόσμος έρχεται αντιμέτωπος και με μία νέα στάση πληρωμών από το Ελληνικό Δημόσιο. « Θέματα αυτονόητα, όπως η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού τιμήματος και η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών των Δημοσίων Συμβάσεων, παραμένουν άλυτα, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για έναν σημαντικό και παραγωγικό Κλάδο. Χιλιάδες ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους παραμένουν απλήρωτες για πολύ «Είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωμές τους». Οι εργολήπτες ζητούν από το Δημόσιο να αλλάξει και να γίνει ένας αξιόπιστος πελάτης, από έναν κακοπληρωτή που είναι σήμερα, κάτι που αποτελεί απαίτηση όλων των εργοληπτικών οργανώσεων.

Στάση πληρωμών στα δημόσια έργα – Αντιδρούν οι εργολήπτες



Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον εργοληπτικό κόσμο της χώρας η στάση πληρωμών στα δημόσια έργα τους τελευταίους μήνες. - Advertisement - Με κοινή επιστολή τους οι τέσσερις εργοληπτικές οργανώσεις της χώρας (ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ) κάνουν λόγο για σοβαρές καθυστερήσεις στις πληρωμές από το Δημόσιο, ενώ την ίδια στιγμή μετέωρο παραμένει το θέμα των αναθεωρήσεων τιμών των υλικών, με την

τελευταία απόφαση για το θέμα αυτό να αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2022. “Δεν αρκούν οι εξαγγελίες και οι συμβασιοποιήσεις νέων έργων” αναφέρουν στην κοινή δήλωση τους οι εργοληπτικές οργανώσεις “Είναι απολύτως βέβαιο ότι εάν η Πολιτεία και η Δημόσια Διοίκηση δεν λειτουργούν με όρους που αρμόζουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα, το αναπτυξιακό αποτύπωμα, που θα αφήσει η διαχείριση κεφαλαίων, θα είναι για ακόμη μία φορά ισχύο και πρόσκαιρο”. - Advertisement - Όπως τονίζουν “σταθερά και με συνέπεια έχουμε υπογραμμίσει τη συνεισφορά που έχει ο Κατασκευαστικός Κλάδος στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Εντούτοις, εδώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του Κλάδου βιώνουμε μία άτυπη στάση πληρωμών των Δημοσίων Έργων”. “Πρόκειται για ένα πρόβλημα που τείνει να γίνει “κανονικότητα”, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς την κυβέρνηση. Στην παρούσα χρονική στιγμή, με την αιφνίδια και υπερβολική επιβάρυνση του κόστους εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, ο Εργοληπτικός Κόσμος έρχεται αντιμέτωπος και με μία νέα στάση πληρωμών από το Ελληνικό Δημόσιο” συνεχίζουν. “Θέματα αυτονόητα, όπως η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού τιμήματος και η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών των Δημοσίων Συμβάσεων, παραμένουν άλυτα, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για έναν σημαντικό και παραγωγικό Κλάδο. Χιλιάδες ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους παραμένουν απλήρωτες για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα και είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν τηρεί την Οδηγία 2011/7/2011 της Ε.Ε περί έγκαιρης πληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από την εκτέλεση των έργων”. “Είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωμές τους. Η Πολιτεία οφείλει πρώτη αυτή η ίδια να τηρεί τις συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Εάν θέλουμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος και εάν έχουμε την απαίτηση τα Δημόσια Έργα να εκτελούνται έγκαιρα, πρέπει επιτέλους το Ελληνικό Κράτος να μετατραπεί από έναν “κακοπληρωτή πελάτη” σε έναν “αξιόπιστο πελάτη”.

Λύση μετά την ΔΕΘ Σύμφωνα με πληροφορίες οι καθυστερήσεις πληρωμών αφορούν έργα ενταγμένα στο ΠΔΕ αλλά και κάποια του ΕΣΠΑ. Οι εργολήπτες έχουν ενημερώσει τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σταϊκούρα για το θέμα, ο οποίος δεσμεύτηκε για λύση μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον εργοληπτικό κόσμο πάντως να είναι έτοιμος να κλιμακώσει τις αντιδράσεις του. Επί τάπητος και η αναθεώρηση τιμών. Επί τάπητος έχουν θέσει οι εργολήπτες και το θέμα της αναθεώρησης τιμών. Η τελευταία αναθεώρηση τιμών, που έγινε, αφορούσε στο πρώτο τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος 2022), ως απόρροια των συνεχιζόμενων σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων στον τομέα της εκτέλεσης των δημοσίων έργων λόγω της παρατεταμένης αύξησης των τιμών των υλικών. Έκτοτε, δεν υπήρξε άλλη απόφαση, με τιμές των υλικών να συνεχίζονται να αυξάνονται καθιστώντας δύσκολη και ασύμφορη την υλοποίησή τους. Τα έργα άλλωστε που είτε υλοποιούνται, είτε βγήκαν προς δημοπράτηση έχουν προϋπολογιστεί με άλλες τιμές, σε ένα διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον. Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών είχε προχωρήσει σε ρύθμιση καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης για περίπου 500 εργασίες στα δημόσια έργα αλλά και σε συγκεκριμένα υλικά που είχαν παρουσιάσει μεγάλες αυξήσεις (χάλυβας, αλουμίνιο, χαλκός, άσφαλτος, ξυλεία, PVC, πολυαιθυλένιο). Η αναθεώρηση αφορούσε τα τέσσερα τρίμηνα του 2021 και το πρώτο τρίμηνο του 2022. Έκτοτε πολλές φορές οι εργολήπτες έχουν ζητήσει να κατοχυρωθεί νομοθετικά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μηχανισμός παραγωγής συντελεστών αναθεώρησης, από επικαιροποιημένο σύστημα αναλύσεων κόστους εργασιών περίπου 400 άρθρων τιμολογίων, με έμφαση σε εργασίες που επηρεάζονται από τις αυξήσεις υλικών καθώς και σε αναλύσεις τιμών εργασιών που δεν συμπεριελήφθησαν στην προηγούμενη υπουργική απόφαση. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σταϊκούρας έχει αναφέρει σε συναντήσεις με εκπροσώπους του κατασκευαστικού κλάδου ότι στο θέμα αυτό εμπλέκονται και άλλα Υπουργεία και ως εκ τούτου είναι ένα θέμα που δεν άπτεται αμιγώς στην δικαιοδοσία του. Της Ελένης Μπότα capital.gr

www.capital.gr - 2023-09-05 08:12:00

Στάση πληρωμών στα δημόσια έργα - Αντιδρούν οι εργολήπτες



Της Ελένης Μπότα Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον εργοληπτικό κόσμο της χώρας η στάση πληρωμών στα δημόσια έργα τους τελευταίους μήνες. Με κοινή επιστολή τους οι τέσσερις εργοληπτικές οργανώσεις της χώρας (ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ) κάνουν λόγο

για σοβαρές καθυστερήσεις στις πληρωμές από το Δημόσιο, ενώ την ίδια στιγμή μετέωρο παραμένει το θέμα των αναθεωρήσεων τιμών των υλικών, με την τελευταία απόφαση για το θέμα αυτό να αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2022. "Δεν αρκούν οι εξαγγελίες και οι συμβασιοποιήσεις νέων έργων" αναφέρουν στην κοινή δήλωση τους οι εργοληπτικές οργανώσεις "Είναι απολύτως βέβαιο ότι εάν η Πολιτεία και η Δημόσια Διοίκηση δεν λειτουργούν με όρους που αρμόζουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα, το αναπτυξιακό αποτύπωμα, που θα αφήσει η διαχείριση κεφαλαίων, θα είναι για ακόμη μία φορά ισχυρό και πρόσκαιρο". Όπως τονίζουν "σταθερά και με συνέπεια έχουμε υπογραμμίσει τη συνεισφορά που έχει ο Κατασκευαστικός Κλάδος στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Εντούτοις, εδώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του Κλάδου βιώνουμε μία άτυπη στάση πληρωμών των Δημοσίων Έργων". "Πρόκειται για ένα πρόβλημα που τείνει να γίνει "κανονικότητα", παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς την κυβέρνηση. Στην παρούσα χρονική στιγμή, με την αιφνίδια και υπερβολική επιβάρυνση του κόστους εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, ο Εργοληπτικός Κόσμος έρχεται αντιμέτωπος και με μία νέα στάση πληρωμών από το Ελληνικό Δημόσιο" συνεχίζουν. "Θέματα αυτονόητα, όπως η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού τιμήματος και η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών των Δημοσίων Συμβάσεων, παραμένουν άλυτα, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για έναν σημαντικό και παραγωγικό Κλάδο. Χιλιάδες ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους παραμένουν απλήρωτες για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα και είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν τηρεί την Οδηγία 2011/7/2011 της Ε.Ε περί έγκαιρης πληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από την εκτέλεση των έργων". "Είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωμές τους. Η Πολιτεία οφείλει πρώτη αυτή η ίδια να τηρεί τις συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Εάν θέλουμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος και εάν έχουμε την απαίτηση τα Δημόσια Έργα να εκτελούνται έγκαιρα, πρέπει επιτέλους το Ελληνικό Κράτος να μετατραπεί από έναν "κακοπληρωτή πελάτη" σε έναν "αξιόπιστο πελάτη". Λύση μετά την ΔΕΘ Σύμφωνα με πληροφορίες οι καθυστερήσεις πληρωμών αφορούν έργα ενταγμένα στο ΠΔΕ αλλά και κάποια του ΕΣΠΑ. Οι

εργολήπτες έχουν ενημερώσει τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σταϊκούρα για το θέμα, ο οποίος δεσμεύτηκε για λύση μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον εργοληπτικό κόσμο πάντως να είναι έτοιμος να κλιμακώσει τις αντιδράσεις του. Επί τάπητος και η αναθεώρηση τιμών. Επί τάπητος έχουν θέσει οι εργολήπτες και το θέμα της αναθεώρησης τιμών. Η τελευταία αναθεώρηση τιμών, που έγινε, αφορούσε στο πρώτο τρίμηνο (Ιανουάριος - Μάρτιος 2022), ως απόρροια των συνεχιζόμενων σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων στον τομέα της εκτέλεσης των δημοσίων έργων λόγω της παρατεταμένης αύξησης των τιμών των υλικών. Έκτοτε, δεν υπήρξε άλλη απόφαση, με τιμές των υλικών να συνεχίζονται να αυξάνονται καθιστώντας δύσκολη και ασύμφορη την υλοποίησή τους. Τα έργα άλλωστε που είτε υλοποιούνται, είτε βγήκαν προς δημοπράτηση έχουν προϋπολογιστεί με άλλες τιμές, σε ένα διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον. Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών είχε προχωρήσει σε ρύθμιση καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης για περίπου 500 εργασίες στα δημόσια έργα αλλά και σε συγκεκριμένα υλικά που είχαν παρουσιάσει μεγάλες αυξήσεις (χάλυβας, αλουμίνιο, χαλκός, άσφαλτος, ξυλεία, PVC, πολυαιθυλένιο). Η αναθεώρηση αφορούσε τα τέσσερα τρίμηνα του 2021 και το πρώτο τρίμηνο του 2022. Έκτοτε πολλές φορές οι εργολήπτες έχουν ζητήσει να να κατοχυρωθεί νομοθετικά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μηχανισμός παραγωγής συντελεστών αναθεώρησης, από επικαιροποιημένο σύστημα αναλύσεων κόστους εργασιών περίπου 400 άρθρων τιμολογίων, με έμφαση σε εργασίες που επηρεάζονται από τις αυξήσεις υλικών καθώς και σε αναλύσεις τιμών εργασιών που δεν συμπεριελήφθησαν στην προηγούμενη υπουργική απόφαση. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σταϊκούρας έχει αναφέρει σε συναντήσεις με εκπροσώπους του **κατασκευαστικού** κλάδου ότι στο θέμα αυτό εμπλέκονται και άλλα Υπουργεία και ως εκ τούτου είναι ένα θέμα που δεν άπτεται αμιγώς στην δικαιοδοσία του.

🌐 Στάση πληρωμών εγκεκριμένων λογαριασμών έργων ενταγμένων στο ΠΔΕ διαπιστώνει ο Σύνδεσμος Τεχνικών ...

Πηγή: www.economix.gr

Ημερομηνία έκδοσης: 04-09-2023 05:20:00

Σύνδεσμος: <https://www.economix.gr/2023/09/04/stasi-pliromon-egkekrimenon-logariasmon-ergon-entagmenon-sto-pde-diapistonei-o-syndesmos-technikon-etaireion/>

Θέματα: ΣΑΤΕ

www.economix.gr - 2023-09-04 05:20:00

Στάση πληρωμών εγκεκριμένων λογαριασμών έργων ενταγμένων στο ΠΔΕ διαπιστώνει ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών – Economix



Έπειτα από διαμαρτυρίες από τις εταιρείες μέλη του ο **ΣΑΤΕ** διαπιστώνει στάση πληρωμών εγκεκριμένων λογαριασμών έργων ενταγμένων στο ΠΔΕ Της Τέτης Ηγουμενίδη Έπειτα από πολυάριθμες και έντονες διαμαρτυρίες από τις εταιρείες μέλη του ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (**ΣΑΤΕ**) διαπιστώνει στάση

πληρωμών εγκεκριμένων λογαριασμών έργων ενταγμένων στο ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). Σε επιστολή του προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας Κωστή Χατζηδάκη και Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα (31.8.23) ο **ΣΑΤΕ** επισημαίνει: «Από τις διαμαρτυρίες προκύπτει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληρωμές έργων χρηματοδοτούμενων από το ΠΔΕ καθυστερούν ακόμη και οκτώ μήνες! Με δεδομένα ότι: α) οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ήδη βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση λόγω της υπέρογκης αύξησης των τιμών των δομικών υλικών, της εργασίας και της ενέργειας, που παρατηρούνται τα τελευταία έτη, με ιδιαίτερη ένταση δε το πιο πρόσφατο διάστημα, β) ακόμη δεν έχουν καθοριστεί συντελεστές αναθεώρησης από το 1ο τρίμηνο 2022 και εντεύθεν, που θα ενσωματώνουν και αποζημιώνουν για αυτές τις πολύ μεγάλες αυξήσεις στο κόστος **κατασκευής** των έργων, οι περισσότερες τεχνικές εταιρείες βρίσκονται (χωρίς δική τους ευθύνη) μπροστά στο ενδεχόμενο να μην μπορούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Δεδομένης δε και της λειψής τραπεζικής χρηματοδότησης των εταιρειών υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τα έργα να διακοπούν προσωρινά ή οριστικά». Ο **ΣΑΤΕ** ζητά την άμεση και οριστική επίλυση του προβλήματος προσθέτοντας ότι οι εταιρείες – μέλη του «ουδέποτε ενημερώθηκαν ότι δεν θα πληρωθούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων και κατά συνέπεια αδυνατούν εκ των υστέρων να ενσωματώσουν στον επιχειρηματικό τους σχεδιασμό ένα τέτοιο ενδεχόμενο».

www.mononews.gr - 2023-09-04 13:35:00

Μηχανικοί Εργολήπτες Δημόσιων Έργων: Βιώνουμε μία άτυπη στάση πληρωμών



Μία άτυπη στάση πληρωμών των Δημοσίων Έργων βιώνει ο κατασκευαστικός κλάδος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελληνίας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών εργοληπτών δημοσίων έργων. Όπως υποστηρίζει η Ένωση, πρόκειται για ένα πρόβλημα που τείνει να γίνει «κανονικότητα», παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της προς την κυβέρνηση, ενώ καλεί την Πολιτεία, να τηρεί πρώτη τις

συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Η σχετική ανακοίνωση Δεν αρκούν οι εξαγγελίες και οι συμβασιοποιήσεις νέων έργων. Είναι απολύτως βέβαιο ότι, εάν η Πολιτεία και η Δημόσια Διοίκηση δεν λειτουργούν με όρους που αρμόζουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα, το αναπτυξιακό αποτύπωμα, που θα αφήσει η διαχείριση κεφαλαίων, θα είναι για ακόμη μία φορά ισχυρό και πρόσκαιρο. Σταθερά και με συνέπεια έχουμε υπογραμμίσει την συνεισφορά που έχει ο Κατασκευαστικός Κλάδος στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Εντούτοις, εδώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του Κλάδου βιώνουμε μία άτυπη στάση πληρωμών των Δημοσίων Έργων. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που τείνει να γίνει «κανονικότητα», παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς την Κυβέρνηση. Στην παρούσα χρονική στιγμή, με την αιφνίδια και υπερβολική επιβάρυνση του κόστους εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, ο Εργοληπτικός Κόσμος έρχεται αντιμέτωπος και με μία νέα στάση πληρωμών από το Ελληνικό Δημόσιο. Θέματα αυτονόητα, όπως η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού τιμήματος και η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών των Δημοσίων Συμβάσεων, παραμένουν άλυτα, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για έναν σημαντικό και παραγωγικό Κλάδο. Χιλιάδες ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους παραμένουν απλήρωτες για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα και είμαστε η μοναδική Χώρα στην Ευρώπη που δεν τηρεί την Οδηγία 2011/7/2011 της Ε.Ε περί έγκαιρης πληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από την εκτέλεση των έργων. Είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωμές τους. Η Πολιτεία οφείλει πρώτη αυτή η ίδια να τηρεί τις συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Εάν θέλουμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος και εάν έχουμε την απαίτηση τα Δημόσια Έργα να εκτελούνται έγκαιρα, πρέπει επιτέλους το Ελληνικό Κράτος να μετατραπεί από έναν «κακοπληρωτή πελάτη» σε έναν «αξιόπιστο πελάτη». Οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ ζητούν την επίλυση

Μηχανικοί Εργολήπτες Δημόσιων Έργων: Βιώνουμε μία άτυπη στάση πληρωμών

Πηγή: www.mononews.gr

Ημερομηνία έκδοσης: 04-09-2023 13:35:00

Σύνδεσμος: <https://www.mononews.gr/business/michaniki-ergoliptes-dimosion-ergon-vionoume-mia-atipi-stasi-plieromon>

Θέματα: ΣΑΤΕ

του ζωτικού ζητήματος της χρηματοδότησης των έργων και την άμεση αποπληρωμή των οφειλών σε Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Διαβάστε επίσης: Σκρέκας για επιχειρήσεις: Προτεραιότητα η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών Έκτακτο: Μηδένισε την short θέση στην Τέρνα, το Millennium-Τι σημαίνει για την μετοχή Beny Steinmetz: Συνελήφθη στην Κύπρο ο Ισραηλινός μεγιστάνας

news.b2green.gr - 2023-09-04 15:41:30

ΠΕΔΜΕΔΕ: Εργοληπτικές οργανώσεις για στάση πληρωμών δημοσίου



Δεν αρκούν οι εξαγγελίες και οι συμβασιοποιήσεις νέων έργων. Είναι απολύτως βέβαιο ότι, εάν η Πολιτεία και η Δημόσια Διοίκηση δεν λειτουργούν με όρους που αρμόζουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα, το αναπτυξιακό αποτύπωμα, που θα αφήσει η διαχείριση κεφαλαίων, θα είναι για ακόμη μία φορά ισχυρό και πρόσκαιρο. - Advertisement - Σταθερά και με συνέπεια έχουμε υπογραμμίσει την συνεισφορά που έχει ο Κατασκευαστικός Κλάδος στην οικονομία και

την κοινωνική συνοχή του τόπου. Εντούτοις, εδώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του Κλάδου βιώνουμε μία άτυπη στάση πληρωμών των Δημοσίων Έργων. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που τείνει να γίνει «κανονικότητα», παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς την Κυβέρνηση. Στην παρούσα χρονική στιγμή, με την αιφνίδια και υπερβολική επιβάρυνση του κόστους εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, ο Εργοληπτικός Κόσμος έρχεται αντιμέτωπος και με μία νέα στάση πληρωμών από το Ελληνικό Δημόσιο. Θέματα αυτονόητα, όπως η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού τιμήματος και η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών των Δημοσίων Συμβάσεων, παραμένουν άλυτα, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για έναν σημαντικό και παραγωγικό Κλάδο. Χιλιάδες ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους παραμένουν απλήρωτες για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα και είμαστε η μοναδική Χώρα στην Ευρώπη που δεν τηρεί την Οδηγία 2011/7/2011 της Ε.Ε περί έγκαιρης πληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από την εκτέλεση των έργων. - Advertisement - Είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωμές τους. Η Πολιτεία οφείλει πρώτη αυτή η ίδια να τηρεί τις συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Εάν θέλουμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος και εάν έχουμε την απαίτηση τα Δημόσια Έργα να εκτελούνται έγκαιρα, πρέπει επιτέλους το Ελληνικό Κράτος να μετατραπεί από έναν «κακοπληρωτή πελάτη» σε έναν «αξιόπιστο πελάτη». Οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ ζητούν την επίλυση του ζωτικού ζητήματος της χρηματοδότησης των έργων και την άμεση αποπληρωμή των οφειλών σε Εργοληπτικές Επιχειρήσεις.

news.b2green.gr - 2023-09-04 15:41:30

Κοινό μέτωπο των εργοληπτικών οργανώσεων για τη στάση πληρωμών του δημοσίου



ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν αρκούν οι εξαγγελίες και οι συμβασιοποιήσεις νέων έργων. Είναι απολύτως βέβαιο ότι, εάν η Πολιτεία και η Δημόσια Διοίκηση δεν λειτουργούν με όρους που αρμόζουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα, το αναπτυξιακό αποτύπωμα, που θα αφήσει η διαχείριση κεφαλαίων, θα είναι για ακόμη μία φορά ισχνό και πρόσκαιρο. - Advertisement

- Σταθερά και με συνέπεια έχουμε υπογραμμίσει την συνεισφορά που έχει ο Κατασκευαστικός Κλάδος στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Εντούτοις, εδώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του Κλάδου βιώνουμε μία άτυπη στάση πληρωμών των Δημοσίων Έργων. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που τείνει να γίνει «κανονικότητα», παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς την Κυβέρνηση. Στην παρούσα χρονική στιγμή, με την αιφνίδια και υπερβολική επιβάρυνση του κόστους εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, ο Εργοληπτικός Κόσμος έρχεται αντιμέτωπος και με μία νέα στάση πληρωμών από το Ελληνικό Δημόσιο. Θέματα αυτονομία, όπως η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού τιμήματος και η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών των Δημοσίων Συμβάσεων, παραμένουν άλυτα, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για έναν σημαντικό και παραγωγικό Κλάδο. Χιλιάδες ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους παραμένουν απλήρωτες για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα και είμαστε η μοναδική Χώρα στην Ευρώπη που δεν τηρεί την Οδηγία 2011/7/2011 της Ε.Ε περί έγκαιρης πληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από την εκτέλεση των έργων. - Advertisement - Είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωμές τους. Η Πολιτεία οφείλει πρώτη αυτή η ίδια να τηρεί τις συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Εάν θέλουμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος και εάν έχουμε την απαίτηση τα Δημόσια Έργα να εκτελούνται έγκαιρα, πρέπει επιτέλους το Ελληνικό Κράτος να μετατραπεί από έναν «κακοπληρωτή πελάτη» σε έναν «αξιόπιστο πελάτη». Οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, **ΣΑΤΕ** και ΣΤΕΑΤ ζητούν την επίλυση του ζωτικού ζητήματος της χρηματοδότησης των έργων και την άμεση αποπληρωμή των οφειλών σε Εργοληπτικές Επιχειρήσεις.

🌐 Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις: Ζητούν άμεση επίλυση της χρηματοδότησης των έργων από το Ελλ ...

Πηγή: ypodomes.com

Ημερομηνία έκδοσης: 04-09-2023 16:20:00

Σύνδεσμος: <https://ypodomes.com/panellinies-ergoliptikes-organoseis-zitoy-n-amesi-epilysi-tis-chrimatodotisis-ton-ergon-apo-to-elliniko-dimosio/>

Θέματα: ΣΑΤΕ

ypodomes.com - 2023-09-04 16:20:50

Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις: Ζητούν άμεση επίλυση της χρηματοδότησης των έργων από το Ελληνικό Δημόσιο



Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) κάνει νύξη για την αναξιοπιστία του Ελληνικού Δημοσίου, σχετικά με την αργοπορία των πληρωμών για τα Δημόσια έργα που έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση εκτέλεσης των έργων. Δεν αρκούν οι εξαγγελίες και οι συμβασιοποιήσεις νέων έργων. Είναι απολύτως βέβαιο ότι, εάν η Πολιτεία και η

Δημόσια Διοίκηση δεν λειτουργούν με όρους που αρμόζουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα, το αναπτυξιακό αποτύπωμα, που θα αφήσει η διαχείριση κεφαλαίων, θα είναι για ακόμη μία φορά ισχνό και πρόσκαιρο. Σταθερά και με συνέπεια έχουμε υπογραμμίσει την συνεισφορά που έχει ο Κατασκευαστικός Κλάδος στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Εντούτοις, εδώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του Κλάδου βιώνουμε μία άτυπη στάση πληρωμών των Δημοσίων Έργων. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που τείνει να γίνει «κανονικότητα», παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς την Κυβέρνηση. Στην παρούσα χρονική στιγμή, με την αιφνίδια και υπερβολική επιβάρυνση του κόστους εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, ο Εργοληπτικός Κόσμος έρχεται αντιμέτωπος και με μία νέα στάση πληρωμών από το Ελληνικό Δημόσιο. Θέματα αυτονόητα, όπως η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού τιμήματος και η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών των Δημοσίων Συμβάσεων, παραμένουν άλυτα, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για έναν σημαντικό και παραγωγικό Κλάδο. Χιλιάδες ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους παραμένουν απλήρωτες για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα και είμαστε η μοναδική Χώρα στην Ευρώπη που δεν τηρεί την Οδηγία 2011/7/2011 της Ε.Ε περί έγκαιρης πληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από την εκτέλεση των έργων. Είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωμές τους. Η Πολιτεία οφείλει πρώτη αυτή η ίδια να τηρεί τις συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Εάν θέλουμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος και εάν έχουμε την απαίτηση τα Δημόσια Έργα να εκτελούνται έγκαιρα, πρέπει επιτέλους το Ελληνικό Κράτος να μετατραπεί από έναν «κακοπληρωτή πελάτη» σε έναν «αξιόπιστο πελάτη». Οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, **ΣΑΤΕ** και ΣΤΕΑΤ ζητούν την επίλυση του ζωτικού ζητήματος της χρηματοδότησης των έργων και την άμεση αποπληρωμή των οφειλών σε Εργοληπτικές Επιχειρήσεις.

Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις: Ζητούν άμεση επίλυση της χρηματοδότησης των έργων από το Ελλ ...

Πηγή: ypodomes.com

Ημερομηνία έκδοσης: 04-09-2023 16:20:00

Σύνδεσμος: <https://ypodomes.com/panellinies-ergoliptikes-organoseis-zitoyn-amesi-epilysi-tis-chrimatodotisis-ton-ergon-apo-to-elliniko-dimosio/>

Θέματα: ΣΑΤΕ

www.powergame.gr - 2023-09-04 16:44:00

Τεχνικές εταιρείες: Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από το Δημόσιο



Για σοβαρές καθυστερήσεις στις πληρωμές από το Δημόσιο κάνει λόγο η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων σε ανακοίνωσή της. «Δεν αρκούν οι εξαγγελίες και οι συμβασιοποιήσεις νέων έργων» αναφέρει, υπογραμμίζοντας: «Είναι απολύτως βέβαιο ότι εάν η Πολιτεία και η Δημόσια Διοίκηση δεν λειτουργούν με όρους

που αρμόζουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα, το αναπτυξιακό αποτύπωμα, που θα αφήσει η διαχείριση κεφαλαίων, θα είναι για ακόμη μία φορά ισχυρό και πρόσκαιρο». Και εξηγούν: «Σταθερά και με συνέπεια έχουμε υπογραμμίσει τη συνεισφορά που έχει ο Κατασκευαστικός Κλάδος στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Εντούτοις, εδώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του Κλάδου βιώνουμε μία άτυπη στάση πληρωμών των Δημοσίων Έργων». «Πρόκειται για ένα πρόβλημα που τείνει να γίνει “κανονικότητα”, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς την κυβέρνηση. Στην παρούσα χρονική στιγμή, με την αιφνίδια και υπερβολική επιβάρυνση του κόστους εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, ο Εργοληπτικός Κόσμος έρχεται αντιμέτωπος και με μία νέα στάση πληρωμών από το Ελληνικό Δημόσιο» συνεχίζουν. Και διευκρινίζουν: «Θέματα αυτονόητα, όπως η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού τιμήματος και η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών των Δημοσίων Συμβάσεων, παραμένουν άλυτα, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για έναν σημαντικό και παραγωγικό Κλάδο. Χιλιάδες ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους παραμένουν απλήρωτες για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα και είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν τηρεί την Οδηγία 2011/7/2011 της Ε.Ε περί έγκαιρης πληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από την εκτέλεση των έργων». «Είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωμές τους. Η Πολιτεία οφείλει πρώτη αυτή η ίδια να τηρεί τις συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Εάν θέλουμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος και εάν έχουμε την απαίτηση τα Δημόσια Έργα να εκτελούνται έγκαιρα, πρέπει επιτέλους το Ελληνικό Κράτος να μετατραπεί από έναν “κακοπληρωτή πελάτη” σε έναν “αξιόπιστο πελάτη”. Οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, **ΣΑΤΕ** και ΣΤΕΑΤ ζητούν την επίλυση του ζωτικού ζητήματος της χρηματοδότησης των έργων και την άμεση αποπληρωμή των οφειλών σε Εργοληπτικές Επιχειρήσεις» καταλήγουν. Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!

www.epixeiro.gr - 2023-09-04 17:54:00

Στάση πληρωμών Δημοσίου έναντι εργοληπτικών επιχειρήσεων καταγγέλλει η ΠΕΣΕΔΕ



Τις καθυστερήσεις της Πολιτείας στις συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις της καταγγέλλουν οι εργοληπτικές οργανώσεις μέσω κοινού δελτίου που απέστειλε η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ) Αναλυτικά, στην

ανακοίνωση της ΠΕΣΕΔΕ αναφέρεται ότι: Δεν αρκούν οι εξαγγελίες και οι συμβασιοποιήσεις νέων έργων. Είναι απολύτως βέβαιο ότι, εάν η Πολιτεία και η Δημόσια Διοίκηση δεν λειτουργούν με όρους που αρμόζουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα, το αναπτυξιακό αποτύπωμα, που θα αφήσει η διαχείριση κεφαλαίων, θα είναι για ακόμη μία φορά ισχνό και πρόσκαιρο. Σταθερά και με συνέπεια έχουμε υπογραμμίσει την συνεισφορά που έχει ο Κατασκευαστικός Κλάδος στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Εντούτοις, εδώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του Κλάδου βιώνουμε μία άτυπη στάση πληρωμών των Δημοσίων Έργων. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που τείνει να γίνει «κανονικότητα», παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς την Κυβέρνηση. Στην παρούσα χρονική στιγμή, με την αιφνίδια και υπερβολική επιβάρυνση του κόστους εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, ο Εργοληπτικός Κόσμος έρχεται αντιμέτωπος και με μία νέα στάση πληρωμών από το Ελληνικό Δημόσιο. Θέματα αυτονόητα, όπως η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού τιμήματος και η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών των Δημοσίων Συμβάσεων, παραμένουν άλυτα, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για έναν σημαντικό και παραγωγικό Κλάδο. Χιλιάδες ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους παραμένουν απλήρωτες για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα και είμαστε η μοναδική Χώρα στην Ευρώπη που δεν τηρεί την Οδηγία 2011/7/2011 της Ε.Ε περί έγκαιρης πληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από την εκτέλεση των έργων. Είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωμές τους. Η Πολιτεία οφείλει πρώτη αυτή η ίδια να τηρεί τις συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Εάν θέλουμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος και εάν έχουμε την απαίτηση τα Δημόσια Έργα να εκτελούνται έγκαιρα, πρέπει επιτέλους το Ελληνικό Κράτος να μετατραπεί από έναν «κακοπληρωτή πελάτη» σε έναν «αξιόπιστο πελάτη». Οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ ζητούν την επίλυση του ζωτικού ζητήματος της χρηματοδότησης των έργων και την άμεση αποπληρωμή των οφειλών σε Εργοληπτικές Επιχειρήσεις.

Αντιμέτωπες με “φέσια” Δημοσίου οι τεχνικές εταιρείες



Για τη δημιουργία συνθηκών οικονομικής ασφυξίας στον τεχνικό κλάδο λόγω άτυπης στάσης πληρωμών κάνει λόγο η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ). Τα “φέσια” του Δημοσίου στις εργοληπτικές εταιρείες αποτελούσαν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα την εποχή της εισόδου της χώρας στον αστερισμό των μνημονίων, το 2010.

Φαίνεται όμως, ότι επανέρχονται, σύμφωνα με τον ΠΕΣΕΔΕ που σημειώνει ότι “εδώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του Κλάδου βιώνουμε μία άτυπη στάση πληρωμών των Δημοσίων Έργων”. Όπως αναφέρει ο σύνδεσμος, πρόκειται για ένα πρόβλημα που τείνει να γίνει «κανονικότητα», παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς την Κυβέρνηση. Στην παρούσα χρονική στιγμή, με την αιφνίδια και υπερβολική επιβάρυνση του κόστους εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, ο Εργοληπτικός Κόσμος έρχεται αντιμέτωπος και με μία νέα στάση πληρωμών από το Ελληνικό Δημόσιο. Θέματα αυτονόητα, όπως η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού τιμήματος και η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών των Δημοσίων Συμβάσεων, παραμένουν άλυτα, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για έναν σημαντικό και παραγωγικό Κλάδο. Χιλιάδες ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους παραμένουν απλήρωτες για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα και είμαστε η μοναδική Χώρα στην Ευρώπη που δεν τηρεί την Οδηγία 2011/7/2011 της Ε.Ε περί έγκαιρης πληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από την εκτέλεση των έργων. Είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωμές τους. Η Πολιτεία οφείλει πρώτη αυτή η ίδια να τηρεί τις συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. “Εάν θέλουμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος και εάν έχουμε την απαίτηση τα Δημόσια Έργα να εκτελούνται έγκαιρα, πρέπει επιτέλους το Ελληνικό Κράτος να μετατραπεί από έναν «κακοπληρωτή πελάτη» σε έναν «αξιόπιστο πελάτη». Οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, **ΣΑΤΕ** και ΣΤΕΑΤ ζητούν την επίλυση του ζωτικού ζητήματος της χρηματοδότησης των έργων και την άμεση αποπληρωμή των οφειλών σε Εργοληπτικές Επιχειρήσεις” καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΕΣΕΔΕ.

ecopress.gr - 2023-09-04 21:04:00

Εργοληπτικές οργανώσεις: απλήρωτα έργα ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης



Οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, **ΣΑΤΕ** και ΣΤΕΑΤ με κοινό δελτίο Τύπου ζητούν την επίλυση του ζωτικού ζητήματος της χρηματοδότησης των έργων και την άμεση αποπληρωμή των οφειλών σε Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. «Είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις

πληρωμές τους» σημειώνεται στην κοινή ανακοίνωση των εργοληπτικών οργανώσεων και αναλυτικά αναφέρεται ότι: «Δεν αρκούν οι εξαγγελίες και οι συμβασιοποιήσεις νέων έργων. Είναι απολύτως βέβαιο ότι, εάν η Πολιτεία και η Δημόσια Διοίκηση δεν λειτουργούν με όρους που αρμόζουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα, το αναπτυξιακό αποτύπωμα, που θα αφήσει η διαχείριση κεφαλαίων, θα είναι για ακόμη μία φορά ισχνό και πρόσκαιρο. Σταθερά και με συνέπεια έχουμε υπογραμμίσει την συνεισφορά που έχει ο Κατασκευαστικός Κλάδος στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Εντούτοις, εδώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του Κλάδου βιώνουμε μία άτυπη στάση πληρωμών των Δημοσίων Έργων. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που τείνει να γίνει «κανονικότητα», παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς την Κυβέρνηση. Στην παρούσα χρονική στιγμή, με την αιφνίδια και υπερβολική επιβάρυνση του κόστους εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, ο Εργοληπτικός Κόσμος έρχεται αντιμέτωπος και με μία νέα στάση πληρωμών από το Ελληνικό Δημόσιο. Θέματα αυτονόητα, όπως η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού τιμήματος και η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών των Δημοσίων Συμβάσεων, παραμένουν άλυτα, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για έναν σημαντικό και παραγωγικό Κλάδο. Χιλιάδες ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους παραμένουν απλήρωτες για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα και είμαστε η μοναδική Χώρα στην Ευρώπη που δεν τηρεί την Οδηγία 2011/7/2011 της Ε.Ε περί έγκαιρης πληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από την εκτέλεση των έργων. Είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωμές τους. Η Πολιτεία οφείλει πρώτη αυτή η ίδια να τηρεί τις συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Εάν θέλουμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος και εάν έχουμε την απαίτηση τα Δημόσια Έργα να εκτελούνται έγκαιρα, πρέπει επιτέλους το Ελληνικό Κράτος να μετατραπεί από έναν «κακοπληρωτή πελάτη» σε έναν «αξιόπιστο πελάτη». Οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, **ΣΑΤΕ** και ΣΤΕΑΤ ζητούν την επίλυση

Εργοληπτικές οργανώσεις: απλήρωτα έργα ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης

Πηγή: ecopress.gr

Ημερομηνία έκδοσης: 04-09-2023 21:04:00

Σύνδεσμος: <https://ecopress.gr/ergoliptikes-organoseis-aplirota-er/>

Θέματα: ΣΑΤΕ

του ζωτικού ζητήματος της χρηματοδότησης των έργων και την άμεση αποπληρωμή των οφειλών σε Εργοληπτικές Επιχειρήσεις».

stonisi.gr - 2023-09-05 00:00:00

Στάση πληρωμών από το Δημόσιο για τις εταιρείες που υλοποιούν έργα



Σε δεινή θέση οι εργολήπτριες εταιρείες καταγγέλλουν σε ανακοίνωσή τους τη στάση του δημοσίου σημειώνοντας ότι δεν αντέχουν να σηκώνουν άλλο το βάρος του αυξημένου κόστους και των καθυστερήσεων Κοινή ανακοίνωση

εξέδωσαν οι εργοληπτικές οργανώσεις της

χώρας μας οι οποίες καταγγέλλουν στάση πληρωμών του Δημοσίου για τα έργα που εκτελούνται ανά τη χώρα. Όπως σημειώνεται στην παρούσα φάση η καθυστέρηση των πληρωμών είναι καταστροφική και έχει σοβαρές συνέπειες στη βιωσιμότητα των εταιρειών που εκτελούν τα δημόσια έργα. Αναλυτικά αναφέρεται: «Δεν αρκούν οι εξαγγελίες και οι συμβασιοποιήσεις νέων έργων. Είναι απολύτως βέβαιο ότι, εάν η Πολιτεία και η Δημόσια Διοίκηση δεν λειτουργούν με όρους που αρμόζουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα, το αναπτυξιακό αποτύπωμα, που θα αφήσει η διαχείριση κεφαλαίων, θα είναι για ακόμη μία φορά ισχνό και πρόσκαιρο. Σταθερά και με συνέπεια έχουμε υπογραμμίσει την συνεισφορά που έχει ο Κατασκευαστικός Κλάδος στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Εντούτοις, εδώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του Κλάδου βιώνουμε μία άτυπη στάση πληρωμών των Δημοσίων Έργων. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που τείνει να γίνει «κανονικότητα», παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς την Κυβέρνηση. Στην παρούσα χρονική στιγμή, με την αιφνίδια και υπερβολική επιβάρυνση του κόστους εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, ο Εργοληπτικός Κόσμος έρχεται αντιμέτωπος και με μία νέα στάση πληρωμών από το Ελληνικό Δημόσιο. Θέματα αυτονομία, όπως η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού τιμήματος και η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών των Δημοσίων Συμβάσεων, παραμένουν άλυτα, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για έναν σημαντικό και παραγωγικό Κλάδο. Χιλιάδες ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους παραμένουν απλήρωτες για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα και είμαστε η μοναδική Χώρα στην Ευρώπη που δεν τηρεί την Οδηγία 2011/7/2011 της Ε.Ε περί έγκαιρης πληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από την εκτέλεση των έργων. Είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωμές τους. Η Πολιτεία οφείλει πρώτη αυτή η ίδια να τηρεί τις συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Εάν θέλουμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος και εάν έχουμε την απαίτηση τα Δημόσια Έργα να εκτελούνται έγκαιρα, πρέπει επιτέλους το Ελληνικό Κράτος να μετατραπεί από έναν «κακοπληρωτή πελάτη» σε έναν «αξιόπιστο πελάτη». Οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ ζητούν την επίλυση του ζωτικού ζητήματος της

Στάση πληρωμών από το Δημόσιο για τις εταιρείες που υλοποιούν έργα

Πηγή: stonisi.gr

Ημερομηνία έκδοσης: 05-09-2023 00:00:00

Σύνδεσμος: <https://stonisi.gr/post/62440/stash-plhrwmwn-apo-to-dhmosio-gia-tis-etaireies-poy-ylopoioun-erga>

Θέματα: ΣΑΤΕ

χρηματοδότησης των έργων και την άμεση αποπληρωμή των οφειλών σε Εργοληπτικές Επιχειρήσεις».

Στάση πληρωμών ...στάση εργασιών



Σοβαρότατο πρόβλημα ρευστότητας αντιμετωπίζουν οι τεχνικές εταιρείες που εκτελούν έργα χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς σε ορισμένα απ' αυτά δεν πληρώνονται οι λογαριασμοί που υποβάλλουν. Το γεγονός αυτό προκαλεί δυστοκία στην λειτουργικότητα των εταιρειών, αδυναμία ν' ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους

υποχρεώσεις έναντι τρίτων και κατά συνέπεια οδηγούνται στο μονόδρομο της διακοπής εργασιών. Ο **Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών** με κατεπείγον έγγραφο του στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Χατζηδάκη, τον ενημερώνει σχετικά και ζητά την εύρεση άμεσης και οριστικής επίλυσης του ζητήματος. Αναλυτικότερα, στο έγγραφο αναφέρονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω: «Από τις διαμαρτυρίες προκύπτει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληρωμές έργων χρηματοδοτούμενων από το ΠΔΕ καθυστερούν ακόμη και οκτώ μήνες! Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ «Δ»

1voice.gr - 2023-09-05 09:05:00

Δημόσια έργα: Καθυστερήσεις στις πληρωμές



Μεγάλη αγανάκτηση έχει προκαλέσει στον εργοληπτικό κόσμο της χώρας η στάση πληρωμών στα δημόσια έργα τους τελευταίους μήνες. Με κοινή επιστολή τους οι τέσσερις εργοληπτικές οργανώσεις της χώρας (ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ) κάνουν λόγο για σοβαρές καθυστερήσεις στις πληρωμές από το Δημόσιο, ενώ την ίδια στιγμή μετέωρο

παραμένει το θέμα των αναθεωρήσεων τιμών των υλικών, με την τελευταία απόφαση για το θέμα αυτό να αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2022. “Δεν αρκούν οι εξαγγελίες και οι συμβασιοποιήσεις νέων έργων” αναφέρουν στην κοινή δήλωση τους οι εργοληπτικές οργανώσεις “Είναι απολύτως βέβαιο ότι εάν η Πολιτεία και η Δημόσια Διοίκηση δεν λειτουργούν με όρους που αρμόζουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα, το αναπτυξιακό αποτύπωμα, που θα αφήσει η διαχείριση κεφαλαίων, θα είναι για ακόμη μία φορά ισχυρό και πρόσκαιρο”. Όπως τονίζουν “σταθερά και με συνέπεια έχουμε υπογραμμίσει τη συνεισφορά που έχει ο Κατασκευαστικός Κλάδος στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Εντούτοις, εδώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του Κλάδου βιώνουμε μία άτυπη στάση πληρωμών των Δημοσίων Έργων”. “Πρόκειται για ένα πρόβλημα που τείνει να γίνει “κανονικότητα”, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς την κυβέρνηση. Στην παρούσα χρονική στιγμή, με την αιφνίδια και υπερβολική επιβάρυνση του κόστους εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, ο Εργοληπτικός Κόσμος έρχεται αντιμέτωπος και με μία νέα στάση πληρωμών από το Ελληνικό Δημόσιο” συνεχίζουν. “Θέματα αυτονόητα, όπως η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού τιμήματος και η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών των Δημοσίων Συμβάσεων, παραμένουν άλυτα, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για έναν σημαντικό και παραγωγικό Κλάδο. Χιλιάδες ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους παραμένουν απλήρωτες για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα και είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν τηρεί την Οδηγία 2011/7/2011 της Ε.Ε περί έγκαιρης πληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από την εκτέλεση των έργων”. “Είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωμές τους. Η Πολιτεία οφείλει πρώτη αυτή η ίδια να τηρεί τις συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Εάν θέλουμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος και εάν έχουμε την απαίτηση τα Δημόσια Έργα να εκτελούνται έγκαιρα, πρέπει επιτέλους το Ελληνικό Κράτος να μετατραπεί από έναν “κακοπληρωτή πελάτη” σε έναν “αξιόπιστο πελάτη”. Σύμφωνα με πληροφορίες οι καθυστερήσεις πληρωμών αφορούν έργα ενταγμένα στο ΠΔΕ αλλά και κάποια του ΕΣΠΑ. Οι εργολήπτες έχουν ενημερώσει τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφρών Χρ. Σταϊκούρα για το

Δημόσια έργα: Καθυστερήσεις στις πληρωμές

Πηγή: 1voice.gr **Ημερομηνία έκδοσης:** 05-09-2023 09:05:00

Σύνδεσμος: <https://1voice.gr/dimosia-erga-kathysteriseis-stis-pliromes/>

Θέματα: ΣΑΤΕ

θέμα, ο οποίος δεσμεύτηκε για λύση μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον εργοληπτικό κόσμο πάντως να είναι έτοιμος να κλιμακώσει τις αντιδράσεις του.

Πηγή: dete.gr

Ημερομηνία έκδοσης: 05-09-2023 09:16:00

Σύνδεσμος: <https://dete.gr/stasi-pliromon-sta-dimosia-erga-antidraseis-apo-tous-ergoliptes/>

Θέματα: ΣΑΤΕ

dete.gr - 2023-09-05 09:16:33

Στάση πληρωμών στα δημόσια έργα – Αντιδράσεις από τους εργολήπτες - dete.gr



Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον εργοληπτικό κόσμο της χώρας η στάση πληρωμών στα δημόσια έργα τους τελευταίους μήνες. Με κοινή επιστολή τους οι τέσσερις εργοληπτικές οργανώσεις της χώρας (ΓΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, **ΣΑΤΕ** και ΣΤΕΑΤ) κάνουν λόγο για σοβαρές

καθυστερήσεις στις πληρωμές από το Δημόσιο, ενώ την ίδια στιγμή μετέωρο παραμένει το θέμα των αναθεωρήσεων τιμών των υλικών, με την τελευταία απόφαση για το θέμα αυτό να αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2022. “Δεν αρκούν οι εξαγγελίες και οι συμβασιοποιήσεις νέων έργων” αναφέρουν στην κοινή δήλωση τους οι εργοληπτικές οργανώσεις “Είναι απολύτως βέβαιο ότι εάν η Πολιτεία και η Δημόσια Διοίκηση δεν λειτουργούν με όρους που αρμόζουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα, το αναπτυξιακό αποτύπωμα, που θα αφήσει η διαχείριση κεφαλαίων, θα είναι για ακόμη μία φορά ισχυρό και πρόσκαιρο”. Όπως τονίζουν “σταθερά και με συνέπεια έχουμε υπογραμμίσει τη συνεισφορά που έχει ο Κατασκευαστικός Κλάδος στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Εντούτοις, εδώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του Κλάδου βιώνουμε μία άτυπη στάση πληρωμών των Δημοσίων Έργων”. “Πρόκειται για ένα πρόβλημα που τείνει να γίνει “κανονικότητα”, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς την κυβέρνηση. Στην παρούσα χρονική στιγμή, με την αιφνίδια και υπερβολική επιβάρυνση του κόστους εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, ο Εργοληπτικός Κόσμος έρχεται αντιμέτωπος και με μία νέα στάση πληρωμών από το Ελληνικό Δημόσιο” συνεχίζουν. “Θέματα αυτονομία, όπως η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού τιμήματος και η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών των Δημοσίων Συμβάσεων, παραμένουν άλυτα, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για έναν σημαντικό και παραγωγικό Κλάδο. Χιλιάδες ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους παραμένουν απλήρωτες για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα και είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν τηρεί την Οδηγία 2011/7/2011 της Ε.Ε περί έγκαιρης πληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από την εκτέλεση των έργων”. “Είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωμές τους. Η Πολιτεία οφείλει πρώτη αυτή η ίδια να τηρεί τις συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Εάν θέλουμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος και εάν έχουμε την απαίτηση τα Δημόσια Έργα να εκτελούνται έγκαιρα, πρέπει επιτέλους το Ελληνικό Κράτος να μετατραπεί από έναν “κακοπληρωτή πελάτη” σε έναν “αξιόπιστο πελάτη”. Λύση μετά την ΔΕΘ Σύμφωνα με πληροφορίες οι καθυστερήσεις πληρωμών αφορούν έργα ενταγμένα στο ΠΔΕ αλλά και κάποια του ΕΣΠΑ. Οι

Πηγή: dete.gr

Ημερομηνία έκδοσης: 05-09-2023 09:16:00

Σύνδεσμος: <https://dete.gr/stasi-pleiromon-sta-dimosia-erga-antidraseis-apo-tous-ergoliptes/>

Θέματα: ΣΑΤΕ

εργολήπτες έχουν ενημερώσει τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σταϊκούρα για το θέμα, ο οποίος δεσμεύτηκε για λύση μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον εργοληπτικό κόσμο πάντως να είναι έτοιμος να κλιμακώσει τις αντιδράσεις του. Επί τάπητος και η αναθεώρηση τιμών Επί τάπητος έχουν θέσει οι εργολήπτες και το θέμα της αναθεώρησης τιμών. Η τελευταία αναθεώρηση τιμών, που έγινε, αφορούσε στο πρώτο τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος 2022), ως απόρροια των συνεχιζόμενων σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων στον τομέα της εκτέλεσης των δημοσίων έργων λόγω της παρατεταμένης αύξησης των τιμών των υλικών. Έκτοτε, δεν υπήρξε άλλη απόφαση, με τιμές των υλικών να συνεχίζονται να αυξάνονται καθιστώντας δύσκολη και ασύμφορη την υλοποίησή τους. Τα έργα άλλωστε που είτε υλοποιούνται, είτε βγήκαν προς δημοπράτηση έχουν προϋπολογιστεί με άλλες τιμές, σε ένα διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον. Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών είχε προχωρήσει σε ρύθμιση καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης για περίπου 500 εργασίες στα δημόσια έργα αλλά και σε συγκεκριμένα υλικά που είχαν παρουσιάσει μεγάλες αυξήσεις (χάλυβας, αλουμίνιο, χαλκός, ασφαλτος, ξυλεία, PVC, πολυαιθυλένιο). Η αναθεώρηση αφορούσε τα τέσσερα τρίμηνα του 2021 και το πρώτο τρίμηνο του 2022. Έκτοτε πολλές φορές οι εργολήπτες έχουν ζητήσει να κατοχυρωθεί νομοθετικά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μηχανισμός παραγωγής συντελεστών αναθεώρησης, από επικαιροποιημένο σύστημα αναλύσεων κόστους εργασιών περίπου 400 άρθρων τιμολογίων, με έμφαση σε εργασίες που επηρεάζονται από τις αυξήσεις υλικών καθώς και σε αναλύσεις τιμών εργασιών που δεν συμπεριελήφθησαν στην προηγούμενη υπουργική απόφαση. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σταϊκούρας έχει αναφέρει σε συναντήσεις με εκπροσώπους του **κατασκευαστικού** κλάδου ότι στο θέμα αυτό εμπλέκονται και άλλα Υπουργεία και ως εκ τούτου είναι ένα θέμα που δεν άπτεται αμιγώς στην δικαιοδοσία του.

Κίνδυνος οριστικής διακοπής έργων ΠΔΕ



Οριστική λύση στο πρόβλημα στάσης πληρωμών εγκεκριμένων λογαριασμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ζητά με επιστολή του ο πρόεδρος του **Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών**, Ανδρέας Γερακάκης από τον Υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη.

Στην επιστολή σημειώνεται ότι σύμφωνα με πολυάριθμες και έντονες διαμαρτυρίες από τις εταιρείες-μέλη του συνδέσμου διαπιστώνεται η στάση πληρωμών εγκεκριμένων λογαριασμών από εκτέλεση δημοσίων έργων, χρηματοδοτούμενων από το ΠΔΕ. Από τις διαμαρτυρίες προκύπτει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληρωμές έργων χρηματοδοτούμενων από το ΠΔΕ καθυστερούν ακόμη και οκτώ μήνες! Με δεδομένα ότι α) οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ήδη βρίσκονται σε δεινότερη οικονομική θέση λόγω της υπέρογκης αύξησης των τιμών των δομικών υλικών, της εργασίας και της ενέργειας, που παρατηρούνται τα τελευταία έτη, με ιδιαίτερη ένταση δε το πιο πρόσφατο διάστημα, β) ακόμη δεν έχουν καθορισθεί συντελεστές αναθεώρησης από το 1ο τρίμηνο 2022 και εντεύθεν, που θα ενσωματώνουν και αποζημιώνουν για αυτές τις πολύ μεγάλες αυξήσεις στο κόστος **κατασκευής** των έργων, οι περισσότερες Τεχνικές Εταιρείες βρίσκονται (χωρίς δική τους ευθύνη) μπροστά στο ενδεχόμενο να μην μπορούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Δεδομένης δε και της λειψής τραπεζικής χρηματοδότησης των εταιρειών υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τα έργα να διακοπούν προσωρινά ή οριστικά. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι οι εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου ουδέποτε ενημερώθηκαν ότι δεν θα πληρωθούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων και κατά συνέπεια αδυνατούν εκ των υστέρων να ενσωματώσουν στον επιχειρηματικό τους σχεδιασμό ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κοινό δελτίο Τύπου Εργοληπτικών Οργανώσεων για στάση πληρωμών δημοσίου Δεν αρκούν οι εξαγγελίες και οι συμβασιοποιήσεις νέων έργων. Είναι απολύτως βέβαιο ότι, εάν η Πολιτεία και η Δημόσια Διοίκηση δεν λειτουργούν με όρους που αρμόζουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα, το αναπτυξιακό αποτύπωμα, που θα αφήσει η διαχείριση κεφαλαίων, θα είναι για ακόμη μία φορά ισχυρό και πρόσκαιρο. Σταθερά και με συνέπεια έχουμε υπογραμμίσει την συνεισφορά που έχει ο Κατασκευαστικός Κλάδος στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Εντούτοις, εδώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του Κλάδου βιώνουμε μία άτυπη στάση πληρωμών των Δημοσίων Έργων. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που τείνει να γίνει «κανονικότητα», παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς την Κυβέρνηση. Στην παρούσα χρονική στιγμή, με την αιφνίδια και υπερβολική επιβάρυνση του κόστους εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, ο Εργοληπτικός Κόσμος έρχεται αντιμέτωπος και με μία νέα στάση πληρωμών από το Ελληνικό Δημόσιο. Θέματα αυτονόητα, όπως η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού τιμήματος και η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών των Δημοσίων

Συμβάσεων, παραμένουν άλυτα, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για έναν σημαντικό και παραγωγικό Κλάδο. Χιλιάδες ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους παραμένουν απλήρωτες για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα και είμαστε η μοναδική Χώρα στην Ευρώπη που δεν τηρεί την Οδηγία 2011/7/2011 της Ε.Ε περί έγκαιρης πληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από την εκτέλεση των έργων. Είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωμές τους. Η Πολιτεία οφείλει πρώτη αυτή η ίδια να τηρεί τις συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Εάν θέλουμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος και εάν έχουμε την απαίτηση τα Δημόσια Έργα να εκτελούνται έγκαιρα, πρέπει επιτέλους το Ελληνικό Κράτος να μετατραπεί από έναν «κακοπληρωτή πελάτη» σε έναν «αξιόπιστο πελάτη». Οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, **ΣΑΤΕ** και ΣΤΕΑΤ ζητούν την επίλυση του ζωτικού ζητήματος της χρηματοδότησης των έργων και την άμεση αποπληρωμή των Οφειλών σε Εργοληπτικές Επιχειρήσεις.

Εργοληπτικές Οργανώσεις: Κοινό δελτίο τύπου για τις πληρωμές των έργων – Economix



Οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ με κοινό δελτίο Τύπου ζητούν την επίλυση του ζητήματος χρηματοδότησης των έργων. Οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ με κοινό δελτίο Τύπου ζητούν την επίλυση του

ζωτικού ζητήματος της χρηματοδότησης των έργων και την άμεση αποπληρωμή των οφειλών σε Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. -«Είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωμές τους» σημειώνεται στην κοινή ανακοίνωση των εργοληπτικών οργανώσεων, γράφει το ecopress.gr. Αναλυτικά αναφέρεται ότι: «Δεν αρκούν οι εξαγγελίες και οι συμβασιοποιήσεις νέων έργων. Είναι απολύτως βέβαιο ότι, εάν η Πολιτεία και η Δημόσια Διοίκηση δεν λειτουργούν με όρους που αρμόζουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα, το αναπτυξιακό αποτύπωμα, που θα αφήσει η διαχείριση κεφαλαίων, θα είναι για ακόμη μία φορά ισχυρό και πρόσκαιρο. Σταθερά και με συνέπεια έχουμε υπογραμμίσει την συνεισφορά που έχει ο Κατασκευαστικός Κλάδος στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Εντούτοις, εδώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του Κλάδου βιώνουμε μία άτυπη στάση πληρωμών των Δημοσίων Έργων. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που τείνει να γίνει «κανονικότητα», παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς την Κυβέρνηση. Στην παρούσα χρονική στιγμή, με την αιφνίδια και υπερβολική επιβάρυνση του κόστους εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, ο Εργοληπτικός Κόσμος έρχεται αντιμέτωπος και με μία νέα στάση πληρωμών από το Ελληνικό Δημόσιο. Θέματα αυτονόητα, όπως η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού τιμήματος και η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών των Δημοσίων Συμβάσεων, παραμένουν άλυτα, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για έναν σημαντικό και παραγωγικό Κλάδο. Χιλιάδες ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους παραμένουν απλήρωτες για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα και είμαστε η μοναδική Χώρα στην Ευρώπη που δεν τηρεί την Οδηγία 2011/7/2011 της Ε.Ε περί έγκαιρης πληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από την εκτέλεση των έργων. Είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωμές τους. Η Πολιτεία οφείλει πρώτη αυτή η ίδια να τηρεί τις συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Εάν θέλουμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος και εάν έχουμε την απαίτηση τα Δημόσια Έργα να εκτελούνται έγκαιρα, πρέπει επιτέλους το Ελληνικό Κράτος να μετατραπεί από έναν «κακοπληρωτή

🌐 Εργοληπτικές Οργανώσεις: Κοινό δελτίο τύπου για τις πληρωμές των έργων – Economix

Πηγή: www.economix.gr

Ημερομηνία έκδοσης: 05-09-2023 09:45:00

Σύνδεσμος: <https://www.economix.gr/2023/09/05/ergoliptikes-organoseis-koino-deltio-typou-gia-tis-pliromes-ton-ergon/>

Θέματα: ΣΑΤΕ

πελάτη» σε έναν «αξιόπιστο πελάτη». Οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, **ΣΑΤΕ** και ΣΤΕΑΤ ζητούν την επίλυση του ζωτικού ζητήματος της χρηματοδότησης των έργων και την άμεση αποπληρωμή των οφειλών σε Εργοληπτικές Επιχειρήσεις».

www.kathimerini.gr - 2023-09-05 10:11:31

Βρόχος για κατασκευαστές οι μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από το Δημόσιο



05.09.2023 • 10:08 Για πρόβλημα που στραγγαλίζει τις του **κατασκευαστικού** κλάδου, κάνει λόγο ο κ. Μιχάλης Δακτυλίδης, πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων), αναφερόμενος στις πολύμηνες

καθυστερήσεις των φορέων του Δημοσίου στην απόδοση των σχετικών . Μιλώντας στην «Κ» ο κ. Δακτυλίδης, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών (FIEC), σημειώνει ότι «κατά μέσον όρο οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από τέσσερις έως έξι μήνες, τη στιγμή που υπάρχει κοινοτική οδηγία, η οποία κάνει λόγο για μέγιστο χρόνο αναμονής δύο μηνών ως προς την πληρωμή των προμηθευτών του Δημοσίου». Πηγή του υπουργείου Οικονομικών πάντως εξηγούσε χθες ότι το θέμα είναι διαδικαστικό. Κάθε χρόνο, ιδίως μετά τις διακοπές του Αυγούστου, υπάρχει μια καθυστέρηση στις πληρωμές, αλλά έως τις αρχές του επόμενου χρόνου θα έχουν εκκαθαριστεί οι πληρωμές, ξεκαθάριζε η πηγή, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει θέμα έλλειψης ρευστότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Δακτυλίδη, το φαινόμενο των καθυστερήσεων στις πληρωμές δεν είναι συγκυριακό, αλλά είναι πλέον μια κανονικότητα, η οποία «στραγγαλίζει» τη ρευστότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, απειλώντας ευθέως τη βιωσιμότητά τους, αφού όλα τα έργα είναι ουσιαστικά αυτοχρηματοδοτούμενα, μιας και οι μικρές εταιρείες δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση και στερούνται ρευστότητα. «Όταν λοιπόν δεν υπάρχει φυσιολογική ροή στην εκταμίευση των πληρωμών προς τις εταιρείες του κλάδου, γεννάται ζήτημα ομαλής εκτέλεσης των έργων και επιβίωσης», λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία επικρατεί έντονη αστάθεια στις τιμές των υλικών **κατασκευής**, το πρόβλημα της καθυστέρησης των πληρωμών καθίσταται ακόμη εντονότερο. Χθες, το σύνολο των θεσμικών φορέων του κλάδου των **κατασκευών**, ήτοι ο ΣΤΕΑΤ (Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανώτερων Τάξεων), ο **ΣΑΤΕ** (**Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών**), η ΠΕΣΕΔΕ (Πανελλήνια Έωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων) και η ΠΕΔΜΕΔΕ, συνυπέγραψαν κοινή επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς ώστε να δοθεί λύση στο ζήτημα της έγκαιρης αποπληρωμής των οφειλών. Όπως υπογραμμίζεται, «εδώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του κλάδου βιώνουμε μια άτυπη στάση πληρωμών των δημοσίων έργων. Θέματα αυτονόητα, όπως η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού τιμήματος και η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών των δημοσίων συμβάσεων, παραμένουν άλυτα, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για έναν σημαντικό και παραγωγικό κλάδο. Κατά τον κ. Δακτυλίδη, το πρόβλημα δεν αφορά μεμονωμένα κάποιους φορείς ή κάποια κατηγορία έργων. Αντιθέτως,

Βρόχος για κατασκευαστές οι μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από το Δημόσιο

Πηγή: www.kathimerini.gr

Ημερομηνία έκδοσης: 05-09-2023 10:11:00

Σύνδεσμος: <https://www.kathimerini.gr/economy/562598620/vrochos-gia-kataskeyastes-oi-megales-kathysteriseis-plieromon-apo-to-dimosio/>

Θέματα: ΣΑΤΕ

το πρόβλημα των καθυστερήσεων είναι γενικευμένο και αφορά το σύνολο των έργων, είτε πρόκειται για κοινοτικά έργα από το ΕΣΠΑ είτε για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ή για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή και έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικά η τελευταία κατηγορία έργων, και συγκεκριμένα όσα υπάγονται στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», αντιμετωπίζουν ζήτημα, εξαιτίας του ότι η πληρωμή τους έχει ανατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που είναι σημαντικά υποστελεχωμένο και καλείται να αντεπεξέλθει σε έναν πολύ υψηλότερο όγκο εργασιών.

«Δεν αντέχουμε την απληρωσιά», λένε οι εργολήπτες

Πηγή: ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Σελ.: 1,3

Ημερομηνία έκδοσης: 05-09-2023

Αρθρογράφος:

Επιφάνεια 720.83 cm² Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΣΑΤΕ



ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ
ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

**«Δεν αντέχουμε
την απληρωσιά»,
λένε οι εργολήπτες**

σελ.3



ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

«Δεν αντέχουμε την απληρωσιά», λένε οι εργολήπτες



Καμπανάκι στην κυβέρνηση από τους εργολήπτες για τις καθυστερήσεις πληρωμών, καθώς μπορεί διάφορα έργα να προβάλλονται στη Λέσβο και σε πανελλαδικό επίπεδο, ωστόσο το ζήτημα των πληρωμών των εργολάβων και μάλιστα σε μία περίοδο συνεχών ανατιμήσεων στα υλικά βαίνει οξυμμένο.

Σύμφωνα με τη Συντονίστρια για το Βόρειο Αιγαίο στο Σύνδεσμο Ανώνυμων Τεχνικών Εταιρειών, **Βάσω Αψώκαρδου**, στη Σάμο έχουν διακοπεί 5 εργολαβίες, ενώ αντίστοιχες διακοπές έχουμε και στη Λέσβο και τη Λήμνο. Όπως εξηγεί η κ. Αψώκαρδου στα ΝΕΑ της ΛΕΣΒΟΥ «ο κλάδος των εργοληπτών έχει προχωρήσει σε ανακοινώσεις σε πανελλαδικό επίπεδο από το τέλος Σεπτεμβρίου, ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια απάντηση ή δέσμευση. Πρόκειται να συνεδριάσουμε στην Αθήνα στα μέσα του μήνα για να αποφασίσουμε τις περαιτέρω κινήσεις μας και τη στάση που θα κρατήσουμε απέναντι σε μία κατάσταση που δεν πάει άλλο».

Η Συντονίστρια για το Βόρειο Αιγαίο του Σύνδεσμου Ανώνυμων Τεχνικών Εταιρειών διένευσε χθες ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε σε πανελλαδικό επίπεδο και συνοψίζει τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της, καθώς οι πληρωμές των έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν σοβαρή καθυστέρηση. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση:

«Δεν αρκούν οι εξαγγελίες και οι συμβασιοποιήσεις νέων έργων. Είναι απολύτως βέβαιο ότι, εάν η Πο-

λιτεία και η Δημόσια Διοίκηση δεν λειτουργούν με όρους που αρμόζουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα, το αναπτυξιακό αποτύπωμα, που θα αφήσει η διαχείριση κεφαλαίων, θα είναι για ακόμη μία φορά ισχνό και πρόσκαιρο.

Σταθερά και με συνέπεια έχουμε υπογραμμίσει την συνεισφορά που έχει ο Κατασκευαστικός Κλάδος στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Εντούτοις, **εδώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του Κλάδου βιώνουμε μία άτυπη στάση πληρωμών των Δημοσίων Έργων.** Πρόκειται για ένα πρόβλημα που τείνει να γίνει «κανονικότητα», παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς την Κυβέρνηση. Στην παρούσα χρονική στιγμή, με την αιφνίδια και υπερβολική επιβάρυνση του κόστους εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, ο Εργοληπτικός Κόσμος έρχεται αντιμέτωπος και με μία νέα στάση πληρωμών από το Ελληνικό Δημόσιο.

Θέματα αυτονομία, όπως η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού τιμήματος και η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών των Δημοσίων Συμβάσεων, παραμένουν άλυτα, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για έναν σημαντικό και παραγωγικό κλάδο. Χιλιάδες ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους παραμένουν απλήρωτες για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα και **είμαστε η μοναδική Χώρα στην Ευρώπη που δεν τηρεί την Οδηγία 2011/7/2011 της Ε.Ε. περί έγκαιρης πληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από την εκτέλεση των έργων».**

Οι εργολήπτες υπογραμμίζουν ότι εί-



Η Βάσω Αψώκαρδου

ναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωμές τους και καλούν την Πολιτεία «πρώτη αυτή η ίδια να τηρεί τις συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Εάν θέλουμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος και εάν έχουμε την απαίτηση τα Δημόσια Έργα να εκτελούνται έγκαιρα, πρέπει επιτέλους το Ελληνικό Κράτος να μετατραπεί από έναν «κακοπληρωτή πελάτη» σε έναν «αξιόπιστο πελάτη»».

Οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ ζητούν την επίλυση του ζωτικού ζητήματος της χρηματοδότησης των έργων και την άμεση αποπληρωμή των οφειλών σε Εργοληπτικές Επιχειρήσεις.



Μπαταχτός το Δημόσιο

Η ιδιότυπη στάση πληρωμών στα δημόσια έργα τους τελευταίους μήνες προκάλεσε κοινή επιστολή των τεσσάρων εργοληπτικών ενώσεων της χώρας (ΠΕΔΜΕ-ΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ), οι οποίες κάνουν λόγο για σοβαρές καθυστερήσεις στις πληρωμές από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου. Επισμαίνουν ότι «είναι απολύτως βέβαιο ότι εάν η πολιτεία και η Δημόσια Διοίκηση δεν λειτουργούν με όρους που αρμόζουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα, το αναπτυξιακό αποτύπωμα, που θα αφήσει η διαχείριση κεφαλαίων, θα είναι για ακόμη μία φορά ισχνό και πρόσκαιρο», προσθέτοντας ότι «εδώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του κλάδου βιώνουμε μία άτυπη στάση πληρωμών των δημοσίων έργων». Η κοινή επιστολή καταλήγει στο ότι «είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωμές τους», κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τους ρυθμούς πραγματικής απορρόφησης των συγχρηματοδοτούμενων πόρων.

Κακοπληρωτής το Δημόσιο, «στα κάγκελα» οι εργολήπτες

Πηγή: ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ Σελ.: 9 Ημερομηνία έκδοσης: 07-09-2023
Αρθρογράφος: Επιφάνεια 582.62 cm² Κυκλοφορία: 0
Θέματα: ΣΑΤΕ



Κακοπληρωτής το Δημόσιο, «στα κάγκελα» οι εργολήπτες

Την τακτική του Δημοσίου, κεντρικής διοίκησης αλλά και Περιφερειών, για πληρωμές με χρονοκαθυστερήσεις, καταγγέλλουν οι εργολήπτες, με την Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, να μιλάει για μία άτυπη στάση πληρωμών, που έχει γίνει καθεστώς σε βάρος των εργοληπτικών επιχειρήσεων, την τελευταία διετία. Όπως δήλωσε στο **makthes.gr** η κα. **Μαρία Τσιομπάνου**, πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ, πρόεδρος του ΣΠΕΔΕ Δυτικής Μακεδονίας και μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, οι εργολήπτες ζητούν τα αυτονόητα από τις αναθέτουσες αρχές- φορείς του δημοσίου, να τηρούν τους όρους των συμβάσεων και να σέβονται την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

« Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν τηρεί την Οδηγία 2011/7/ΕΕ, περί έγκαιρης πληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου, που απορρέουν από την εκτέλεση έργων. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις τηρούν μέχρι κεραίας τα όσα προβλέπει ο νόμος για τα δημόσια έργα και αφού περίπου αναλωθεί ένα τρίμηνο για επιμετρήσεις, ελέγχους, πιστοποιήσεις, τελικό έλεγχο από την αναθέτουσα αρχή και, κοπεί το τιμολόγιο, το Δημόσιο βάζει τους εργολήπτες σε πολύμηνη αναμονή, όταν αυτοί στο μετα-

ξύ καταβάλλουν ΦΠΑ, κάνουν προμήθειες υλικών και γίνονται πιστωτές του ελληνικού δημοσίου», τόνισε η κα. Τσιομπάνου. Μετά την τιμολόγηση εργασιών, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις περιμένουν ως και πάνω από έξι μήνες για να πληρωθούν, δηλαδή κοντά χρόνο από τη στιγμή που εκτέλεσαν τις εργασίες και κατέθεσαν τις επιμετρήσεις, μέχρι που κάποια στιγμή, επειδή δεν πληρώνονται, αναγκάζονται να προβούν σε διακοπή των εργασιών.

Αίτημα για άμεση αποπληρωμή των οφειλών

«Αυτό που ζητούν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, μέσω όλων των πανελληνίων εργοληπτικών οργανώσεων - ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ- είναι η άμεση αποπληρωμή των οφειλών στις εταιρείες του κλάδου. Η κεντρική διοίκηση όπως και πολλές Περιφέρειες, έχουν επιδοθεί σε ένα ράλι δημοπρατήσεων και συμβασιοποιήσεων έργων, τα οποία προφανώς δυσκολεύονται να διαχειριστούν ή και δεν έχουν εξασφαλισμένες ροές χρηματοδότησης. Οι εργολήπτες ζητούν συνέπεια από πλευράς του Δημοσίου, στις συμβάσεις που υπογράφονται και κανονικότητα στις πληρωμές», επισήμανε η πρόεδρος

της ΠΕΣΕΔΕ συμπληρώνοντας: «Είναι προτιμότερο να συμβασιοποιούνται λιγότερα έργα, έργα για τα οποία είναι εξασφαλισμένη ομαλή ροή χρηματοδότησης, παρά να προκαλούνται προβλήματα στον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος αναγκάζεται σε μία μάλιστα δύσκολη οικονομική συγκυρία, να πιστοδοτεί το Δημόσιο αλλά και να επιβαρύνεται με πρόσθετα διαχειριστικά βάρη, καθώς ακόμη και η διακοπή εργασιών συνεπάγεται κόστος για τις εταιρείες, όπως η αδυναμία ορθής οργάνωσης των εργασιών ενός project, συνέπεια των καθυστερήσεων στις πληρωμές».

Τι προβλέπει η Οδηγία 2011/7/ΕΕ

Αξίζει να μεταφερθούν τα όσα προβλέπει η Κοινοτική Οδηγία 2011/7 για τις πληρωμές του Δημοσίου, η οποία αναφέρεται και στη διεκδίκηση τόκων υπερημερίας από πλευράς πιστωτών όπως και αποζημίωσης για το κόστος είσπραξης των οφειλών. Όσον αφορά τις πληρωμές δε, επισημαίνονται τα εξής: «Επομένως, είναι σκόπιμο να καθιερωθούν ειδικοί κανόνες για τις εμπορικές συναλλαγές που αφορούν την πώληση υπηρεσιών από επιχειρήσεις σε



δημόσιες αρχές, οι οποίοι θα πρέπει να προβλέπουν ειδικότερα προθεσμίες πληρωμής κατά κανόνα όχι μεγαλύτερες από 30 ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν στη σύμβαση προβλέπεται ρητά μεγαλύτερη προθεσμία η οποία τεκμηριώνεται αντικειμενικά υπό το πρίσμα του ιδιαίτερου χαρακτήρα ή των ειδικών χαρακτηριστικών της σύμβασης, και, σε κάθε περίπτωση, όχι μεγαλύτερες από 60 ημερολογιακές ημέρες.»

«Εδώ και δύο χρόνια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του Κλάδου βιώνουμε μία άτυπη στάση πληρωμών των Δημοσίων Έργων. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που τείνει να γίνει «κανονικότητα», παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς την κυβέρνηση. Στην παρούσα χρονική στιγμή, με την αιφνίδια και υπερβολική επιβάρυνση του κόστους εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, ο Εργοληπτικός Κόσμος έρχεται αντιμέτωπος

και με μία νέα στάση πληρωμών από το Ελληνικό Δημόσιο. «Θέματα αυτονόητα, όπως η έγκαιρη εξόφληση του εργολαβικού τιμήματος και η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών των Δημοσίων Συμβάσεων, παραμένουν άλυτα, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για έναν σημαντικό και παραγωγικό Κλάδο. Χιλιάδες ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους παραμένουν απλήρωτες για πολύ «Είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωμές τους». Οι εργολήπτες ζητούν από το Δημόσιο να αλλάξει και να γίνει ένας αξιόπιστος πελάτης, από έναν κακοπληρωτή που είναι σήμερα, κάτι που αποτελεί απαίτηση όλων των εργοληπτικών οργανώσεων.

makthes.gr